

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 21, 21 mei 2021

www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

Snein 23 maaie 09:30

Foargonger:
M.m.v.

Pinkstertsjinst

Lêzing: Handelingen 2: 1-12
ds. Nicolette Vlaming
Qlassy



Snein 30 maaie 09:30

Foargonger:

Trinitatis

ds. O. Mulder

Snein 6 juny 09:30

Foargonger:

ds. G. Pennekamp

Snein 13 juny 09:30

Foargonger:

ds. Margarithe Veen

Overdenking

*“Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag.”
(Handelingen 2:2a)*

Pinksteren heeft te maken met bezieling. Enthousiasme. Pinksteren is dat het vuurtje van je geloof weer gaat branden. Dat je er weer helemaal voor gaat.

Maar: waar komt die nieuwe bezieling eigenlijk vandaan?

Je kunt het zoeken in jezelf. Jij moet er weer warm voor gaan lopen.

Jij moet je geloof weer nieuw leven in blazen. Jij moet...

Wat mij opviel toen ik het Pinksterevangelie van Handelingen 2 weer eens doorlas, is dat het daar in elk geval niet komt uit de mensen zelf.

De nieuwe bezieling overkomt ze echt.

En dat wordt direct al op drie manieren aangegeven.

Eén: het gebeurt “plotseling”.

Twee: het komt allemaal “uit de hemel”.

En drie: het komt als het geluid “van een hevige windvlaag”.

Eerst dat eerste. Dat het “plotseling” gebeurt. Dat geeft aan dat het onverwacht is. De discipelen zelf hebben het niet in de hand. Petrus heeft het niet in de hand. Opeens is het er. Het wordt ze gegeven.

Dan het tweede. Dat het allemaal “uit de hemel” komt. De hemel is waar God woont. De hemel is waar Jezus naartoe is verhuisd, met hemelvaart. Daar komt het weg! De Geest komt niet van ons, komt niet uit ons – maar van God, van Jezus!

Tot slot het derde. Dat het komt als het geluid “van een hevige windvlaag”.

Daar zitten die beide dingen weer in. Een windvlaag kan ‘plotseling’ opsteken.

En: daar hebben wij mensen niets over te zeggen. Uitgerekend de wind onttrekt zich aan onze macht. En is in Gods macht.

Waar komt de nieuwe bezieling vandaan? De bezieling waar je soms zo naar verlangt. Voor jezelf. Voor de gemeente. Voor de kerk in Nederland.

Pinksteren laat zien: het moet niet komen van ons. Het moet komen van God. Alleen dan kan er echt wat gebeuren.

Staan wij dan buiten spel?

Moeten we dan maar gewoon afwachten?

Dat is het andere uiterste. Juist het feit dat het moet komen van God, betekent dat we ons op Hem moeten richten. Dat is het enige.

Niet afwachten, maar ver-wachten.

Precies dat zien we ook bij de discipelen, voor Pinksteren.

De Geest komt plotseling. Ja, maar bij nader inzien toch ook niet helemaal onverwacht.

Jezus had Hem beloofd, vlak voor Hij naar de hemel was gegaan. En: op grond van die belofte hadden de discipelen er krachtig om gebeden. We lezen: *“Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed,”* (Handelingen 1:14).

Ik denk dat het vandaag de dag net zo gaat. De Geest is van God.

De Geest is van Jezus. Wij ‘gaan’ er niet over.

We ‘beschikken’ er niet over.

Maar, als we ons er open voor stellen, dan zal de Geest opnieuw gegeven worden. Als dat geen hoopvol bericht is!



Meienoar fiere

Pinksteren

Komende zondag vieren we het feest van de Geest, een feest van hoop. En toen moest ik denken aan een tekst van Havel die ik ooit ergens las en heb opgeschreven:

*Diep in ons zelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.*

*Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.*

*Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.*

*Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.*

*Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.*

Hoop is wat we allemaal kunnen gebruiken in deze tijd en daarom willen we van de Pinksterdienst een feestelijke en muzikale dienst maken waarbij ook kerkgangers weer van harte welkom zijn.

Eerst zou de viering buiten zijn, met de jeugdblazers van Wilhelmina erbij, maar daar mogen we volgens de nieuwe regels ook maar met 30 mensen samenkomen. Aangezien we daar geen beelduitzending hebben zouden we een heleboel mensen buitensluiten.

Dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar dat we in de kerk samen vieren. Nadeel daarvan is dat de blazers niet mogen meewerken aan de dienst, maar we hopen op andere tijden en dan gaan we het alsnog een keer proberen!

Er mogen weer **30 kerkgangers** de dienst bijwonen.

Als je mee wilt vieren, geef je dan op bij **Janny Strikwerda**, tel. 0515-755950 of via de mail: sake_en_janny@hotmail.com



Fan de dûmny

Zomervakantie

Op maandag 24 mei begint onze zomervakantie. Vanaf 24 juni ben ik weer bereikbaar. Mocht u in de tussenliggende periode een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Zij zijn op de hoogte welke predikant benaderd kan worden.

Blijf gezond en graag tot eind juni!

Vrede en alle goeds!

Ds. Nicolette Vlaming

Út de gemeente

Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei yn maaie en juny hope te fieren:

23 maaie 88 jier
 Mefr. J. van Beem-Doorduyn,
28 maaie 76 jier
 Dhr. P. Haitsma
29 maaie 92 jier
 Mefr. A. Hartman-Kor
4 juny 86 jier
 Dhr. P.H. de Boer
7 juny 76 jier
 Dhr. U. Bouma



Geboren: Simme Yde
 Soan fan Folkert van der Werf en
 Teatske de Boer,
 broerke fan Tjerk Yme en Mette Yldau

Wer gyngen de blommen hinne:

2 maaie: Thom en Annamarike Dijkstra-van der Woude Itens
9 maaie: Mefr. IJ. Veninga-Speerstra
13 maaie: Ds. Nicolette Vlaming,
16 maaie: Sjouke en Lysbet Schilstra-Bakker,

Fan de tsjerkerie

Afgelopen week was het Hemelvaart. In de Nieuwsbrief van het blad Petrus las ik het volgende gebed:

Gebed bij Hemelvaart

God, waar bent u?
Zo vaak lijkt u ver weg,
een God die zwijgt.
Bent u voorgoed vertrokken?
Laat u ons maar roepen?
Wij hebben U nodig,
laat ons niet alleen.
Zie ons!
Hoor ons!

In de kerkenraad is het tijd voor plannen maken voor het volgende winterseizoen. Een klein groepje is bezig met het maken van de Activiteitengids 2021-2022.

Het jaarthema van de PKN is: '*Van U is de toekomst*'. Op syn Frysk: '*Fan Jo is de takomst*'.

Er zijn nog volop plannen van afgelopen jaar maar ook nieuwe plannen. Het thema sluit hier goed bij aan.

Ook worden er plannen gemaakt en gezocht naar de mogelijkheden om de kerk weer te openen. Wij gebruiken hiervoor de Routekaart corona van de overkoepelende kerken van Nederland. Bij elke stap moet er ook gekeken worden naar de huidige RIVM richtlijnen.

Stap 1 is inmiddels gezet.

Elke zondag verzorgt een kleine groepje de voorzang. De volgende stap die wij willen nemen is, om de deuren te openen op zondagmorgen voor 30 mensen. Wel met opgave vooraf en het volgen van de algemene richtlijnen. (1,5 meter afstand, mondkapje dragen tot iedereen zit en handen ontsmetten bij binnenkomst).

Als er weer nieuwe stappen gezet kunnen worden dan kunt u dat lezen in de Nijsbrief.

Wij willen hiermee starten op zondag 23 mei. Het feest van Pinksteren wordt op deze manier ook een feest in de kerk van Easterein.

Voor opgave zie elders in de Nijsbrief.

Moed moatte wy hâlde en plannen moatte makke wurde.

Op snein 16 maaie wie it wer mooglik om een dooptsjinst te hâlden. Een feest en nije moed foar de takomst.

It Yntochtsliet dat doe klonk is een liet ta bemoediging op wei nei Pinkster:

*Wêr'st ek bist op dizze ierde,
yn 'e stêd as by de kij,
Eltse dei is der nij libben,
skynt de sinne wer opnij.
Eltse dei in nije kans,
om opnij op wei te gean
En te sykje nei it wûnder,
nei in God yn ús bestean.*

Eltsenien goede Pinksterdagen tawinske, út namme fan de tsjerkerie,

Janke Abma - van der Valk



Fan de diaconie

Collecte doelen in mei en juni

23 mei 2021

2^e collecte

Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending

**kerk
in actie**

*Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert
bijbellezen*

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie

30 mei 2021

1^e collecte

Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant

Jong in Actie: kennismaken met diaconaat

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

6 juni 2021

1^e collecte - Werelddiaconaat

Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

13 juni 2021

1^e collecte - Missionair Werk

Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.

Een eventuele gift kunt u overmaken op bankrekening

NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het doel waarvoor u het bestemd wilt zien, of vrije besteding.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Kleurplaat voor de kinderen



Efkes diele

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle mooie en creatieve kaarten, die ik voor mijn verjaardag kreeg!

Warme groet,
R. J. Mulder

Dankbetuiging

Leave Sjoerd, foar altyd yn ús hert

Eltsenien dy't oan him en ús tocht hat yn de periode dat wy siik wiene en nei it ferlies fan myn man, heit en pake, *Sjoerd Bonnema*, wolle wy tige tank sizze. It die en docht ús goed.

Corrie Bonnema-de Jong
Janny en Marten
Laas
Lammert
en lytsbêrn



Reis met de Caprice

Martinikerk Easterein

20 juni 2021 16.00 uur

Thema: Liefde voor muziek

Orgel: Simon Bouma

Cello en concept: Judith Oost

Gasten: saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij



In 1995 schreef organist, musicoloog en componist Gert Oost de Caprice voor cello en orgel. Theatermaker/celliste (en dochter van Gert) Judith Oost en organist Simon Bouma laten de compositie na 25 jaar weer klinken en nemen het stuk als aanleiding voor een gevarieerde concertreeks rond het leven en werk van Gert Oost. Op basis van een persoonlijk verhaal geven zij, in samenwerking met verschillende gastspelers, een inkijkje in de duizelingwekkende wereld van orgels en organisten.

Met een uitzonderlijk veelzijdig, verhalend muziekprogramma, laten Simon en Judith vanuit hun eigen achtergrond als organist en organistendochter, horen dat het orgel oneindig veel mogelijkheden heeft. Er zit een heel orkest in de orgelkast verstopt en het is met zijn vele verschillende klankkleuren zelfs geschikt als theaterinstrument! Je kunt er muzikale verhalen mee vertellen. Zowel door het spelen van de muziek van Bach, of het prachtige lyrische Kol Nidrei van Max Bruch, als door het spelen van swingende zigeunermuziek, tango en fantasievolle improvisaties samen met de saxofoon.

Judith's vader groeide op in Friesland en verhuisde rond zijn 18^e jaar naar de Randstad, waar hij zich ontwikkelde tot een bijzonder musicus. Hij speelde concerten in binnen- en buitenland en bracht belangrijk werk voort als musicoloog, componist en organist. Friesland bleef een plaats in zijn hart behouden. En er was één kerk waar hij heel graag speelde: de Martinikerk in Easterein! Het thema van dit concert is 'Liefde voor muziek'. Samen met saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij, belichten Judith en

Simon de liefde die Gert door zijn werk en door wie hij was, aan anderen heeft gegeven.

Maar ook de liefde die de muziek zelf in zich meedraagt. Muziek als vorm om met elkaar verbonden te kunnen zijn zonder woorden, om gevoelens met elkaar te delen, om troost te vinden en hoop en plezier!

Kaarten: € 12,50

uitsluitend via reservering: koster@kerkeasterein.nl

Dank aan de betrokkenen bij de Martinikerk in Easterein!

Overige concerten:

Dorpskerk Huizum

27 juni 2021

15.00 uur

Thema: Leerling en leraar

Witte kerkje Odijk

11 september 2021,

16.00 uur

Thema: Bijzondere composities.

Informatie Reis met de Caprice: www.barrevoet.nl

Reis met de Caprice wordt mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, E.J. Struif Fonds, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Terschelling, Gemeente Bunnik, Iepen Mienskipsfûns en Ritske Boelema Gasthuis.

Tsjerkepaad 2021



Het jaarthema in 2021 is: "Mijn monument is jouw monument".

De Tsjerkepaad -organisatie is erg blij dat ieder jaar weer zoveel kerken in onze provincie eraan meedoen en dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor inzetten. Zij tonen ons de gast-vrijheid van de kerken. De bezoekers, kerkelijk of niet, komen overal vandaan en worden hartelijk ontvangen. Ze krijgen een kopje koffie of thee aangeboden. De gastvrouwen en -heren laten graag de schatten van hun gebouw zien, maar willen de bezoekers ook in de gelegenheid stellen om zelf hun ontdekkingen doen. Veel bezoekers zoeken een moment van rust en gaan even zitten in de kerk voor een moment van bezinning. Ze lopen door het gebouw en kijken om zich heen. Er is in onze monumentale kerken heel veel te zien. Het thema van dit jaar nodigt iedereen uit om ook eens over hun/haar kerk/ervaring te vertellen. Maar vooral om te luisteren naar elkaars verhalen scheidt ruimte om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Ook onze Martinikerk doet mee aan Tsjerkepaad 2021. Vanaf zaterdag 3 juli tot 11 september (monumentendag) is onze kerk open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Er hangt dan een "tsjerkepaad" vlag en staat een bord met: "kerk open". Iedere zaterdag zijn er 2 vrijwilligers nodig. Natuurlijk is er voor die personen die in onze kerk zitten ruimschoots koffie/thee/fris aanwezig. Ook is het mogelijk om de gasten hier van iets aan te bieden.

Lijkt het u leuk om gastvrouw/heer te willen zijn. Geef u dan op d.m.v. dit briefje. Of bel /mail/app even naar André Vink 06-25497928 of koster@kerkeasterein.nl

Het briefje kunt u ook afgeven op de singel 30a. Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op dinsdagavond 29 juni(19:30 in de kerk) is er een aparte info-avond met uitleg over tsjerkepaad/geschiedenis kerk enz.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u hier belangstelling voor, dan graag even aangeven.

Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Ik doe mee op zaterdag(en):

- 03 juli
 - 10 juli
 - 17 juli
 - 24 juli
 - 31 juli
 - 07 augustus
 - 14 augustus
 - 21 augustus
 - 28 augustus
 - 04 september
 - 11 september
 - Reserve gasthr/vr
-pers.deelnemen aan info-avond (29 juni om 19:30) in de kerk



Kopijdatum volgende nijsbrief is 8 juni 2021

Let op: inleveren bij scriba!

Via mail: scriba@kerkeasterein.nl