

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 22, 11 juni 2021

www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

Snein 13 juny 09:30

Foargonger:

ds. Margarithe Veen
Franeker

Snein 20 juny 09:30

Foargonger:

Fryske tsjinst
pastor Annamarike
Dijkstra-v/d Woude
Itens

Snein 27 juny 09:30

Foargonger:

Lêzing:

ds. Nicolette Vlaming
Markus 5: 22-43

Snein 4 july 09:30

Foargonger:

ds. Corry Nicolay-Bouwer
Heerenveen

Overdenking

Jezus zei tegen hem: 'Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!' Maar de hoveling drong aan: 'Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.' 'Ga maar naar huis, zei Jezus, 'uw zoon leeft.' De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.

Johannes 4: 48-50

Vreemd. Als ik in de bijbel over Jezus lees, komt hij niet altijd vriendelijk en fijngevoelig over. Neem nu dit korte gedeelte uit Johannes 4. Er komt een vooraanstaand man naar Jezus toe met een ernstig verzoek. Hij heeft Jezus opgezocht omdat hij zijn zoon dreigt te verliezen en dringend hulp nodig heeft. Jezus toont geen begrip of medeleven, tenminste, dat lees ik hier niet. Zijn reactie klinkt zelfs afwijzend: *'Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!* (vers 48). Er staat dat Jezus dit tegen de hoveling zei. Maar ik vraag me af of zijn woorden voor meeluisterende omstanders waren bedoeld. Misschien indirect ook wel voor jou en mij.

Ik ben het niet waard

Wat is het geval? De man heeft Jezus opgezocht en vraagt hem mee te gaan. Dat doet denken aan Jairus die eenzelfde dringend verzoek deed voor zijn dochtertje (Jezus ging mee, liet zich onderweg ophouden door een bloedvloeiende vrouw die hij ook genas, en wekte daarna het overleden meisje buitenshuis tot leven – Lucas 8). Maar ik denk ook aan de opwekking van Lazarus (Jezus ging niet direct mee maar wachtte een paar dagen, kwam daarna toch nog om Lazarus publiekelijk tot leven te roepen – Johannes 11).

Bij de geschiedenis van de hoveling en zijn doodzieke zoon zie ik vooral parallellen met het verhaal van de Romeinse centurio die Jezus verzocht om zijn slaaf te genezen – op afstand! (Matteus 8). Jezus zei direct dat hij met de Romein mee zou gaan, maar de centurio reageerde: *'Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen'.* (Matteus 8:8) Jezus prees het geloof van deze Romein en genas zijn slaaf zonder hem daadwerkelijk te bezoeken.

Jezus' agenda

Er is zeer veel te zeggen over deze geschiedenissen. Om te beginnen is het opvallend dat Jezus niet overal alle zieken geneest en dat hij niet altijd alle doden opwekt. Als hij dat wel doet, is er kennelijk een bijzondere reden. Wat ons hoop moet geven, is dat Jezus niet tijd- of plaatsgebonden is bij het verrichten van zijn wonderen. Het maakt ook niet uit of er publiek bij is. Jezus' agenda wordt niet bepaald door mensen, plaatsen, tijden of omstandigheden. Hij luistert naar zijn Vader en laat ons zien dat hij werkelijk de Heer van het leven is door soeverein te handelen en te spreken.

Wondertekenen. Ik denk dat Johannes dit woord bewust gekozen heeft. Wij kijken naar het wonder, maar zouden moeten kijken naar de betekenis. Jezus was geen eenpersoons rondtrekkend circus. Wie bij hem kwam voor een truc of shownummer kon vertrekken. Maar mensen die nederig kwamen met een hart vol geloof kwam hij tegemoet. Soms ter plaatse, soms ergens anders. En altijd op zijn tijd!

Fan de dûmny

De camper staat weer op de oprit, helaas twee weken eerder dan gepland en dat heeft een reden.

In april ben ik naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek voor borstkanker doorverwezen naar het MCL. Inmiddels, een aantal ziekenhuisbezoeken en onderzoeken later, is bekend dat ik DCIS heb type III. Dit zijn verkalkingen in de melkklier die zich kunnen ontwikkelen tot borstkanker en daarom verwijderd moeten worden. Als u dit leest is de operatie, die op 10 juni gaat plaatsvinden, achter de rug en is de aangedane plek verwijderd.

Mijn vakantie is dus voortijdig beëindigd en gaat over in ziekteverlof. Hoe lang het herstel gaat duren is lastig te zeggen, vooral omdat na de operatie ook een periode van dagelijkse bestraling aanbreekt.

Het wordt dus een wat andere zomer, waarbij ik deels wel aan het werk zal zijn, maar deels ook voor verdere afspraken naar het ziekenhuis zal moeten.

Onze zomervakantie, die door alle tussentijdse onderzoeken in Leeuwarden in het water is gevallen, zal in overleg op een later moment worden opgenomen.

Alles is erop gericht om volledig te herstellen en uitgerust het nieuwe seizoen te starten. Iets waar ik erg naar uit kijk, zeker nu de Coronamaatregelen steeds weer meer mogelijk maken.

Ik wilde dit graag met iedereen in de gemeente delen, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan.

We komen elkaar deze zomer vast wel ergens tegen!

Vrede en alle goeds!

Ds. Nicolette

Út de gemeente

Lokwinken

Foar alle minsken dy't harren jierdei yn juny hope te fieren:

25 juny: 79 jier
 Dhr. P. Faber Easterein

Jubilea:

14 juny 25 jier
 Dhr. S. van Dijk en mefr. G. van Dijk-Wiersma
 Easterein

28 juny 25 jier
 Dhr. en mefr. W.H. Klein Swormink-Vellinga
 Hartwerd

1 july 40 jier
 Dhr. S. Strikwerda en mefr. J. Strikwerda-Schouten
 Easterein

Wer gyngen de blommen hinne:

23 maaie: Rein Hofstee,

30 maaie: Nathalie Oliveiro

8 juny: Jolinda Punter

Fan de tsjerkerie .

Zoals u in deze Nijsbrief kunt lezen moest onze predikant Nicolette Vlaming een ingreep in het ziekenhuis ondergaan. Na de operatie is het wachten op de uitslag en verdere behandeling. Het zijn spannende dagen en weken voor haar en Marja. Ook vanaf deze plek willen wij hen veel sterkte toewensen de komende tijd. In onze gebeden noemen wij hun namen.

In de gemeente zijn meer zieken en mensen met zorgen rondom hun gezondheid en welzijn. Zorgen over de toekomst van henzelf en naaste familie. Ook aan hen denken wij in onze gebeden.

Laten wij met elkaar aandacht blijven geven aan hen die het nodig hebben. Niet altijd zijn de namen bekend, maar een stukje "omtinken foar mekoar" maakt dat wij gemeente met en voor elkaar kunnen zijn.

Goed nieuws rondom de coronamaatregelen!

Nu het aantal besmettingen terug loopt en veel mensen gevaccineerd zijn, maakt de regering steeds meer versoepelingen bekend. Ook voor de kerkdiensten zijn er versoepelingen. Het is weer mogelijk om met 60 mensen tegelijk de kerkdienst te vieren. Dit is inclusief kinderen en exclusief medewerkers. Na een lange tijd de deuren weer openzetten voelt als een feestje! Bij binnenkomst moeten de namen worden genoteerd. Daarnaast zijn er de nog steeds geldende algemene coronamaatregels: het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek, het ontsmetten van de handen en de 1,5 meter afstand bewaren.

Als kerkenraad zijn wij erg blij dat het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten in onze prachtige kerk. Kwam je vaak of maar eens per jaar, **voel je welkom!!** De deuren staan weer open. **Vooraf aanmelden is niet meer nodig.**

Ook is er voor het zingen in de kerk een versoepeling. Deze is minimaal. De laatste 2 coupletten in de dienst mogen zachtjes worden meegezongen. Het begin is er weer en dat voelt goed!

Na een koud voorjaar is er dan eindelijk de warmte van de zon. Alles komt in bloei en zaten er 3 weken geleden nog nauwelijks bladeren aan de bomen, nu staan ze volop in blad! Hierbij een lied van Hans Bouma over de bomen. Om te schuilen, om in de schaduw te zitten en als anker in het land.

Geniet allen van het mooie weer en de ontmoetingen die plaatsvinden nu een ieder weer meer buiten is.

Leven als de bomen.

*Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.*

*Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.*

*Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.*

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Janke Abma-van der Valk.

Nieuws vanuit de jeugdraad:

Vanwege de versoepelingen proberen we ook het zondagskindrooster weer op te starten. Wie weet ziet u binnenkort deze helpers weer in de dienst!

De 20++ (eigenlijk inmiddels bijna helemaal een 30+groep) is 20 mei weer online bij elkaar geweest. Samen met Nicolette spraken ze over wat je inspiratie geeft. De 15+ groep gaat het seizoen afsluiten met een pizza-avond. Ook de 10+groep (die ook over een nieuwe naam nadenkt omdat ze geen 10 jaar meer zijn) gaat nog een avondje pizza eten.

Dit jaar zijn er twee tijdvakken voor de examens. Voor iedereen die nu op de uitslag wacht of nog examens gaat doen, succes! We duimen met jullie mee.

Gera de Haan

Fan de diaconie

Collecte doelen in juni

13 juni 2021

1^e collecte - Missionair Werk

Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft

kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar.



20 juni 2021

2^e collecte - Noodhulp Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

4 juli 2021

1^e collecte - Binnenlands Diaconaat

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangkaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom.

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vakantietas



Een eventuele gift kunt u overmaken op bankrekening

NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het doel waarvoor u het bestemd wilt zien, of vrije besteding.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Samen de zomer/winter door.

De binnenkant fan "Samen de zomer/winter door".

Sûnt lang is it no wer mooglik om minsken yn "Bloemkamp" op te sykjen. Net dat der oars gjin oandacht foar wie. Elke moanne wie der wol ien dy 't hjir omtinken oan joech. Mar in persoanlik treffen wie der net by.

Ien fan ús gemeenteleden nl. frou v.d. Brug wennet yn "Bloemkamp". En nei in tillefoantsje mei de ôfdieling Rozemarijn bin ik op 'e fyts stapt en ha frou v.v. Brug opsocht. Se wist net dat ik komme soe en wie dan ek bliid ferrast doe 't ik troch de doar kaam. Yn it earstoan koe ik har net fine, se wie nl. ferhuze fan nûmer 13 nei nûmer 4. Wêr 't se no wennet is in prachtich plak mei útsicht op de tún.

We ha in heel gesellich skofke hân. Frou v.v. Brug woe alles witte oer Easterein en frege hoe is it mei deze en hoe giet it mei dy. Wat is dan in mobiele tillefoan oan prachtich medium, want oan 'e hân fan allerhande foto's koe se ferskillende gemeenteleden werkenne en begûn it wer foar har te libjen. Op dizze wize kaam Easterein en de tsjerke wat tichterby. Se hat it dêr nei 't sin fertelle se my en kin har goed fermeitsje mei krantelêze, puzzelje ensf.

Jimme krije allegear de groeten fan har en mei in knypeach der achteroan, dan ferjitte wy net ien.

Anneke Elgersma

Efkes diele

Aginda Martinitsjerke

20 juni 2021 16.00 uur_Reis met de Caprice. Thema: Liefde voor muziek

Orgel: Simon Bouma

Cello en concept: Judith Oost

Gasten: saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij

Kaarten € 12.50 uitsluitend via reservering: koster@kerkeasterein.nl

Tsjerkepaad 2021



Het jaarthema in 2021 is: "Mijn monument is jouw monument".

Ook onze Martinikerk doet mee aan Tsjerkepaad 2021.

Vanaf zaterdag 3 juli tot 11 september (monumentendag) is onze kerk open van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Er hangt dan een "tsjerkepaad" vlag en staat een bord met: "kerk open".

Iedere zaterdag zijn er 2 vrijwilligers nodig. Natuurlijk is er voor die personen die in onze kerk zitten ruimschoots koffie/thee/fris aanwezig. Ook is het mogelijk om de gasten hier van iets aan te bieden.

Lijkt het u leuk om gastvrouw/heer te willen zijn. Geef u dan op d.m.v. dit briefje. Of bel /mail/app even naar André Vink 06-25497928 of

koster@kerkeasterein.nl Het briefje kunt u ook afgeven op de singel 30a.

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op dinsdagavond 29 juni (19:30 in de kerk) is er een aparte info-avond met uitleg over tsjerkepaad/geschiedenis kerk enz.

Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Heeft u hier belangstelling voor, dan graag even aangeven.

Naam:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Ik doe mee op zaterdag(en):

- 03 juli
- 10 juli
- 17 juli
- 24 juli
-pers.deelnemen aan info-avond (29 juni om 19:30) in de kerk
-
- 31 juli
- 07 augustus
- 14 augustus
- 21 augustus
- 28 augustus
- 04 september
- 11 september
- Reserve gasthr/vr

Kopijdatum volgende nijsbrief is 29 juni 2021

Via mail: predikant@kerkeasterein.nl