

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 23, 3 juli 2021

www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

Snein 4 july 09:30

Foargonger:

ds. Corry Nicolay-Bouwer
Heerenveen

Snein 11 july 09:30

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 18 july 09:30

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 25 july 09:30

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 1 augustus 11.00 uur !!

Foargonger:

ds. F.H. Welbedacht
Sneek

Snein 8 augustus 10.00 uur Freule-tsjinst in Wommels

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 15 augustus 09:30

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 22 augustus 09:30

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Overdenking

Pelgrimage: Waarom reizen we?

Ik heb u gekozen en u aangewezen om op reis te gaan en vruchten te dragen, die blijvend zijn.
Johannes 15: 16



De Coronamaatregelen zijn voor een groot deel losgelaten en nu de zomer voor de deur staat krijgt de verplaatsingsdrift weer grip op ons. Vroeger hadden we vakantie, nu worden we verondersteld met of op vakantie te gaan. Waarom reizen we?

Er moeten toch goede redenen zijn om alle ongemakken van een lange reis met jengelende kinderen achter in de auto, het zoeken naar een camping of overnachtingsplek, de regen die de tent instroomt, de autopech, het lange wachten in de vertrekhal en op een kluitje zitten in een vliegtuig... om dat allemaal te doorstaan!

Reizen in soorten

De *ontdekkingsreis* heeft weinig zin meer. Alle paden van de wereld zijn inmiddels bewandeld en alle zeeën zijn doorkruist. Wanneer je voor een exotische reis naar een zelig land boekt, ontdek je al op het vliegveld dat je deel uitmaakt van een menigte die naar dezelfde unieke plekjes gaat.

De *ontsnappingsreis* dient om te vluchten voor de alledaagsheid, de spanningen in ons werk of gezin.

De *opvoedingsreis* werd vroeg door rijke jongelingen gemaakt. Ze leerden manieren, ze werden volwassen en oefenden zich in het converseren over kunst.

Maar of je van reizen echt wijzer wordt?

Socrates is maar vier keer buiten Athene geweest en Kant heeft Koningsbergen nooit verlaten. De filosofen vergaarden hun wijsheid door thuis te blijven.

Pelgrimage als levensbeeld

Tegenwoordig zit de pelgrimage weer in de lift. Vanouds was één van de redenen om een pelgrimage te maken, dat men er zich zo van verzekerde na dit leven in de hemel te komen. Maar er speelde bij de pelgrims ook een diepe behoefte naar Godsontmoeting mee. Men zocht plaatsen waar Gods aanwezigheid dichtbij is, gaatjes in de hemel. En dat laatste verbindt de vroegere pelgrims met de huidige.

De moderne voetbedevaart naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella, Assisi of Chartres is vaak een combinatie van spiritualiteit en sportiviteit. Zo'n reis kan een proces van levensvernieuwing op gang brengen. Want de pelgrimage is beeld van onze levens- en geloofsweg. In gecomprimeerde vorm leren wij de thema's van ons leven in de lotgevallen onderweg. Wellicht is het met enige aandacht voor de uiterlijke omstandigheden ook mogelijk van een vakantie-reis of een thuisverblijf een innerlijke pelgrimage te maken.



Fan de dûmny

In de vorige Nijsbrief schreef ik over de operatie die ik moest ondergaan en inmiddels hebben we de uitslag van het weefselonderzoek gehad. Donderdag 24 juni was voor ons een spannende dag maar we konden naar huis gaan met een goed bericht. De chirurg heeft de hele aangedane plek met verkeerd weefsel kunnen weghalen. De snijraden waren schoon en de klieren in mijn oksel ook. Wat een opluchting was dit!

Vrijdag 2 juli ben ik voor de intake bij het RIF geweest en nu volgen de bestralingen. Als dat achter de rug is, ben ik in principe klaar met de behandeling en mag ik 22 september voor een laatste controle terugkomen. Dit traject is wat ons betreft goed te overzien en aansluitend kunnen we vanaf 23 augustus tot en met 20 september van onze zomervakantie gaan genieten. We kijken er naar uit om na deze spannende en intensieve periode te kunnen ontspannen en uitrusten zodat we met de start van het winterwerk weer goed uit de startblokken kunnen.

Langs deze weg willen Marja en ik al die mensen bedanken die in de afgelopen periode met ons meelevden. Het heeft ons erg goed gedaan en we waren er soms ontroerd van. Lieve kaartjes in de bus, allerlei lekkers, bloemen, bezoekjes, fruitmand, telefoontjes en appjes.

Wat een warme betrokkenheid vanuit de hele dorpsgemeenschap!

Dank, dank, dank!

Voorlopig ben ik officieel nog ziek gemeld, maar in overleg met het moderamen is afgesproken dat ik de komende weken de diensten zal verzorgen, wat kennismakingsbezoekjes afleg en wat administratieve werkzaamheden doe, maar voor het crisispastoraat nog even niet beschikbaar ben.

Na de periode van bestraling hoop ik me volledig beter te kunnen melden en alle werkzaamheden weer op te pakken.

We komen elkaar vast wel tegen in het dorp en langs deze weg wil ik iedereen een goede zomer toewensen!

Een hartelijke groet voor jullie allen!

Ds. Nicolette

Út de gemeente

Lokwinken

Foar alle minsken dy't harren jierdei yn july en augustus hope te fieren:

24 july	75 jier Mefr. D. Dijkstra-Reinsma, Easterein
3 augustus	82 jier Dhr. J.IJ. Kooistra Easterein
15 augustus	78 jier Dhr. H. Drost Easterein
18 augustus	81 jier Mefr. G. de Boer-de Boer Easterein
18 augustus	80 jier Dhr. C. van Dijk Easterein
19 augustus	87 jier Dhr. S.Scheltema Makkum
20 augustus	95 jier Mevr. A. Okkema-Zijlstra Wommels
20 augustus	84 jier Dhr. J. Strikwerda Easterein

Jubilea:

12 july

25 jier

Dhr. P. van der Weerd en
mefr. G.T. van der Weerd-Schaafsma,
Easterein



Wer gyngen de blommen hinne:

13 juny: *Yde D. Sjaarda*

20 juny: Gep en Anna-Joke Bakker-Bruinsma

27 juny: Ds. Nicolette Vlaming

Fan de tsjerkerie

GODS SCHOONHEID

*Wandelend langs Heeren wegen,
kom je steeds de mooiste bloemen tegen.
Met heel veel bonte kleuren
en vele verschillende geuren.
Grote bloemen, kleine bloemen,
veel te veel om op te noemen.
Voorjaar, zomer, najaar,
steeds staan er weer andere klaar.
Het begint met de sneeuwkllokjes, o zo teer,
en in de herfst zijn de chrysanten er weer.
Met zonneschijn, kou of regen,
altijd kom je wel bloemen tegen.
Dat is toch genieten, iedere dag,
want bloemen geven een stralende lach.
Hoe heeft God dit toch kunnen bedenken,
om ons zoveel moois te schenken.*

Dit gedicht las ik eens ergens en heb het bewaard. Wie het heeft geschreven is mij helaas niet bekend. Maar het geeft een zomers en blij gevoel. Even los zijn van alle dagelijkse beslommeringen en even genieten van geuren en kleuren. Voor ons ligt de zomer met vakanties en vrije dagen. Even los komen van alle 'moeten'.

De kerkenraad vergadert op 8 juli en in augustus slaan we over. In september starten we weer met de maandelijkse bijeenkomsten. Er wordt momenteel gewerkt aan de invulling van de verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor de Activiteitengids 2021-2022.

De coronamaatregelen zijn opnieuw versoepeld, ook voor de kerken. Wij volgen de richtlijnen opgesteld door PKN Nederland en het CIO (overkoepelend orgaan kerken Nederland). De 1,5 meter afstand is nog steeds van kracht, net als het ontsmetten van de handen. Bij binnenkomst is er registratie van de namen van de aanwezigen. Enige voorzichtigheid is er nog wat betreft het zingen van de liederen.

Besloten is om het intochtlied te zingen, het slotlied en het amen na de zegen. Mogelijk kan er over enkele weken ook een lied tijdens de dienst gezongen worden. Over enkele weken hopen wij dat het ook mogelijk is weer koffie met elkaar te drinken na de dienst. Dit zal bekend worden gemaakt bij de afkondigingen en op de website.

Tijdens de zomerperiode is de kerk open voor Tsjerkepaad en zijn er weer de orgelconcerten. We zijn blij dat dit deze zomer weer mogelijk is. Voel je vrij en loop eens binnen en geniet van orgelspel of de rust en stilte van de kerk.

Namens de kerkenraad allemaal een mooie zomer gewenst!
Kijk om je heen en geniet van de bloemen.

Hartelijke groet,
Janke Abma - van der Valk.

Startzondag

Zondag 26 september is de startzondag. Met die zondag maken we weer een start met de activiteiten uit het gidsje. De kerkdienst is dan een feestelijke dienst waar we stil staan bij het nieuwe jaarthema.

Dit jaar is dat: *'Fan Jo is de takomst'*



Lijkt het je leuk om mee te denken over de invulling van die dienst of die verdere zondag, in welke vorm dan ook, meld je dan aan!

Doe dit **vóór 8 juli** bij ds. Nicolette, 06-14454766 of predikant@kerkeasterein.nl, en we gaan er met elkaar een feestelijke start van het nieuwe seizoen van maken

Ds. Nicolette

Fan de diaconie

Opbrengsten collectes in mei

Via de bankrekening, contant, collectebonnen en collecten in de kerk zijn de volgende bedragen binnengekomen:

2 mei

1e collecte kerk (reinboge/drukwerk) € 10,-

2e collecte Jong Protestant € 40,-

9 mei

1e collecte Kia Noodhulp Libanon/Jordanie € 50

16 mei

collecte Hydepark/Rooseveldhuis € 111,85

23 mei

1e collecte kerk en eredienst € 54,55

2e collecte zending Egypte € 89,05

30 mei

1e collecte Jong Protestant € 30,70

Diaconie: Totaal € 295,06
Voedselbank € 20
Vrije besteding € 587,50
(= inclusief extra gift april € 50 en mei € 10)

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.

Het bedrag vrij te besteden is op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie en de kerkelijke collecten.

Collecte doelen in juli en augustus

4 juli 2021

1^e collecte - Binnenlands Diaconaat

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom.

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vakantietas



15 augustus 2021

Collecte: Kerk in Actie Zending

Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd

als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel

van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Een eventuele gift kunt u overmaken op bankrekening

NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het doel waarvoor u het bestemd wilt zien, of vrije besteding.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar!

Fan de tsjerkrintmasters



Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalvemetersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe we in deze creatieve vormen elkaar vast kunnen houden.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook voor ons als kerk in Easterein. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Maar tegelijk heeft de afgelopen tijd veel van ons gevraagd. Zeker financieel gezien. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en verhuur vielen weg. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist heel veel extra geld gekost om streaming van diensten mogelijk te maken

Daarom doen wij als Martinikerk Easterein mee aan een Extra Actie Kerkbalans. Ook nu doen we een beroep op kerkgangers en dorp om een extra bijdrage te vragen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

Alvast hartelijk dank,

Het college van kerkrentmeesters van Easterein

Fan de jeugdrie

Baukje Wytske gaat de jeugdraad na de zomer verlaten. Heel erg bedankt voor je inzet de afgelopen jaren Baukje Wytske!

Bij deze ook de oproep voor nieuwe jeugdraadleden, want we kunnen de hulp van twee nieuwe leden goed gebruiken. Heb jij zin om je vol enthousiasme in te zetten voor het jeugdwerk, zonder dat dit een grote tijdsinvestering is? Laat dit dan weten bij Gera, gera_de_haan@hotmail.com.

De laatste weken hebben we weer hulp van de zondagskinderen in de dienst, fijn! In de zomerperiode liggen er kleurplaten bij de ingang en na de zomer begint ook de kindernevendienst weer.



Op 26 juni heeft de 10+groep het seizoen afgesloten. Nadat we zelf belegde pizza's hebben gegeten, werden er marsmallows geroosterd. Ook hebben we een spel gespeeld waarbij je complimenten aan elkaar uitdeelt. Er is zelfs nog gedanst, waarbij bleek dat de dansjes die een



tijd geleden met de dansgroep van Nathalie ingestudeerd waren nog niet vergeten zijn!

Ook hebben we een nieuwe naam voor de groep bedacht: Eat & Creed!



Creed is Engels voor credo, wat weer staat voor geloof, levensbeschouwing, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, etc. Een passende naam, omdat we met deze groep vaak samen eten en het over het geloof hebben.



Orgelconcerten Martinikerk Easterein

Donderdag 22 juli 2021

Aanvang: 20.00 uur

Organist : Gerben Mourik

Gerben Mourik behaalde de diploma's Uitvoerend Musicus 1e fase -met aantekening orgel improvisatie- en de Master Uitvoerend Musicus (met als hoofdvakken orgel & improvisatie) aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Docenten waren Bram Beekman en Henco de Berg. Tevens volgde hij privé-lessen bij Ansgar Wallenhorst, Naji Hakim en Ben van Oosten. Cursussen improvisatie werden gevolgd bij Thierry Escaich en Loïc Maillé. Hij heeft een actieve concertpraktijk waarbij twee elementen in het middelpunt staan: het promoten van Nederlandse muziek, en de kunst van het improviseren.

Gerben Mourik nam deel aan diverse improvisatieconcoursen en behaalde de 1e prijs op het Nationale orgel improvisatieconcours te Zwolle (2003). In 2005 won hij de 1e prijs op het internationale orgel improvisatieconcours te St. Albans (UK). In 2008 won hij het Internationaal Improvisatieconcours te Haarlem; De jury kende Mourik deze prijs unaniem toe.

In april 2013 werd hij benoemd als Stadsorganist van Oudewater. In juni 2015

Donderdag 29 juli 2021

Aanvang 20.00 uur

Organist : Gonny van der Maten

Gonny van der Maten werd geboren in Amsterdam, waar zij ook haar orgel- en kerkmuziekopleiding aan het Sweelinck Conservatorium volgde, met als orgel-hoofdvakdocent Albert de Klerk (Uitvoerend Musicus cum laude), Aanvullende studies waren Kerkmuziek, Improvisatie (Conservatorium Arnhem) en koordirectie (applicatie-opleiding Conservatorium Utrecht) Momenteel is zij orgeldocente aan de Bachschool Soest en cantor-organist van de Oude Kerk in Soest, een uitgebreide muzikale functie, waarin zij verantwoordelijk is voor de muziek in de Oude Kerk in brede zin. Zij leidt daarbij de Cantorij van de Oude Kerk, bespeelt het historische Van

Gruisen/Van Oeckelen-orgel en is artistiek verantwoordelijk voor de DOK-concertserie en Avondmuzieken.

Ook is zij dirigent van het Tiels Madrigaal Koor, repetitor van Concert Koor Haarlem en bestuurslid van de Stichting Sweelinck Muller prijs, die jonge organisten aanmoedigt in hun professionele loopbaan. Van 2004 tot 2021 was zij bestuurslid en voorzitter van de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem.

Haar belangstelling gaat uit naar muziek uit een zeer brede periode, van Renaissance tot heden. Ze heeft premières gespeeld van orgelwerken van Caroline Ansink, Ad Wammes, Maurice van Elven, Rick van Veldhuizen, Wouter van Belle en Louis Andriessen. De compositie van Louis Andriessen (De goddelijke routine) bracht zij ook uit op CD.



Donderdag 5 augustus

Aanvang: 20.00 uur

Organist: Martin Mans

De derde orgelbespeling van dit seizoen in de serie Orgelconcerten in de fraaie Martinikerk te Easterein wordt op veler verzoek verzorgd door de organist Martin Mans.

Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op het Zuidhollandse eiland Goeree-Overflakkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en op twaalfjarige leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren schreef hij verschillende concoursen op zijn naam. Naar aanleiding hiervan gaf hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn orgelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie.

Sinds 1995 is Martin Mans organist in de Breepleinkerkerk te Rotterdam.

In Easterein speelt Martin Mans een populair programma met werken van : Bach, Smetana, Nevin, Ashford, Mulder, Asma en eigen improvisaties.

Donderdag 12 augustus
Aanvang: 20.00 uur
Organist: Everhard Zwart

In de wekelijkse donderdagavond orgelbespeling in de prachtige Martinikerk te Easterein treedt de bekende organist Everhard Zwart op. Everhard Zwart is een zoon van de bekende, op 29 april 1997 overleden organist Willem Hendrik Zwart, terwijl zijn grootvader de legendarische Jan Zwart was. Everhard Zwart ontving reeds op jeugdige leeftijd orgellessen van zijn vader, waarna hij al spoedig de lessen vervolgde bij Feike Asma, die hij tevens vele jaren als registrant assisteerde.

Na zijn Gymnasiumopleiding studeerde hij aan het conservatorium te Utrecht en Rotterdam, waar hij in 1983 afstudeerde. Zijn leraren voor orgel waren André Verwoerd en Arie J. Keizer.

Verder studeerde hij nog bij Gunther Kaunzinger in Duitsland en Jean Guillou in Frankrijk.

Zijn internationale debuut maakte hij in 1983 in Barcelona (Spanje). Everhard Zwart speelt in Easterein werken van: Georg Friedrich Händel, Jan Albert van Eyken, Auguste Durand, Aloys Clausmann, Théodore Dubois, Thomas Åberg, Jan Zwart en Willem Hendrik Zwart.

Kopijdatum volgende nijsbrief is 21 augustus 2021

Via mail: predikant@kerkeasterein.nl



©LOOK@TV