

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

www.kerkeasterein.nl

www.kerkomroep.nl Easterein



11 JULI 2021

11^e jaargang nr 14

Organist: Balt R. de Vries

Koster: André C Vink

Zangers: Ineke Duipmans

Lineke Bakker

Folkje Visser

Jelle Brouwer

DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD:

11 juli

Eredienst

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

18 juli

Eredienst

09:30

Ds. Nicolette Vlaming

25 juli

Eredienst

09:30

Ds. Nicolette Vlaming



BLOEMENGROET: De blommen geane mei in hertelike groet nei;
Dhr Tamme de Boer, Skoallestrjitte 40

Collecte:

1^e : Tsjerne/Jeugdwerk

2^e : Diaconie

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Orde van dienst 11 juli 2021 Easterein

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Intochtsliet (staande): 212: 1, 2 en 3 (samenzang)

1 Lit ús mei sangen / dizze dei ûntfange!

Dat wy de Skepper mei ús lieten priizje
no't wy ús tankber oer syn ljocht ferbliidzje.
Loovje de Heare!

2 Hy dy't de grûn is / fan al wat ús jûn is
en dizze nacht in earm wie om ús hinne,
ropt ús no fleurich nei de earste sinne.
Loovje de Heare!

3 't Is troch syn segen / dat wy ús bewege,
dat hannen wurkje en dat fuotten rinne
en wy mei hert en mûle sjonge kinne.
Loovje de Heare!

Bemoediging en groet

Kyrie Sela

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Kyrie, kyrie, kyrie eleison

Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.

Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.

Glorialied door het orgel gespeeld

Gebed van de zondag

Lezing Marcus 6: 6b-13, 30-31

Liet 422: 2 en 3 (zangers)

2 Lit ús witte,
nea ferjitte,
Jo hawwe_ús fersein:
sêfte krêften kinne
alle macht oerwinne,
frede sûnder ein.

3 Lit ús hoopje,
bidde_en hoopje,
dat de leafde wint
en dêr dan by bliuwe,
libje út it leauwe
dat Gods ryk begjint.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 905: 3 en 4 (zangers)

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Aandacht voor de collecte onder orgelspel

Dank-voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Slotlied 832 (canon) (samenzang)

Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.

Zending en zegen

Zingen: 425 (samenzang)

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Zending en Zegen.

Orgelconcerten:

Donderdag 22 juli:	Gerben Mourik
Donderdag 29 juli:	Gonny van der Maten
Donderdag 05 aug.:	Martin Mans
Donderdag 12 aug.:	Everhard Zwart

20:00 toegang € 10,-