

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

www.kerkeasterein.nl

www.kerkomroep.nl Easterein



12 sept 2021

11^e jaargang nr 22

Organist: Balt R. de Vries

Koster: André C. Vink

Sneinsbern: Pytrik Ynema



BLOEMENGROET: De blommen geane mei in hertlike groet nei; dhr Rinus Reijnhoudt, Sjaardaleane 9. Wy winske him een goed herstel ta.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Orde van dienst zondag 12 september 2021 Easterein

Orgelspel

Welkom

Stilte

DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD:

12 sept.

Eredienst

10:30

pastor H.J.Boon, Texel

19 sept.

Eredienst

09:30

pastor A.M. Dijkstra –
van der Woude

26 sept.

Eredienst - Satrtsnein

10:00

ds Nicolette Vlaming

09:30

Appeltaart met koffie

Collecte:

1^e: Kerk – onderhoudsfonds

2^e: Missionair werk

Samenzang/staande
Intochtslied 98: 1 en 2

1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 150a: 1 (zangers)

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Gebed om ontferming

Lied 754: 1 en 3 (zangers)

1 Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Gebed rondom het Woord

Met de kinderen...

"Hieltiid âlde wurden..."

1e lezing: Psalm 22: 2, 3 en 20-22

Lied 23c (zangers)

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

2e lezing: Marcus 6 : 45-53

Samenzang

Lied 680: 1, 3 en 5

1 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

4 Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

5 O heilige Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.

Overdenking

Orgelspel

Aandacht voor de collecte onder orgelspel

Lied 825: 1 en 5 (zangers)

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Gebed, stilte en Onze Vader

Samenzang/staande

Lied 725

1 Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!

2 O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgedaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3 Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4 Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Zegen

Amen 3x

Thema van de overdenking: "Wat is toch een goede herder zonder goede schapen?"

Wie bakt er een appeltaart?

Zoals u waarschijnlijk wel weet, hoort bij startsnein appeltaart. Voor de dienst van zondagmorgen 26 sept gaan we daar samen van genieten. Natuurlijk kan dat alleen als er appeltaart wordt gebakken. Doet u mee? Graag uiterlijk donderdag 24 september aan André Vink (333134 of famvink@ziggo.nl) doorgeven dat u meedoet. Uw appeltaart kunt u zondag (gesneden) meenemen, of zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 brengen naar de kerk. Veel succes!

