

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

www.kerkeasterein.nl

www.kerkomroep.nl



Easterein 23 januari 2022

11^e jaargang nr 38

Organist: Balt R. de Vries

Koster: André C. Vink

Lector: Tineke Vink

Sneinsbern: -



DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD:

23 jan. Online-dienst

09:30 ds. Inge de Rouwe

30 jan. Eredienst

09:30 ds. Nicolette Vlaming

06 febr. Eredienst

09:30 ds G Wessels

BLOEMENGROET: De blommen geane

mei in hertlike groet nei;

mw Janny van Beem, Eeskwert 13

Collecte:

1^e Diaconie

2^e Missionair werk

Kerk in, van en voor het dorp

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55
t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Orde van dienst zondag 23 januari 2022

Voorzang Lied 978: 1 en 3

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Kerkenraad komt binnen

Welkom en mededelingen

Aansteken kaarsen

Moment van stilte

Intochtslied Lied 89: 1 en 4

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk.
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden,
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede.
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken
is door uw sterke arm geslagen en gebroken.

Bemoediging en groet

Lied 274: 1 en 2

1. Wij komen hier ter ere van uw naam - rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet-zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2. Ontferm u God, kyrie eleison, wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, kom met uw vrede, uw barmhartigheid, zonder U raken wij de liefde kwijt.

Kyriegebed

Lied 834

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om de heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Luisterlied voor de kinderen: Hy is de rots

Schriftlezing: Micha 6: 6-8 (Frysk) en Lucas 3: 7-22 (NBV)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: Ik wil jou van harte dienen:

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader

Aandacht voor de collecte onder orgelspel

Slotlied ELB 186a: 1 en 2

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.

vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.

2 Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.

Leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.

Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.

Voed mij dat ik groei naar U.

Zending en zegen

Gezongen 'Amen'



Orgelspel

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022

doen we weer mee aan Actie Kerkbalans.



**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



***"Door de kerk besef ik waar het in het
leven om gaat...***

daarom geef ik voor mijn kerk"