

# ***NIJSBRIEF MARTINITSJERKE***

## ***Protestantse Gemeente te Easterein***

Nr. 32, 4 maart 2022

[www.kerkeasterein.nl](http://www.kerkeasterein.nl)



### **TSJINSTEN**

**Snein 6 maart 09.30**

Foargonger:

*1<sup>ste</sup> snein in de 40 dagentiid ,  
nei ôfrin kofjedrinken*

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Woansdei 9 maart 19.30**

Foargonger:

*Biddei*

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 13 maart 09.30**

Foargonger:

*2<sup>de</sup> snein in de 40 dagentiid*

**Ds. M.E.G. de Zeeuw út Koudum**

**Woansdei 16 maart 19.30**

*Vesper*

**Snein 20 maart 09.30**

Foargonger:

*3<sup>de</sup> snein in de 40 dagentiid*

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Woansdei 23 maart 19.30**

*Vesper*

**Snein 27 maart 09.30**

Foargonger:

*4<sup>de</sup> snein in de 40 dagentiid,  
Hillich Nachmiel*

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Woansdei 30 maart 19.30**

*Vesper*

**Snein 3 april 11.00**

Foargonger:

*5<sup>de</sup> snein in de 40 dagentiid*

**Ds. S. Ypma út Franeker**

**Woansdei 6 april 19.30**

*Vesper*

## Foarwurd

### Iedere dag opnieuw beginnen

Begin elke dag als een nieuw mens!  
Elke dag is weer je eerste dag,  
je allereerste dag!  
Gisteren en alle vorige dagen en jaren  
zijn voorbij, begraven in de tijd!  
Je kunt er niets meer aan veranderen!

Waren er scherven? Draag ze niet mee,  
Want ze zullen je dag na dag verwonden  
tot je ten slotte niet meer leven kunt!  
Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt  
en er zijn scherven die je  
helen moet in een oprecht vergeven!  
Scherven die je met al je liefde van je hart  
niet helen kunt, moet je laten rusten!

Je moet elke dag opnieuw beginnen!  
Dat is levenskunst!  
Elke dag nieuw zijn als het licht van de zon!  
Elke morgen opstaan uit de nacht,  
en beginnen met je handen  
vol hoop en vertrouwen!  
Je kunt niet leven met de scherven van gisteren!

*Phil Bosmans (uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds)*

### Fan de dûmny

En dan zit je achter je bureau om de laatste hand aan de kopij voor de Nijsbrief te leggen.  
Ik voel onrust en verwarring binnen in me. Het is een paar dagen na het bericht dat Rusland Oekraïne is binnengevallen.  
De gevolgen van deze inval zien we allemaal via de media. Slachtoffers die vallen, een bevolking op drift om een veilige plek te zoeken, gezinnen die uiteengescheurd worden.  
Zo onwerkelijk en toch zo echt.

Je voelt je verbonden met de mensen in Oekraïne, de angst en het verdriet dat hun leven beheerst.

Je hoopt op wijsheid bij de leiders van beide landen, dat ze zoeken naar wegen om de vrede weer te laten terugkeren.

Je wilt zo graag wat doen, maar wat?

Kerk in Actie biedt hulp aan slachtoffers, Giro 999 is weer opengesteld. Goederen kunnen gegeven worden.

En ondertussen zoeken we naar woorden, naar een gebed...

Ik kwam het onderstaande gebed tegen van ds. Otto Grevink. Hij schreef dit toen hij hoorde van de inval van Rusland in Oekraïne. Ik deel het graag met u.

God van vrede

De telefoon werd niet meer opgenomen,  
de verbinding werd verbroken.

Twee burens zijn in oorlog.

En waarom?

De redelijkheid van diplomatie,  
de wil om elkaar te leren begrijpen,  
de harde woorden om niet te ver te gaan  
van beide kanten,  
ze maken plaats voor de taal van staal:  
tanks en raketten  
op plaatsen waar het gisteren nog vrede was.

We hadden het ergens verwacht  
en ergens ook niet,  
want zijn dit niet beelden uit het verleden?  
Beelden die we in zwart-wit kennen uit een koude oorlog?  
Was het nog voorstelbaar dat iemand  
alle waarheid naar zijn hand zet  
en doet, wat zoveel geweldenaars vóór hem deden?

We zien het nu gebeuren,  
erger dan erg.  
Niet binnen de grens die er eigenlijk al was,  
niet binnen de grens die aangekondigd was,  
maar in het hele land  
om burens te verlammen.

We bidden, God, om vrede.

We bidden voor de kinderen die gisteren nog buiten speelden,  
de mannen en vrouwen die gisteren nog naar hun werk gingen,  
hun boodschappen deden, hun leven leefden.

We bidden in de schijnbaar onvermijdelijke confrontatie  
voor slachtoffers die zullen vallen,  
nabestaanden die troost zullen nodig hebben.

Maar bovenal, God, bidden wij u om inkeer,  
dat dit geen weg naar vrede is,  
dat burens elkaar nodig hebben,  
dat de vrijheid van de één slechts bestaan kan  
als de ander ook vrij is.

Geef moed de weg van vrede te gaan,  
aan iedereen die iets kan doen.

En laat ons vertrouwen op uw vrede,  
die komt.

Geef vrede, Heer, geef vrede.

Amen

### Vespers in de 40-dagentijd

Vorig jaar was in de 40-dagentijd iedere week een vesper die vanuit de kerk werd uitgezonden. Bezoekers waren vanwege de corona maatregelen toen niet welkom. Dit jaar zal wekelijks op de woensdagavond een korte vesper zijn die door een aantal mensen uit de kerkenraad is voorbereid en wordt verzorgd. De vespers zullen een verstillend karakter hebben; enkele meditatieve liederen, een korte tekst, stilte en gebed. Vanwege het karakter van de vesper zal deze **NIET** online worden uitgezonden.

U bent van harte welkom om deze vespers bij te wonen. De data zijn: **woensdag 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april om 19.30 uur** in de Martinikerk.

### Martinus muzikale middag

Zondag 20 maart is er weer een muzikale middag in de Martinikerk. Het thema van deze middag is *'Alles komt goed'* en sluit aan bij het themaboekje met mooie bijdragen van dorpsgenoten dat bij iedereen is bezorgd. Heeft u mooie liederen die voor u iets uitdrukken van *'Alles komt goed'*, stuur deze dan in. Dit kan tot 15 maart bij André Vink, via de mail: [famvink@ziggo.nl](mailto:famvink@ziggo.nl) of via een briefje in de bus of zondags in de kerk.

**LET OP:** als u muziek aandraagt die **niet** online is te vinden, dan graag de CD aanleveren. Wij hebben niet de ruime collectie aan muziek in bezit zoals bij Prelude bijvoorbeeld wel het geval is. Eerdere muzikale middagen waren alleen online te volgen, maar aangezien we weer mogen samenkomen, kunt u de middag ook zelf in de kerk meemaken.

Dan klinkt de muziek toch net even wat mooier dan via de luidspreker van de computer of tablet.

Dus noteer maar vast in uw agenda:

**Zondag 20 maart om 16.30 uur** in de Martinikerk.

### Voortgezette scholing predikant

Predikanten die 5 jaar of langer werkzaam zijn in een gemeente zijn verplicht om in een cyclus van 5 jaar voortgezette scholing te volgen. Het gaat erom dat zij hun vak bijhouden, als theoloog, catecheet of pastor. Het aanbod voor deze scholing is heel breed en divers.

Een verplicht onderdeel is een begeleidingstraject van bijvoorbeeld supervisie of coaching. Dit kan individueel maar ook in groepsverband. In overleg met de kerkenraad heb ik mij ingeschreven voor de cursus 'Zorg voor de ziel'.

De cursus informatie omschrijft het als volgt:

*Zorgen voor de ziel: dat betekent ruimte maken, stil worden en opnieuw leren luisteren. Het vraagt tijd en doorgaande bezinning, daarom komen we in 6 tweedaagse bijeenkomsten verspreid over 2022 bijeen in de abdij van Berne. We gaan in gesprek met de traditie, met het Woord en met gidsen op de geestelijke weg uit heden en verleden én met elkaar. We leren enkele mystici wat meer kennen, diverse inleiders zijn daarbij onze gids. De ziel heeft ook een uiterst lichamelijke kant, en daarom oefenen we ons ook in de Emmauswandeling, bibliodrama, bibliodans en 'zingen vanuit de ziel'. Het gesprek met elkaar is ook een belangrijke dimensie in deze jaargang – hier worden reisgenoten gidsen.*

Dit betekent dat ik het komende jaar een zestal blokken voor deze begeleiding weg ben. Het eerste blok is van 21-23 maart. Ik zal in de Nijsbrief aangeven wanneer het volgende blok valt. In die dagen zal ik minder goed of niet telefonisch bereikbaar zijn. Voor dringende zaken kan u contact opnemen met de scriba.

Ds. Nicolette

## Fan de tsjerkerie

Op 24 februari was er 's avonds kerkenraadsvergadering. De dag die begon met het nieuw's over de inval van Rusland in Oekraïne. Een afschuwelijke situatie; een oorlog met veel verliezen en ontheemden... Voor de vergadering hielden wij een kort avondgebed met stilte en samen bidden. Een ieder stak een kaarsje aan. Zo stonden we even stil bij de nood in de wereld.

Opgelucht zijn we dat het coronavirus niet meer zo hevig in ons midden is. De maatregelen (ook voor de kerkdiensten) rondom het virus zijn vervallen. De activiteiten zijn opnieuw opgestart. Activiteiten die online plaatsvonden kunnen nu weer fysiek. Als er gemeenteleden zijn die tijdens de kerkdienst nog liever afstand willen houden, dan kunnen zij uit de hal een kaartje meenemen waarop staat '1,5 meter afstand bewaren'. Leg het naast je in de kerkbank en geef hiermee aan dat je graag wat ruimte naast je vrij houdt.

Op de agenda van de kerkenraadsvergadering stond o.a. aandacht voor de ideeën van de Startsein. "wat wil je loslaten-behouden-toevoegen" in de kerk. Een aantal ideeën is inmiddels gerealiseerd. Zoals het welkom bij de deur en het koffie drinken na de dienst. (zondag 6 maart). Nieuw zijn de medewerking van een lector tijdens de dienst en een jongerendienst. (2 januari '22) en binnenkort zal er weer een jongeren-dienst zijn. De lijst met ideeën zal regelmatig terugkeren op de agenda.

In het donker van de nacht  
weerklinken schoten....

Opnieuw wordt in de wereld  
onschuldig bloed vergoten,  
Dankzij de machtswellust  
van enkele hoge heren.

"Vrede op aarde": zullen mensen  
dat ooit leren?

Freonlike groetnis, Janke Abma-van der Valk.

## Fan de diaconie

### Opbrengsten collecten in de maand januari 2022

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

## Online diensten:

2-1	Oliebollendienst : Stichting Opkikker aangevuld door de Diaconie tot	€ 20,00 € 50,00
9-1	1e collecte jeugdraad 2e collecte diaconie	€ 30,00 € 65,00
16-1	1e collecte onderst. Gemeenten 2e collecte drukwerk	€ 20,00 € 45,00
23-1	1e collecte diaconie 2e collecte missionair werk	€ 7,50 € 12,50
30-1	1e collecte jong protestant 2e collecte diaconie	€ 106,00 € 149,00

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.

Vrij te besteden, totaal € 242,50. Dit bedrag is op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie en de kerkelijke collecten.

Een eventuele gift kunt u overmaken op bankrekening  
NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het doel waarvoor u het bestemd wilt zien, of vrije besteding.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar.

### Collectedoelen

#### 6 maart 2022

1<sup>e</sup> collecte: Licht en geluid

2<sup>e</sup> collecte: 40 dagentijd Kerk in Actie - Zending

#### *Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten*

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouw-technieken. Na de

training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

## **9 maart 2022**

1<sup>e</sup> collecte: Voedselbank

## **13 maart 2022**

1<sup>e</sup> collecte: 40 dagentijd Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

2<sup>e</sup> collecte: diaconie

### *Kerk zijn doe je met elkaar*

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een Friese kerk die het initiatief 'De Woonkamer' steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.

## **20 maart 2022**

1<sup>e</sup> collecte: Kerk en pastoraat

2<sup>e</sup> collecte: 40 dagentijd Kerk in Actie - Werelddiaconaat

### *Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen*

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

## **27 maart 2022**

1<sup>e</sup> collecte: Kerk in actie - noodhulp

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopie en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger. Kerk in actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water,



voedsel en medicijnen. We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto's zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron", zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopie en Kenia bij Kerk in Actie.

### **3 april 2022**

1<sup>e</sup> collecte: 40 dagentijd Kerk in Actie - Werelddiaconaat

2<sup>e</sup> collecte: Onderhoudsfonds

#### *Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien*

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectiedoel of de datum van de kerkdienst.

### **Eenvoudige broodmaaltijd**

De weken voor Pasen kan je zien als een voorbereidingstijd. Een groot feest vraagt om een goede voorbereiding. Dit kan op verschillende manieren. Met diverse bijdragen uit de dorps- en kerkelijke gemeenschap maakten we een themaboekje rond '*Alles komt goed*' en dat kan helpen in die voorbereidingstijd. Binnenkort valt het op de mat.

Een andere manier is om iets te laten in die periode. Bijvoorbeeld geen vlees eten, niet snoepen, geen social media, etc. Afzien van een warme maaltijd in de week kan ook een optie zijn. Een eenvoudige maaltijd ter vervanging hiervan. Soep, brood, kaas, (karne-)melk.

Woensdag 9 maart is er in de Tsjerne zo'n sobere maaltijd. Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd.

Deze is rond 19.00 uur afgelopen.

Dit geeft iedereen de ruimte om nog naar vergaderingen, sport of andere verplichtingen te gaan, of naar de biddagviering in de Martinikerk om 19.30 uur, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden voor 7 maart bij Folkje.

Tel: 06-57174338

Mail: [folkje1956@hotmail.com](mailto:folkje1956@hotmail.com)

### Oekraïne

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent groot leed, angst en onzekerheid voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit. Kerk in actie staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne. Natalia Shalata van partnerorganisatie LEF is erg bezorgd: "We hebben al weken te maken met aanvallen van hackers, desinformatie en provocaties. Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden voor iedereen. Zo'n grootschalige aanval hadden we niet verwacht, heel Oekraïne wordt geraakt door de aanvallen. Het is een vreselijke situatie."

De situatie in Oekraïne kan snel verder escaleren. De vluchtelingen-stroom neemt toe in omvang. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen naar het westen, op zoek naar veiligheid. LEF blijft waar nodig hulp bieden in de Oekraïense dorpen, vangt vluchtelingen op die onderweg zijn en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen.

Kerk in actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit.

Wilt u persoonlijk financieel ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op : **Kerk in Actie, rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457** ovv Oekraïne. De diaconie ondersteunt deze actie van harte.

Groeten van de diaconie.

### Fan de ZWO

#### Paasgroeten actie

Ook dit jaar hebben weer verschillende gemeenteleden deelgenomen aan de paasgroetenactie voor gedetineerden. Op 20 en 27 februari zijn deze kaarten uitgereikt na de kerkdienst. Het resultaat is dat alle 50 kaarten zijn meegenomen. Mocht u deze kaart nog niet hebben ingeleverd bij Broer Harmen Abma, dan kan

dit nog tot uiterlijk maandag 7 maart. De leden van de ZWO bedanken de gemeenteleden voor hun deelname.

### **Fryslân foar Rwanda**

De afgelopen 4 jaar hebben diverse Diaconieën en ZWO commissies in Friesland het Kerk in Actie project "Fryslân voor Rwanda" op verschillende manieren financieel ondersteunt. Het project omvatte een drietal deelprojecten, meer jongeren in de kerk (Presbyteriaanse Kerk Rwanda); een landbouwprogramma van zendingsdiaconessen (Rubengera) en de opvang en scholing van weeskinderen MwanaUkundwa). Uw giften maakten het mogelijk dat ook de ZWO commissie Easterein dit project kon ondersteunen. Onze hartelijke dank hiervoor.

Onderstaand een bedankbrief van Dr. Samuel Byiringiro Directeur-bestuurder Mwana Ukundwa.

Beste vrienden van de kerken uit Friesland,  
Namens alle kinderen, verzorgers en medewerkers van Mwana Ukundwa wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie steun in de afgelopen vier jaar. De steun van de Friese kerken via Kerk in Actie heeft de levens van meer dan 634 kinderen en hun families veranderd. Kwetsbare kinderen, vooral hiv-geïnfecteerd, kinderen met een handicap en arme kinderen ontvangen schoolgeld, schoolmateriaal, medische zorg en behandelingen, en ook geestelijke verzorging. Kinderen van verzorgers hebben diverse trainingen gekregen om te leren sparen en inkomsten genererende activiteiten op te zetten, zodat ze uit de armoede komen. Ook zijn er twintig scholen en zestig lokale kerken geactiveerd om hiv-preventie en kinderbescherming onderdeel van hun werk te maken. Alles is te danken aan uw steun. Dank u ook voor uw bezoek aan ons in Rwanda, we zullen u in ons hart en in ons gebed houden!

Broer Harmen Abma, Jet Reitsma, Klaske Plantinga, Luuk van der Werk en Tineke Vink

### **Fan de Tsjerkrentmasters**

#### **Actie Kerkbalans 2022**

Met dank aan de hulp van een aantal vrijwilligers van onze gemeente hebben we Actie Kerkbalans weer afgerond. Dank voor ieder zijn/haar bijdrage. We krijgen ruim 25.000,- aan toezeggingen binnen naar wij hopen. Mochten jullie nog wat over willen maken dat kan.

College van kerkrentmeesters rekeningnummer: **NL58 Rabo 0349500487**

Ten name van Actie kerkbalans 2022. Zoals in de brief werd geschreven, alle gelden komen ten goede van de PG Easterein en óók de Tsjerne zullen we de komende jaren meenemen voor extra onderhoud. Zodat het jeugdthunk voor het dorp behouden blijft. Daarnaast zal het Tsjerne bestuur ook vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid dingen oppakken voor onderhoud e.d.

### Stichting De Skoalleseize

Stichting de Skoalleseize heeft als gebruiker van het sportcomplex verzocht om een financiële tegemoetkoming van de kerk. Door de coronapandemie heeft de Skoalleseize veel kantine inkomsten gemist, terwijl de kosten voor onderhoud aan het sportcomplex wel doorlopen. Als kerkrentmeesters vinden wij het belangrijk dat Eastereinders en de dorpsbewoners van buurdorpen kunnen blijven sporten. De sport verbindt ons met elkaar en geeft levendigheid in Easterein. Als college hebben wij daarom een toezegging gedaan voor een financiële tegemoetkoming. Het stichting bestuur heeft ons daarvoor hartelijk bedankt en zal het geld gebruiken voor onderhoud aan het MFC gebouw, zodat alle gebruikers er van kunnen genieten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Stefan van Krimpen, Doede Kooistra, Andries Veenstra, Leo Slooter en Douwe Reitsma

### Fan de jeugdrie



Op 9 februari zijn de twee jeugdgroepen weer samengekomen. Met beide groepen is gesproken over de betekenis van de regenboog in het verhaal van Noach. De jongste groep heeft nagedacht over de vraag 'waarvan denk jij wel eens, komt dat wel goed?'. De oudste groep heeft opgeschreven welke woorden ze vonden passen bij de regenboog. Op de foto's het resultaat! De oplettende lezer van het 40-dagenboekje zal deze woorden op een gegeven moment tegenkomen in het boekje.



De kindernevendienst gaat weer van start met een leuk 40-dagenproject. We hopen dat veel kinderen hier met elkaar aan kunnen werken op de komende zondagen. Tijdens deze periode zal een van de schriftlezingen weer verzorgd worden door een jongere.

Tijdens de laatste jeugdraadvergadering zijn weer veel nieuwe ideeën voor jeugdactiviteiten ontstaan. Wordt vervolgd!

Ook deelnemen aan de jeugdraad of eerst een keertje meekijken? Laat het weten bij een van de jeugdraadleden.

Tot slot goed om te noemen dat er nu al twee keer een jongere in het kader van een maatschappelijke stage aan de kindernevendienst heeft meegewerkt. Ook voor andere invulling van de maatschappelijke stage kun je bij de jeugdraad terecht.

## Ut de gemeente

### Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei/jubileum yn maart hope te fieren.

6 maart 81 jier dhr. J. de Jong, Easterein

26 maart 77 jier dhr. S Ruiters, Hidaard

### *Jubilea*

9 maart 60 jier dhr. S. Kooistra en mefr. T.Kooistra-Joustra,  
Easterein

### Wa ha de blommen krigen:

30 jannewaris mefr. Truus Galema-Brandsma, Easterein

6 febrewaris dhr. Hilbrand Drost, Easterein

13 febrwaris mevr. Coba Stremmer-Intema, Easterein

20 febrewaris dhr. Bote Jellema, Easterein

27 febrwaris dhr. T. Vollenbroek, Easterein

## Bijbelse sudoku

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt.

### Puzzel

*Voor D8, G7, B2*

Hoeveel zonen had Peres? (1 Kronieken 2:5)

*Voor E7, A4, H6, B9*

Op de hoeveelste dag van de schepping noemde God het samengestroomde water 'zee'? (Genesis 1: 10-13)

*Voor D6, C4*

Tegen hoeveel dingen is de aarde volgens Spreuken niet bestand? (Spreuken 30: 21)

*Voor A8, D1, H9, C5*

Hoeveel poorten in de stad die voortaan 'De Heer is daar!' heette, waren naar Gad vernoemd? (Ezechiël 48: 34)

*Voor G1, D3, F4, B5*

Hoeveel zonen baarde Lea? (Genesis 30: 20)

*Voor H8, E5, A6, G2, C7*

Hoeveel jaar lag Eneas verlamd op bed? (Handelingen 9: 33)

*Voor F6, D2, G9, E8, C1*

Hoeveel honderd jaar leefde Sem nog nadat Arpachsad was geboren? (Genesis 11: 11)

*Voor A5, I7, H1*

Hoeveel zonen had Abichail? (1 Kronieken 5: 13-14)

*Voor E4, F1*

Hoeveel el lang was het bed van Og? (Deuteronomium 3: 11)

## Efkes Diele

Beste Minsken

Oarloch

yn de Oekraine

Wat kinne we dwaan?

Bidde en jaan

Fan alles kinne hja brûke

De family Nammensma út Seisbierrum hat in ynsammelingsaktie op tou zet en wij kinne dêrbij **helpe**.

Yn sammelje yn Easterein. Jim kinne it bringe op 'e Wynserdyk 18. Wy Gep en Anna Joke soargje dat it yn Seisbierrum komt. De earste lading - in buske fol - ha wy woansdei te moarn fanût Easterein nei Seisbierrum brocht.

Tige tank nammens de family Nammensma en de Oekrainse befolking.

\*\*\*\*\*

Voor de mooie bloemen alsmede alle mooie, leuke en creatieve kaarten met mijn verjaardag wil ik U heel hartelijk danken. Cary Mulder.



## Orgelconcerten seizoen 2022

Martinitsjerke Aanvang 20.00 uur

donderdag	28 juli	Masako Honda	Japan (Bach)
donderdag	4 augustus	Ad van Pelt	Woerden
donderdag	11 augustus	Jos Moeke	Uddel
donderdag	18 augustus	Evert van de Veen	Voorthuizen
donderdag	25 augustus	Wybe Kooijmans	Naarden

Kerstconcert Aanvang 20.00 uur

dinsdag 20 december Martin Mans

### Leesrooster NBG

vr 4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus
zo 6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
ma 7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
di 8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd
wo 9 mrt	Amos 5:21-27	Liever recht dan offers
do 10 mrt	Amos 6:1-7	Overmoedig
vr 11 mrt	Amos 6:8-14	Blijft er nog iemand over?
za 12 mrt	Johannes 12:12-19	Hosanna
zo 13 mrt	Johannes 12:20-36	Donderslag bij heldere hemel
ma 14 mrt	Johannes 12:37-50	De dienaar van de HEER
di 15 mrt	Johannes 13:1-15	Het voorbeeld van Jezus
wo 16 mrt	Johannes 13:16-30	De afgezant van God
do 17 mrt	Psalm 103	Prijs de HEER
vr 18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	Delen in lijden, én in troost
za 19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	Ja is ja
zo 20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13	Bezoek brengt verdriet
ma 21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6	Een brief in het hart
di 22 mrt	Psalm 125	Vrede over Israël
wo 23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18	Een blijvende glans
do 24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12	Kwetsbare schatbewaarders
vr 25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5	Het zichtbare is tijdelijk
za 26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16	Een open boek

zo 27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10	Het nieuwe is gekomen
ma 28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4	Heilig jezelf
di 29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16	Oprecht verdriet
wo 30 mrt	Johannes 13:31-38	Heb elkaar lief
do 31 mrt	Johannes 14:1-14	Vader en Zoon
vr 1 apr	Johannes 14:15-31	...en Geest
za 2 apr	Johannes 15:1-17	Blijvende vrucht
zo 3 apr	Johannes 15:18-27	De haat van de wereld
ma 4 apr	Johannes 16:1-11	Zonde, gerechtigheid en oordeel
di 5 apr	Johannes 16:12-24	Verwarring
wo 6 apr	Johannes 16:25-33	Beeldspraak
do 7 apr	Johannes 17:1-12	God kennen is het eeuwige leven
vr 8 apr	Johannes 17:13-26	Laat ons één zijn
za 9 apr	Jeremia 26:1-9	Een beladen boodschap
zo 10 apr	Jeremia 26:10-24	Palmzondag- Het lot van Uria



## Agenda

Woensdag 9 maart

18.00 uur

*Eenvoudige maaltijd*

de Tsjerne

Donderdag 17 maart

19.30 uur

31 maart

*20 plus*

Sacristie

Zondag 20 maart

16.30 uur

*Martinus Muzikale Middag*

In de kerk

Donderdag 24 maart

10.00 uur

*Martinikring*

RK-kerk Reahûs

20.00 uur

*Net te Dreech*

Locatie nog niet bekend

Donderdag

19.30 uur

*Bijbelkring*

Sacristie

Maandag 4 april

14.30 uur

*70 plus*

Sacristie

Donderdag 7 april

*Koffieochtend*

Sacristie

19.30 uur

*Kerkenraad*

Sacristie



Kopijdatum volgende nijsbrief is 5 april 2022

Via mail: [nijsbrief@kerkeasterein](mailto:nijsbrief@kerkeasterein)