

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

www.kerkeasterein.nl

www.kerkomroep.nl



Easterein 3 april 2022

11^e jaargang nr 48

Organist: Balt R. de Vries

Koster: André C. Vink

Lector: Theunis Ynema

Sneinsbern: Joarryt Ynema



BLOEMENGROET: De bloemen
geane mei in hertlike groet nei;
Dhr Sjoerd de Vries, v. Eysingaleane 6
Dhr Dirk de Jong, Dobbelan 3

Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v.
Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

DIENSTEN IN DE 40 DAGENTIJD:

03 apr.	Eredienst
11:00	ds. G Wessels
06 apr.	Vesper
19:30	ds. Nicolette Vlaming
10 apr.	Eredienst – PalmPasen
09:30	ds. Nicolette Vlaming
14 apr.	Witte Donderdag
19:30	ds. Nicolette Vlaming
15 apr.	Goede Vrijdag
19:30	ds. Nicolette Vlaming
17 apr.	Pasen - Dopen
09:30	ds. Nicolette Vlaming

Collecte:

1e collecte: Kerk in actie - Werelddiaconaat

2e collecte: Kerk/onderhoudsfonds

PG Easterein, 5e zondag van de 40 dagen, 3 april 2022

Binnenkomst

Aansteken kaarsen

Welkom en mededelingen

Uitleg tafelschikking

Intochtslied 43: 1, 3 en 4

1 O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.

Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.

Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3 O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Groet, bemoediging

Gebed van toenadering (met stil gebed)

Kyrie eleison: lied 1010: 1, 2.

1 Geef vrede, Heer, geef vrede, - de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden, - de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde, - de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, - o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, - de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden, - de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister - en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister - en laat ons niet alleen!

Gebed van de zondag

Lezing evangelie: lucas 20: 9-19 (bijbel in gewone taal) door Theunis Ynema
Acclamatie: Lied 339a.

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Kinderen

Luisterlied:

Hieltyd âlde wurden om wer troch te jaan,
al mar nije minsken om it wurd te dwaan.
Dûnsje mei de wurden, Sjong se no mar bliid.
Kom mar yn 'e rige, rige troch de tiid.

Prediking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis: lied 412: 1, 4, 6.

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.



Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaad om tot Gods rijk te komen.

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen:
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Kinderen: Aandacht voor het project.

Dankzegging, voorbede, stil gebed, onze vader

Aandacht voor de collecte onder orgelspel

Slotlied 575: 1, 2, 6.

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegen en gezongen Amen. 3x



6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgestaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.