

# ***NIJSBRIEF MARTINITSJERKE***

## ***Protestantse Gemeente te Easterein***

Nr. 39, 30 september 2022  
[www.kerkeasterein.nl](http://www.kerkeasterein.nl)



### **TSJINSTEN**

**Snein 2 oktober 09:30**  
Foargonger:

*Hillich Nachtmiel*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 9 oktober 09.30**  
Foargonger:

*Ofskie en herbefêstiging fan  
ambtsdraggers, nei ôfrin kofjedrinken*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 16 oktober 09:30**  
Foargonger:

**Ds. N. de Jong-Wiersema, Sneek**

**Snein 23 oktober 09:30**  
Foargonger:

*Dooptsjinst*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 30 oktober 09:30**  
Foargonger:

**Ds. Nicolette Vlaming**

## Foarwurd

### In goede buorman

De tsjerke ha'k as buorman,  
mar wat haw ik dêr dan oan?  
't Sprekwurd seit:  
Better in goede buorman  
as in freon fan fierrens yn it lân.

'k Sjoch sneins it folk wol kommen,  
of troch de wike op in jûn.  
Der is eins altyd wat te rêden,  
sa't liket fiele hja har mei-inoar ferbûn.

Sjoch, dit gebou, dizze lokaasje, it is ús tsjerke!  
Mar leave minsken, de tsjerke, dat binne wij!  
Net achter hege muorren, tichte doarren,  
soargje foar lege drompels, wês gastfrij.

Wy gean yn eigen doarp nei't tsjerke,  
libjend yn dy mienskip, dat fielt goed.  
Mei tank oan God de Hear, ús Skepper,  
Hy draacht ús dei oan dei en hat ús op'e noed.

Mar Gods each sjocht folle breder;  
by Him hawwe hege muorren gjin bestean.  
God, Hy hâldt fan alle minsken,  
ek de buorman fan ús tsjerke sjocht Hy stean.

Wy hawwe krekt dy buorman nedich,  
dy't syn tinken oer de tsjerke ris lûdop tsjin ús seit.  
Der dan mei-inoar yn alle iepenheid oer prate,  
soe 't wêze dat deryn de takomst fan ús tsjerke leit?

Elts mei komme, elts is wolkom,  
do en jo, kom deryn, kom derby.  
Mei elkoar prate, nei elkoarren lústerje,  
kom, doch mei, wês dysels en fiel dy frij.

We meie en wolle in iepen mienskip wêze,  
ferlangjend wat te betsjutten foar in oar.  
Gjin moaie wurden, mar yn dwaan en litten,  
hiel gewoan, as't nedich is, der wêze foar elkoar.

Want ien minske is en kin net folle,  
twa minsken kinne al folle mear.  
Mar mei-inoar binne we noch sterker  
en dêrom geane we der mei-inoar oer gear.

Mei-inoar it nije seizoen temjitte,  
mei-inoar oparbeidzje, mear en mear.  
Mei 't besef, it bliuwt in jaan en nimmen  
en 't wurdt in wurkjen yn Gods wingerd,  
ta syn ear.

Wieke de Boer- Hiemstra

# Fan de dûmny

*Startsnein 2022*



De weerberichten waren gunstig en tijdens het opbouwen was het heerlijk weer. Rond half tien kwamen de eerste mensen op de boerderij van Hendrik en Annabeth en kon buiten prima koffie gedronken worden. Met een schuin oog keken we naar de lucht en buienradar want er kwam toch wel iets aan. Net toen we allemaal zaten en de ouderling ons welkom heette vielen de eerste spetters en pakten we onze stoelen op en schuilden bij de koeien in de stal en in de schuur. Het was duidelijk dat de viering niet buiten kon doorgaan. In de schuur vonden we uiteindelijk allemaal een plekje, tussen de stobalen, de paardenboxen en wat koeien en kalfjes. We waren met zo'n zeventig mensen, klein en groot, jong en oud.

Aan tafel! was het thema en we hoorden hoe de eerste gemeente alles deelde en samen kwam rond de tafel. Uitdelen van wat we hebben en gastvrij zijn naar anderen. Want in die ander konden we ook zomaar God herkennen.

Het verhaal van de soepsteen liet het ons heel praktisch zien wat er gebeurt als je deelt. De soepsteen deed zijn werk tijdens de dienst en leverde uiteindelijk een pan soep op waarvan de geur door de hele schuur trok.



Na de viering was het droog geworden en we zochten lekker de zon op omdat we van het stilzitten toch wel koud waren geworden. Er stonden heerlijke zelfgebakken plaatkoeken klaar en die vonden ook gretig aftrek. De koffie was nog niet op of daar vielen weer druppels. Iedereen zocht weer een plekje om te schuilen en in de schuur bouwden we het buffet op.

Allemaal zelfgemaakte gerechten; soep met of zonder ballen, brood, salades, hartige taart, wraps, rolletjes, fruitsalade die de jeugd tijdens de nevendienst maakte, drinken, alles was er.

We zongen een lied en lieten het ons toen best smaken. Afgezien van wat soep en stokbrood was alles schoon op. Wat mooi om zo met elkaar te genieten van wat met liefde was klaargemaakt.



Gelukkig hielpen verschillende mensen mee met het opruimen en het was even na 13.00 uur toen de laatsten huiswaarts trokken.

Het was droog en de zon scheen...

### *(Her-)bevestiging en afscheid ambtsdragers*

Zondag 9 oktober nemen we afscheid van een drietal ambtsdragers, Folkje Visser (diaken), Botty Tacoma-Veenstra (ouderling-scriba) en Gera de Haan (jeugdouderling).

Lisette Zijlstra-van Haaren en Hannah van Krimpen-De Boer nemen het stokje over en daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Zij zullen respectievelijk als ouderling-scriba en diaken worden bevestigd.

Daarnaast hebben Janke Abma-v.d. Valk en Luuk van der Werk aangegeven nog een periode door te gaan. Zij zullen in dezelfde dienst worden herbevestigd.

Daarmee is een aantal vacatures weer vervuld, maar er blijft ook een aantal vacatures openstaan.

Wie wil wat tijd vrijmaken om in een fijne groep mensen mee te bouwen aan onze gemeente?

### *Dopen*

In de dienst van zondag 23 oktober zullen drie kinderen gedoopt worden. Het is altijd weer bijzonder wanneer ouders hiervoor kiezen en hier bij stil willen staan.

De volgende kinderen zullen de doop ontvangen:

Patrick Boltjes, zoon van Harry Boltjes en Aukje Sieperda. Ze wonen in de Andries Joustrastrjitte.

Lucas van Krimpen, zoon van Stefan en Hannah van Krimpen-de Boer, broertje van Jesse, Marin en Reza, zij wonen aan het Risplân. En tot slot Celine de Haan, dochter van Jan Willem de Haan en Sjoukje Bruinsma uit Weidum. Sjoukje is een dochter van Enne en Geertje Bruinsma en kleindochter van Baukje Bruinsma.

We hopen er met elkaar een mooie en feestelijke dienst van te maken en we zijn als gemeente dankbaar dat deze ouders hun kindje willen laten dopen.

### *Uit de gemeente*

Ieder huisje heeft zijn kruisje, zeggen we wel eens. En als ik over het dorp loop of rij, dan dringt deze uitspraak zich weleens aan me op. Achter zoveel deuren speelt zich van alles af.

Vreugde om een nieuw leven, verdriet omdat er afscheid genomen moest worden van een geliefd mens. Zorgen om een kwetsbare gezondheid bij het ouder worden. Of omdat ziekte het dagelijkse leven op zijn kop zet en regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis wordt gebracht voor onderzoeken, uitslagen en behandelingen.

In gedachten komen bij mij namen boven, die ik hier nu niet allemaal ga noemen.

In onze gebeden mogen wij hen voor God brengen. In het geloof en vertrouwen dat hij niet loslaat de mens waarmee hij ooit is begonnen. Als biddende en betrokken gemeenschap willen we zo om alle mensen heen staan en waar mogelijk tot steun zijn.

Een beetje liefde  
kan als een druppel water zijn  
die een bloem de kracht geeft  
zich weer op te richten.  
Een beetje liefde  
kan een mens genezen!  
Een mens genezen  
is hem helpen  
de verloren moed terug te vinden.  
Meer dan door je mond  
zal de liefde spreken  
door de zachtheid van je handen  
de tederheid van je gelaat  
en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans

### *Afwezigheid predikant*

Maandag 2 tot en met woensdag 5 oktober ben ik weer naar mijn cursus 'Zorg voor de ziel' in Heeswijk Dinther. De voorlaatste keer. Mocht u in deze periode een predikant nodig hebben dan kan dit via de scriba geregeld worden.

Ds. Nicolette

## Fan de tsjerkerie

### *MEDEMENS*

niet aarzelen  
doen gewoon doen  
waarvoor je geschapen bent

namen noemen  
gezichten ontdekken  
licht zijn onderdak

niet aarzelen  
zoeken en roepen  
tastend op weg gaan

en vinden omhelzen  
je mens je gids  
je redder in nood

mens die in je gelooft  
mens die op je hoopt  
mens die je voltooit

mens die je zegt  
wie je werkelijk bent  
ander, tijdgenoot

medemens

Een gedicht van Hans Bouma.

Het 'winter'seizoen is van start gegaan. De Activiteitengids is rond gebracht en de viering van de Startsnien is net geweest. De eerste vergaderingen staan weer op de kalender. Dank aan de mensen die mee-dachten en mee-hielpen met beide activiteiten. Dank vrijwilligers! Nu de kerkenraad steeds kleiner wordt gaan we nadenken hoe wij toch een levende gemeente kunnen blijven. Velen willen niet in een zit in de kerkenraad, maar zijn wel bereid om incidenteel 'iets' te doen. Wij hopen dat we een beroep kunnen blijven doen op onze leden van de gemeente. Als 1<sup>e</sup> speerpunt willen wij een nieuwe opzet maken voor het pastoraat. Tijdens het symposium afgelopen mei in Workum, werd een nieuwe opzet van het pastorale werk gepresenteerd door Workum, Gaast-Ferwoude, It Heidenskip. Ook andere gemeenten werken met deze opzet. Een ieder was positief hierover. Pastoraal werk is een zorg van de gemeente, niet alleen van de ouderlingen. De ouderlingen/kerkenraad gaan zich hierin verder verdiepen en hopen ook voor onze gemeente een passende opzet te vinden. Zie ook de Activiteitengids Op bezoek bij...?



De voorbereiding van de diensten op 2 en 9 oktober zijn begonnen. Op 9 oktober is er bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers en nemen wij afscheid van een aantal bekende gezichten van de kerkenraad. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken en kunt u de komende en scheidende kerkenraadsleden de hand schudden.

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de samenwerking met Burchwert-Hartwert-Hichtum. Gesprekken tussen de beide kerkenraden en ds. Nicolette Vlaming hebben geleid tot een samenwerking voor de komende 2 jaar. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het bijstaan van de kerkenraad en pastoraal werk. Het is voor 2 uur per week en wij ontvangen een vergoeding. Op verzoek van de kerkenraad kunnen inwoners van Burchwert, Hartwert en Hichtum deelnemen aan de activiteiten genoemd in de Activiteitengids. Hiervoor is de Activiteitengids ook verspreid in genoemde dorpen. Zijn er vragen over de samenwerking dan kunt u terecht bij iemand van het moderamen.

Wij hopen u allen dit seizoen te ontmoeten zowel binnen als buiten de muren van de Martini-kerk. Zo kunnen wij MEDEMENS zijn in onze gemeente en ons dorp.

Hertlike groet Janke Abma-van der Valk.

## **Fan de Tsjerkrintmasters**

### **Energie**

Wie heeft het er niet over, energie en de hoogte wat eenieder moet betalen.

Ook wij als college van kerkrentmeesters van Easterein ontkomen niet aan de fors gestegen variabele energie prijzen. Een vast contract afsluiten is op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben wij het volgende besproken op de kerkenraadsvergadering van 8 september. Tijdens de kerkdiensten de temperatuur iets lager dan wat u normaal gewend bent. (Jas aanhouden)

Vergaderingen vinden alleen plaats in de sacristie of in de bovenkamer (kindernevendienst vertrek) niet meer in de kerk of in het koor, of indien mogelijk thuis vergaderen.

Wij hopen op deze wijze iets te besparen want het maandelijkse tarief is abnormaal hoog.

## **Kerkbalans 2022**

Begin dit jaar hebben we aan de actie kerkbalans meegedaan. Hier is prima gehoor aangegeven. Mocht je nog niet de bijdrage hebben overgemaakt dan zouden we het fijn vinden als je na het lezen van dit bericht het toegezegde bedrag nog overmaakt op het bankrekening nummer van het college van kerkrentmeesters Easterein. NL58 RABO 03495 00487. tnv kerkbalans 2022.

## **Fan de diaconie**

### **Opbrengsten collecten in de maanden augustus 2022**

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

<b>Datum</b>	<b>Doel</b>	<b>Opbrengst</b>	
14-aug	KIA Werelddiaconaat Egypte	€	196,00
	Jeugdraad	€	82,55
21-aug	Diaconie	€	100,20
	Kerk en pastoraat	€	87,20
28-aug	Onderhoudsfonds	€	52,40
	Diaconie	€	50,60

Tevens is een bedrag van € 200 geschonken aan Artsen zonder Grenzen voor hulp vluchtelingen in Ter Apel en € 250 aan de Soup Kitchen Cintsa (Zuid Afrika).

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  
Hartelijk dank voor uw royale gebaar

## Collectedoelen

### 2 oktober 2022

1<sup>e</sup> collecte – Safe the Childeren

### 9 oktober 2022

1<sup>e</sup> collecte – Missionair werk pioniersplekken

2<sup>e</sup> collecte - Diaconie

#### *Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn*

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

### 16 oktober 2022

1<sup>e</sup> collecte – Onderhoudsfonds

2<sup>e</sup> collecte – Zending Indonesie

#### *Zending Indonesie: Een beter inkomen voor Javaanse boeren*

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere

prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

### 23 oktober 2022

1<sup>e</sup> collecte – Diaconie

2<sup>e</sup> collecte – Kerk Drukwerk

### 30 oktober 2022

1<sup>e</sup> collecte – Diaconie

2<sup>e</sup> collecte – Jeugdraad

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

## Ut de gemeente

### Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei of jubilea yn oktober hoopje te fieren.

### **Jierdei**

5 okt. 75 jier dhr. F. Vellinga  
Easterein

11 okt. 78 jier mefr. IJ. Veninga-Speerstra  
Easterein

13 okt. 83 jier mefr. A. Bruinsma  
Easterein

### **Jubileum**

27 okt. 40 jier dhr. en mevr. Van der Meer - Stuiver  
Easterein

## Wa ha de blommen krigen:

11 september	dhr. J. de Jong Easterein
18 september	dhr. J. Strikwerda Easterein
25 september	Fam. Hendrik en Annabeth de Jong Easterein

## Reis naar Zuid Afrika van Douwe en Jet Reitsma

Afgelopen zomer zijn wij als gezin naar Zuid Afrika geweest. Een vakantie/reis waar onze oudste dochter Janna, haar traditional-wedding had met Sanda en aansluitend de doop van hun dochter Zoë. Dit vond plaats in de village (dorp) van Sanda zijn moeder in Mont Frere, een gebied tegen de bergen aan waar normaal niet zoveel toeristen komen. Het dorp was slechts op onverharde wegen bereikbaar, in the middle of nowhere. Maar het welkom was hartelijk door de familieleden en de dorpsbewoners. Een traditionele wedding volgens oude Xhosa tradities van hun familie. Prachtig om dit mee te maken. In speciale kleding die we vooraf hadden aangeschaft.



Voor de vakantie hebben we binnen de familie en kennissen kring een oproep gedaan om geld in te zamelen om eten te kunnen kopen voor de kinderen in de soup kitchen in de township nabij Cintsa. Ook de diaconie van Easterein heeft hierin een bijdrage geleverd. Een vrijwilligers organisatie houdt zich hier mee bezig. Elke dag wordt hier eten gekookt voor ongeveer 100 kinderen. Vaak is het voor die kinderen slechts de enige maaltijd per dag, waarbij ze een keer per week vlees krijgen. Mooi om dit als gezin mee te maken maar aan de andere

kant is het ook triest. Van het geld is er eten gekocht en daarnaast was de aanschaf van een watertank nodig. Dit is hier van betaald. Het restant van het bedrag is overgemaakt op het bankrekening van Chintsa East Drop in Centra's .Daarnaast hadden we kleding meegenomen vanuit Nederland. Soms denk je dat het een druppel op een gloeiende plaat is maar het is wel noodzakelijk en belangrijk.

Fijn dat we dit met z'n allen mochten doen. Je ziet blije en dankbare kinderen met wat ze hebben ondanks de armoede.

Zijn er mensen die naar aanleiding van dit verhaal nog geld willen doneren dan kan dit op het bankrekeningnummer van de Diaconie NL71 Rabo 0349506655 o/v Soup kitchen Cintsas.



Understeand it ferbliuwadres fan mefr. G. Haitzma – Plantinga  
De Ielannen, afd. de Pôllen, keamer 10  
Hartse 11, 8602 JX Sneek

## Efkes Diele

In de prachtige historische Martinikerk van Easterein, staat een indrukwekkend orgel, dat in 1870 gebouwd werd door de orgelbouwer Hardorff. Op zondag 2 oktober 2022, om 16.00 uur, is de aangename klank van dit orgel te beluisteren in het concert BACH!

'BACH!' is een ontmoeting tussen twee instrumenten waarvoor Bach's composities van onschatbare waarde zijn: de cello en het orgel.

De beide instrumenten gaan met elkaar in dialoog en vertellen samen een muzikaal verhaal, waarin de wereldlijke en geestelijke muziek van Johann Sebastian Bach naast elkaar klinkt. Er worden orgelkorallen gespeeld in een bewerking voor cello en orgel, delen uit de sonates voor gamba en klavichord (op cello en orgel), delen uit de solosuites voor cello en preludes en een fuga voor orgel solo.

Het verhaal dat vanuit deze werken ontstaat, laat de mens horen in al zijn kwetsbaarheid. Met verschillende, voor iedere luisteraar herkenbare, gemoedstoestanden. Daartegenover staan grote, nauwelijks te bevatten begrippen, zoals de dood, de eeuwigheid en de Heilige Drievuldigheid. Bach wist ze in zijn orgelcomposities te verklanken en dichter bij ons voorstellingsvermogen te brengen.

'BACH!' is vanuit nieuwsgierigheid ontstaan. Organist Simon Bouma en celliste/theatermaakster Judith Oost zien er naar uit om de ontdekkingen die zij deden, met de luisteraars te delen! Het duo werkt sinds 2018 samen en heeft als doel om de zeldzame combinatie van cello en orgel onder de aandacht te brengen. Het orgel, met zijn grote rijkdom aan klankkleuren, biedt in samenklank met de cello als vertellend melodie-instrument, oneindig veel mogelijkheden om ontroerende en fantasievolle muzikale verhalen te laten ontstaan!

Kaartverkoop: voor aanvang bij de kerk. Entree: 12,50 (gelieve contant te betalen).

Meer informatie: [www.barrevoet.nl](http://www.barrevoet.nl)

Het concert wordt gerealiseerd in samenwerking met de betrokkenen bij de Martinikerk van Easterein.

Het project 'BACH!' is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Súdwest-Fryslân



## Bijbelse sudoku

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 1 t/m 9 in elke horizontale rij, in elke verticale kolom en in elk minischema van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt.



## Puzzel

*Voor A1, E3, C4, G5 en B9*

Het hoeveelste gebod van de tien gebonden zegt 'Steel niet'? (Exodus 20: 15)

*Voor C1, I2, A6 en G9*

Hoeveel palen werden er gemaakt voor de ingang van de tabernakel? (Exodus 36: 38)

*Voor D1, B3, A4, I5 en F8*

Hoeveel jonge rammen moest de vorst op nieuwe maansdag als brandoffer offeren? (Ezechiël 46:6)

*Voor D2 en E9*

Hoeveel keer werd Paulus met stokslagen gestraft? (2 Korintiërs 11: 25)

*Voor D3, A8 en F9*

Hoeveel jaar regeerde Hosea in Samaria (2 Koningen 17: 1)

*Voor G1, E2, C3, H6 en I7*

Hoeveel schapen moest een veroordeelde schapendief terugbetalen? (Exodus 21: 37)

*Voor G3, I4, D5, H8 en C9*

Met hoeveel koningen was het beest uit Openbaring 17: 10-11 verbonden?

*Voor H1, D6, B7 en E8*

Hoeveel tamarisken plantte Abraham in Berseba? (Genesis 21: 33)

*Voor H4, C6, A7, G8 en D9*

Hoeveel uur schreeuwde de menigte van Efeze om steun te betuigen aan de godin Artemis? (Handelingen 19:34)

## Leesrooster NBG

vr 30 sep	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld
za 1 okt	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?
zo 2 okt	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
ma 3 okt	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
di 4 okt	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
wo 5 okt	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do 6 okt	Lucas 18:18-30	Rijkdom
vr 7 okt	1 Koningen 21:1-16	Pruilkoning
za 8 okt	1 Koningen 21:17-29	Genadig God
zo 9 okt	1 Koningen 22:1-12	'De koning van Israël'
ma 10 okt	1 Koningen 22:13-28	Ongunstige boodschap
di 11 okt	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
wo 12 okt	1 Koningen 22:41-54	Twee zonen
do 13 okt	Psalm 113	Lof zij de HEER
vr 14 okt	2 Koningen 1:1-18	Alsof Israël zelf geen God heeft!
za 15 okt	2 Koningen 2:1-14	Een dubbel deel
zo 16 okt	2 Koningen 2:15-25	De nieuwe profeet
ma 17 okt	2 Koningen 3:1-19	Een goedgekozen bondgenoot
di 18 okt	2 Koningen 3:20-27	Mensenoffer
wo 19 okt	2 Koningen 4:1-7	Wonder achter gesloten deuren
do 20 okt	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
vr 21 okt	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
za 22 okt	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
zo 23 okt	2 Koningen 4:8-24	Gastvrijheid beloond
ma 24 okt	2 Koningen 4:25-37	Geen valse hoop
di 25 okt	2 Koningen 4:38-44	Goed te eten
wo 26 okt	Lucas 19:29-40	Onvermijdelijke eer

do 27 okt	Lucas 19:41-48	Emoties
vr 28 okt	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
za 29 okt	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
zo 30 okt	2 Koningen 5:1-19a	Gehoorzaamheid loont

## Agenda

### Donderdag 29 september 19:30 uur

*Filmavond*

Martinitsjerke

### Zondag 2 oktober 16:00 uur

*Concert Bach*

Martinitsjerke

### Donderdag 6 oktober 10.00 uur

*Koffieochtend*

Sacristie

### Donderdag 6 oktober 19:30 uur

*Bijbelkring*

Sacristie

### Maandag 17 oktober 14:30 uur

*70 plus*

Sacristie

### Dinsdag 18 oktober 20:00 uur

*Net te Dreech*

locatie nog niet bekend

### Donderdag 20 oktober 10.00 uur

*Martinikring*

St. Martinuskerk in Reahûs





Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 23 oktober 2022  
Via mail: [nijsbrief@kerkeasterein](mailto:nijsbrief@kerkeasterein)