

Gedachteniszondag



20 november 2022

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Lied 286: 1 en 3 allen, 2 zanggroep

*1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

*2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met
blijdschap, er is licht dat alles overwint.*

Bemoediging en groet

Lied 1005: 3 en 4 allen, 1, 2 en 5 zanggroep

*1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.*

Refrein:

*Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.*

*2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.*

Refrein

*Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

*3. Steek een kaars aan tegen al het
duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.*

*Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

*3. Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor
allen, U bent de vredevorst*

Refrein

*4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.*

Refrein

*5. Met zoveel gaven aan ons gegeven
Voor zoveel lees, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen
Totdat uw rijk hier is*

Refrein

Gebed van deze zondag

Kist van Rainbow

Lied 'we gaan voor even uit elkaar'

*1. Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.*

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

*2. Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich openstelt,*

ervaart misschien een beetje licht,

door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

Lezing: Psalm 90

Een gebed van Mozes, de godsman.

Heer, u bent ons een toevlucht

geweest van geslacht op geslacht.

Nog voor de bergen waren geboren,

voor u aarde en land had gebaard –

u bent, o God, van eeuwigheid tot

eeuwigheid.

U doet de sterveling terugkeren tot

stof en zegt:

'Keer terug, mensenkind.'

Duizend jaar zijn in uw ogen

als de dag van gisteren die voorbij is,

niet meer dan een wake in de nacht.

U vaagt ons weg als slaap

in de morgen, als opschietend gras dat

ontkiemt in de morgen en opschiet, en

's avonds verwelkt en verdort.

Wij komen om door uw toorn,

door uw woede bezwijken wij.

U hebt onze zonden vóór u geleid,

*onze geheimen onthuld in het licht van
uw gelaat.*

Al onze dagen gaan heen door uw

*woede, wij beëindigen onze jaren in
een zucht.*

Zeventig jaar duren onze dagen,

of tachtig als wij sterk zijn.

Het beste daarvan is moeite en leed,

het gaat snel voorbij en wij vliegen

heen.

Wie kent de kracht van uw toorn,

wie vreest oprecht uw woede?

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons hart vervult.

Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?

Ontferm u over uw dienaren.

*Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze
dagen.*

*Geef ons vreugde, vergoed de dagen
dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
Toon uw daden aan uw dienaren,*

*maak uw glorie bekend aan hun
kinderen. Laat ons uw genade zien,
Heer, onze God.*

*Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig
dat.*

Lied 90A

*1.O God, die droeg ons voorgeslacht in
nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!*

*2.De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.*

*3.Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!*

*4.En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.*

*5.De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.*

*6.O God, die droeg ons voorgeslacht in
tegenspoed en kruis, wees ons een
gids in storm en nacht en eeuwig ons
tehuis!*

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied op melodie psalm 80

*1.Zij waren vonken van Uw vuren,
een kleine vlam, die niet kon duren.
Maar met Uw licht licht U hen voor,
die leefden in Uw levensspoor.
O, Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.*

*2.Wij noemen namen bij het leven
van hen, die eens met ons verweven
als mens bekleed met het bestaan*

*de eeuwigheid zijn ingegaan.
O, Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.*

*3.Zij leven voort in onze beden
en in de liefde hier beneden.
Wat eens gebloeid heeft in ons land
is nu geborgen in Gods hand.
O, Heer, schenk aan de dood voorbij
Uw vrede, en wees hun nabij.*

Inleiding op de gedachtenis

Luisteren naar 'Jesu bleibet meine Freude'

door Sjoukje Heins-Scheltema en Balt de Vries

*Jezus zal mijn vreugde blijven,
balsem voor mijn hart, en troost;
Jezus hoedt mij ook in 't lijden,
Hij is van mijn leven de kracht,
van mijn ogen de lust en de zon
Hij is mijn zielechat en hoogst genot;
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart
en nooit uit mijn ogen zijn.*

Zanggroep zingt Taizé-lied 'Heel het duister is vol van luister'

*Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.*

09-11-2021 Rein Hofstee 83 jaar

26-11-2021 Pieter Zijlstra 76 jaar

Heel het duister...

07-12-2021 Aly van der Heide-Dijkstra 71 jaar

29-12-2021 George Herman Galema 73 jaar

Heel het duister...

18-04-2022 Ytje Scheltema-Bergsma 85 jaar

03-06-2022 Hielke Tuinstra 75 jaar

Heel het duister...

Een 7^e kaars voor alle mensen die rond de kerk begraven zijn en elders herdacht worden.

Een 8^e kaars voor al die mensen, hier niet bij name genoemd.

Heel het duister...

Aansteken van lichtjes door gemeenteleden

Ondertussen klinkt orgelspel van liederen uit de afscheidsdiensten:

Lied 911, lied 801, Psalm 23 en Psalm 139

Luisteren naar het lied 'Zevenmaal' gezongen door Trijntje Oosterhuis

*Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal om met zijn tweeën te staan.*

Wij gedenken Sikke de Jong - 8 mei 1925 – 11 november 2022

Lied 601: 3

*3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.*

*Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

Dank-voorbeden, stil gebed

Afgesloten met het zingen van 'God fan fier en hein, ús Heit'

*1. God fan fier en hein ús Heit
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.*

*2. Bûch de folken nei jo wet
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.*

*3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.*

*4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.*

*5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tyden. Amen.*

Collecte onder orgelspel

Slotlied 753

1. *Der is in lân fan kleare ljocht
mei hilligen oan 't regear.
Dêr hat gjin dei oait tsjuster brocht
en wit gjin hert fan sear.*

2. *Dêr klinkt aloan in maitiidsliet,
yn bloei stiet elke plant.
Neat as de smelle deadssee skiedt
ús fan de oare kant.*

3. *Sjoch dêr it fjild dat tilt fan grien,
it hat sa'n soad te jaan;
sa hat Gods folk foar 't wetter stein
mei sicht op Kanaän.*

4. *Mar och de mins mei eangst yn 't hert
stiet huverich oan 'e stream;
hy weaget dizze oerstek net,
hâldt fêst oan syn bestean.*

5. *Hong net sa'n tsjuster wolketek
fan twivel om ús ta,
wy soene 't lân sjen fan ús hert
en dêr de frede ha.*

6. *Och seagen wy mar like fier
as Mozes heech yn 't ljocht,
gjin grins-Jordaan, gjin deadsrivier
dy't dan noch skieding brocht.*

Zending en zegen



Onder het uitgaan luisteren we naar het lied van Sela

'De mensen die we missen'

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.*

*God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.*

*Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.*

*God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.*

*Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!*