

# ***NIJSBRIEF MARTINITSJERKE***

## ***Protestantse Gemeente te Easterein***

Nr. 44, 3 febrewaris 2023

[www.kerkeasterein.nl](http://www.kerkeasterein.nl)



### **TSJINSTEN**

**Snein 5 febrewaris 09:30**

*Diaconale tsjinst wer oan meiwurkje  
leden Diaconie en Wurkgroep ZWO  
Nei ôfrin kofjedrinken*

Foargonger:

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 12 febrewaris 09:30**

Foargonger:

**Pastor H. Wiersma, Scharnegoutum**

**Snein 19 febrewaris 09:30**

Foargonger:

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 26 febrewaris 09:30**

Foargonger:

*1<sup>ste</sup> snein 40 dagentiid*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

## Foarwurd

### *RIJKDOM*

Rijkdom zit  
in het dak  
boven je hoofd,  
de kachel die  
zachtjes snort  
het warme bed  
waar je in de nacht  
mag uitrusten.

Rijkdom zit  
in de arm om je heen  
het zachte vertellen  
dat er van je  
gehouden wordt.

Rijkdom zit  
in het aanschuiven  
aan de keukentafel  
waar de koffie  
geschonken wordt  
waar de potten en  
en pannen gevuld worden  
met heerlijk, eerlijk

Rijkdom zit in de 'kleine'  
en 'gewone' dingen.  
Die zijn zo groots,  
dát is het wonder van  
het leven, je hoeft  
niet verder te zoeken  
het is er al.  
Dat is de magie  
waarover geschreven wordt

eten en waar samen  
van gesmuld wordt.

Rijkdom zit  
in samen praten  
verdriet delen  
kennis uitwisselen  
respecteren van de ander  
telkens weer.

Rijkdom zit  
in het horen van de vogels  
het ontwaken van het  
eerste madeliefje van dit jaar  
de natuurwezens die hier  
door de tuin scharrelen  
in het zien van de  
opgaande zon  
en het zien van  
de vallende sterren  
en de maan die het witte  
licht uitstrooit over de  
tuin in de nacht.  
het is er al, recht  
onder je neus.

Geniet er van  
deel met plezier  
wees blij met die  
mooie rijkdommen  
want mooier zal het  
niet worden,  
het is er al.

Ada Bouman

## In memoriam Imie Veninga-Speerstra

Op 21 januari 2023 overleed Imie Veninga-Speerstra. Imie werd op 11 oktober 1944 geboren in Heeg. Toen ze 9 jaar was verloor Imie haar vader aan TBC en dit betekende dat zij en haar zus op jonge leeftijd moesten werken om zo voor inkomen te zorgen. Ze bezocht nog wel de ULO en is daarna op kantoor gaan werken bij de kaasfabriek. Daar leerde ze haar man Arjen kennen, die melkrijder was. In 1968 trouwden ze en verhuisden ze naar Easterein waar Arjen werk kreeg bij Minne en Anne Sjaarda. Ze woonden korte tijd aan de Skoallestrjitte waar Jannie werd geboren, maar al gauw kregen ze een woning aan de Stittenserleane waar ze Willem kregen en de rest van hun leven zijn blijven wonen.

Imie bleef thuis en zorgde voor de kinderen. Jannie en Willem hebben goede herinneringen aan die tijd. Mem was altijd thuis als ze uit school kwamen en zat te wachten met thee en een koekje.

Later is Imie weer gaan schoonmaken bij verschillende adresjes in het dorp en ook bij Bakker Bruinsma in Leeuwarden. Imie was eigenlijk altijd wel bezig. Breien, haken, op de koffie gaan als het werk in huis was gedaan. Ze genoot van een praatje en had oog en oor voor anderen. Ze haalde boodschappen als het nodig was of maakte kaarten wanneer er iemand ziek was.

In augustus 2000 werd Arjen plotseling ziek. Tijdens de operatie bleek het erger te zijn dan gedacht en uiteindelijk overleed hij op 2 november van datzelfde jaar. Imie en de kinderen hebben tot het laatst voor hem kunnen en mogen zorgen. Het was een groot verdriet en gemis voor Imie, ze was nog zo jong.

Toch pakte ze de draad weer op en deed weer mee aan allerlei activiteiten en fietste ook weer met anderen. Ze genoot van haar kleinkinderen en was een trotse beppe. Twee jaar geleden onderging zij een ingrijpende hartoperatie. Imie was een doorzetter en het lukte haar weer om op haar zo geliefde tenorsax te spelen en kon zo weer haar plekje innemen in het korps.

Hoe onverwacht kwam het bericht dat zij er niet meer was. Toen op zaterdag 21 januari de gordijnen te lang dicht bleven is er alarm geslagen door de burens. Ze vonden Imie en wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk geworden. Ze is naar Leeuwarden gebracht en daar nog diezelfde avond overleden. Een grote klap voor alle mensen die in liefde om haar heen stonden.

Imie was een vrouw die makkelijk contact maakte.

Een sociaal mens, die behoefte had aan contact, een praatje en een spelletje. Een mem die niet zo makkelijk praatte over wat haar bezig hield. 'Ik kijk wel even' of 'misschien wel' waren haar manier om te zeggen dat ze wel kwam.

Een vrouw die niet in het middelpunt van de belangstelling hoefde te staan, zonder poeha. Een mens met haar vaste structuur, haar huis en tuin ordelijk en opgeruimd.

Zo had ze het liefst. Een vrouw die we allemaal zullen missen.

Zaterdag 28 januari namen we afscheid van haar en stonden we stil bij psalm 37 vers 5.

We zongen liederen vol vertrouwen en hoop. Het korps waar Imie altijd in meespeelde werkte mee aan deze viering. We legden Imie in de liefdevolle armen van de God bij wie zij mocht thuiskomen en begroeven haar bij haar man Arjen. Imie is 78 jaar geworden.

Ds. Nicolette

## Fan de dûmny

### *Verbonden met mensen?*

Er zijn van die dagen dat er veel mensen aan me voorbijtrekken. Ik neem ze waar, ik zie ze wel maar kijk ze niet aan. Er is geen contact en ik voel me dan een eenling in een grote massa mensen. Het lijkt op eenzaam, uitzichtloos en moedeloos dobberen in een 'mensenzee'.

In de krant lees ik geregeld over mensen die eenzaam zijn, niet gezien of gehoord.

Onze samenleving legt veel nadruk op persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van mensen. Dat is een groot goed als het niet doorschiet naar enkel opkomen voor mezelf. Deze op het individu gerichte samenleving heeft een droevige keerzijde: veel mensen voelen zich eenzaam en lijden aan hun alleen-zijn.

In het scheppingsverhaal lees ik dat wij mensen voor elkaar geschapen zijn. We worden aan elkaar geschonken om mens te worden. Sociologen gaan ervan uit dat de mens een sociaal wezen is. Een wezen dat slechts kan leven bij de gratie van de contacten met andere mensen. Ik zie dat mensen echt tot leven komen in contact met anderen. Laatst was ik bij iemand op bezoek. Dat bezoek deed die persoon zienderogen goed. Het deed mij goed dat te merken. Er groeide in dat gesprek tussen die persoon en mij een band, een soort verbondenheid omdat er iets was dat we samen deelden. Ergens hebben we beiden iets gemeen. Wij zijn beide mensen. Mensen op zoek naar geluk. En de hunkering naar geluk scheidt een band.

Enige jaren geleden kwam dat ik, door het lezen van de bijbel en het doen van onderzoek, tot de ontdekking dat de joodse maaltijdviering mede tot doel heeft om de banden tussen mensen te versterken. Je kunt daaruit concluderen dat een wezenlijke trek van samen eten is: de onderlinge verbondenheid vergroten. Overigens kom je in het Nieuwe Testament ook veelvuldig verhalen tegen waar gegeten wordt. Het samenzijn van mensen nodigt uit tot delen. Symbolisch deelt men vreugde en verdriet. Hiervan groeien mensen. Ik vind het fijn als ik, in welk verband dan ook, zie dat mensen samenkomen; dat kan in de sportclub zijn, op school, thuis, op het werk, rond de geboorte van een kind, rond het sterven van een bekende.

Samenkomsten van mensen nodigen steeds uit om te delen. Waar gedeeld wordt voel je je niet alleen, maar verbonden met elkaar.

Met deze gedachte in het achterhoofd zou het me heel mooi lijken om misschien maandelijks met elkaar samen te komen rond de tafel. Zeker dit jaar waar het jaarthema 'Aan tafel' is. Samen met anderen aan tafel zitten, samen eten en verhalen delen.

Zijn er meer mensen die dit wel willen? Zouden we dan een maaltijd groep kunnen starten? Bij iemand thuis? Of in de Tsjerne of Skoalleseize?

Zou je hier wel oren naar hebben, bel me eens! Dan kunnen we kijken wat we met elkaar kunnen regelen!

Ds. Nicolette

## Fan de diaconie

### Collectedoelen

#### 5 februari 2023

1<sup>e</sup> collecte – ZWO – “Fryslân foar Moldavië

2<sup>e</sup> collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat

*ZWO – “Fryslân foar Moldavië: Kinderen en Ouderen worden gezien*

Moldavië is het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Anderen zoeken hun toevlucht in drank. Gevolg is dat zowel kinderen als ouderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. De organisatie Bethania heeft twee opvangcentra waar kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een maaltijd en zo nodig psychosociale hulp krijgen. Ook voor ouderen is er aandacht bij Bethania. Ze kunnen er eten, douchen en de was doen.

*Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Pakistan – Vak training voor jongeren*

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een

universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

### **12 februari 2023**

1<sup>e</sup> collecte – Kerk in Actie - Werelddiaconaat

2<sup>e</sup> collecte – Diaconie

#### *Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie*

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

### **19 februari 2023**

1<sup>e</sup> collecte – De Tsjerne

2<sup>e</sup> collecte – Diaconie

### **26 februari 2023**

1<sup>e</sup> collecte – Bloemenfonds

2<sup>e</sup> collecte – Kerk in Actie - Zending

#### *Kerk in Actie – Zending: Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders*

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

## Fan de ZWO

In 2022 hebben diverse diaconieën en **Z**(zending) **W**(erelddiaconaat) **O**(ntwikkelingssamenwerking) - commissies in Friesland, waaronder ook de ZWO werkgroep van Easterein gekozen om voor een periode van drie jaar een viertal projecten in Moldavië financieel te ondersteunen. De projecten zijn een initiatief van Kerk in Actie, en worden uitgevoerd in samenwerking met lokale hulporganisaties.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie>

In de kerkdienst van zondag 5 februari a.s. zal hier meer over worden verteld. Na afloop van deze dienst kunt u proeven van wijnen en honing uit Moldavië en kunt u een fles wijn of een pot honing kopen. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de projecten.

De inkomsten van de ZWO bestaan uit vrijwillige bijdragen en de opbrengst van de collecten. Dit geld wordt niet alleen gebruikt voor bijdragen aan projecten of organisaties in het buitenland, maar ook organisaties in Nederland en Fryslân worden niet vergeten. Vorig jaar is er een gift overgemaakt naar de voedselbank in Sneek.

Mocht u iets extra willen bijdragen. Het bankrekeningnummer is: **NL 13 RABO 0349 5014 91** t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO. Alvast hartelijk dank daarvoor.

## **Paasgroetenactie**

Net als in de voorgaande jaren kunt u ook dit jaar een groet zenden aan gedetineerden. We doen het dit jaar anders dan in voorgaande jaren. In de kerk liggen, reeds van een groet voorziene, kaarten klaar. U hoeft dus alleen uw naam maar op de kaart te schrijven en de kaart in de kerk achter



te laten. De ZWO zorgt ervoor dat de kaarten op de juiste plek worden afgeleverd. Voor en na de kerkdiensten van **19 en 26 februari a.s** kunt u aan deze actie deelnemen. Wij danken u hier alvast voor.

Tineke Vink, Jet Reitsma, Luuk van der Werk en Broer Harmen Abma

## **Eenvoudige broodmaaltijd**

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Daarom willen we ook dit jaar voorafgaand aan biddag voor gewas en arbeid de mogelijkheid bieden om samen met het dorp een maaltijd te nuttigen. Dit past mooi is het jaarthema "Aan Tafel": Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen.

Omdat het de vastenperiode betreft willen we jullie graag uitnodigen voor een eenvoudige maaltijd met soep, brood, kaas en (karne-)melk.

Woensdag 8 maart is er in het koor van de Martinikerk deze sobere maaltijd.

Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd.

Deze is rond 19.00 uur afgelopen.

Aansluitend op de maaltijd is er om 19:30 uur de biddagviering in de Martinikerk, waar iedereen van harte is uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden voor 6 maart bij Marcel Janssen.

Tel: 06-27347900

Mail: marcel.francisca@gmail.com

## Avondgebed Oekraïne

Donderdag 24 februari 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne.

Ineens was er op een dag rijden van ons veilige thuis een oorlog gaande.

Via de media kwamen de beelden onze huiskamers binnen.

We waren allemaal geschokt en vroegen ons af hoe het allemaal zou lopen.



Begin maart vorig jaar kwamen we als dorp samen in het koor van de kerk om met elkaar een moment stil te staan bij al het verdriet en onmacht over de ontstane situatie.

Vrijdag 24 februari om 19.30 uur willen we dit weer doen.

Langs deze weg nodigen we iedereen graag uit om die avond een kort moment stil te zijn met elkaar. Er zal muziek zijn en er klinken woorden en een gebed van hoop dat er een einde mag komen al het geweld. Er is ruimte om een kaarsje aan te steken. Een gebaar dat we ons, nog steeds, verbonden weten met de inwoners van Oekraïne en dat we hopen en bidden dat machthebbers tot inzicht komen dat dit een heilloze weg is.

Vrijdagavond, 19.30 uur in het koor van de Martinikerk.

Voel je vrij om binnen te lopen en aan te sluiten bij het avondgebed voor Oekraïne.

## Ut de gemeente

### Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei yn febrewaris hoopje te fieren.

5 febrewaris	87 jier	mefr. T. Hofstee – Baarda Wommels
7 febrewaris	81 jier	mefr. A.M. Dijkstra – van der Woude Itens
9 febrewaris	94 jier	mefr. S. Stilma - Boschma Wommels
11 febrewaris	79 jier	dhr. D.J. Tacoma Easterein
14 febrewaris	83 jier	dhr. S. Kooistra Easterein
17 febrewaris	80 jier	mefr. G. Harkema - Strikwerda Easterein
20 febrewaris	83 jier	mefr. A. Kingma - Bonnema Easterein
21 febrewaris	85 jier	mefr. C.H.S.E. Mulder - Hofstede Easterein
21 febrewaris	80 jier	dhr. T. Dijkstra Itens
28 febrewaris	92 jier	mefr. Y. van der Brug - Koopmans Bolsward

## Wa ha de blommen/attentie krijgen:

15 januari dhr. P. Haitsma,  
Easterein  
mefr. S. Stilma - Boschma  
Wommels  
mefr. B. Hofstee - Trinks  
Easterein

22 januari Dames Lisa en Nathalie Oliviero  
Easterein

29 januari dhr. G. van der Goot  
Easterein

\*\*\*\*\*

Geef wat minder om je plannen,  
Leef wat meer in het moment.  
Want de toekomst, die komt zeker,  
Ook als je er niet aan denkt.

Wees niet bang voor wat gaat komen,  
Het is angst, die zorgen scheidt.  
"Later" is een blijft onzeker,  
Wees maar blij met wat je hebt.  
De zon staat altijd aan de hemel,  
Ook als je haar niet ziet staan.  
In jezelf ligt steeds de keuze,  
Voor de weg die jij wilt gaan.

Wordt maar niet verliefd op morgen.  
Zie de schoonheid van vandaag.  
Want het zijn de kleine dingen,  
Die je altijd bij je draagt.

Bron: Broodkruimels

## Leesrooster NBG

vr 3 feb	Spreuken 20:21-30	Twee gewichten
za 4 feb	1 Korintiërs 1:18-31	Wat niets is, heeft God uitgekozen
zo 5 feb	1 Korintiërs 2:1-9	Wat het oor niet heeft gehoord
ma 6 feb	1 Korintiërs 2:10-16	Spreken vanuit de Geest
di 7 feb	Spreuken 21:1-11	Wat innerlijk beweegt
wo 8 feb	Spreuken 21:12-21	Wie altijd maar feestviert
do 9 feb	Spreuken 21:22-31	Het paard wordt gereedgemaakt
vr 10 feb	Matteüs 5:1-10	Gelukkig
za 11 feb	Matteüs 5:11-20	Zo moet jullie licht schijnen
zo 12 feb	Matteüs 5:21-32	Ga je eerst verzoenen
ma 13 feb	Matteüs 5:33-48	Wees volmaakt
di 14 feb	Spreuken 22:1-8	Een goede naam
wo 15 feb	Spreuken 22:9-16	Een zuiver hart
do 16 feb	Spreuken 22:17-29	Een aandachtig oor
vr 17 feb	Psalm 24	Hef uw hoofd omhoog
za 18 feb	1 Korintiërs 3:1-9a	U bent zijn akker
zo 19 feb	1 Korintiërs 3:9b-23	U bent zijn bouwwerk
ma 20 feb	1 Korintiërs 4:1-13	Wie denkt u wel dat u bent?
di 21 feb	1 Korintiërs 4:14-21	Opvoedkunde
wo 22 feb	Matteüs 6:1-18	Bid als volgt
do 23 feb	Matteüs 6:19-34	Kijk naar de vogels
vr 24 feb	Matteüs 7:1-12	Zoek en je zult vinden
za 25 feb	Romeinen 5:1-11	Leven in vrede met God
zo 26 feb	Romeinen 5:12-21	Door één mens

## Bijbelse sudoku

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 1 t/m 9 in elke horizontale rij, in elke verticale kolom en in elk minischema van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt.

## Puzzel

*Voor I1, B2, E8, C5 en F1*

Hoeveel banen moesten er voor het maken van de tabernakel aan elkaar gezet worden? (Exodus 26: 3)

*Voor D8, B4, H6 en C2*

Na hoeveel dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee de berg op? (Mattheus 17: 1)

*Voor F8, I2, H5 en C4*

Hoeveel jaar was Joram koning in Juda? (2 Koningen 8: 16-17)

*Voor F5, C3, I6, B7 en D2*

De hoeveelste afdeling stond onder het bevel van Abiezer uit Anatot? (1 Kronieken 27: 12)

*Voor G1, A6, E7 en H8*

Hoeveel tortelduiven moest Abram van God halen? (Genesis 15:9)

*Voor H3, F2, D9 en A1*

Hoeveel zegels had de boekrol in Johannes' visioen van de hemel? (Openbaring 5: 1)

*Voor G4, H7, D5 en B1*

Hoeveel el breed waren de banen voor de tabernakel? (Exodus 26: 8)

*Voor G2, E3, H4 en D6*

Hoeveel misdadigers werden er samen met Jezus gekruisigd? (Mattheus 27: 38)

*Voor E1, I4 en B5*

Hoeveel zonen verwekte Noach? (Genesis 5: 32)

## Agenda

### Zondag 5 februari

14.30 uur Martinitsjerke  
*Zingen van nieuwe liederen*

### Donderdag 16 februari

10.00 uur Martinitsjerke  
*Martinikring*

### Vrijdag 24 februari

19.30 uur Koor Martinitsjerke  
*Avondgebed voor Oekraïne*



Kopijdatum volgende nijsbrief is snein 19 febrewaris 2023  
Via mail: [nijsbrief@kerkeasterein.nl](mailto:nijsbrief@kerkeasterein.nl)