

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 54, 22 december 2023
www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

- Snein 24 desimber 09:30 *4^{de} Advent, "Maria en de Ingel"*
Kofje-konsert fiering m.m.f. Het Leeuwarder Accordeon Ensemble
Foargonger: **Ds. Nicolette Vlaming**
- Snein 24 desimber 22:00 *Krystjûn, "Beskerm Ingel"*
Fanôf 21.30 oere poeiermolke en Glühwein
Foargonger: **Ds. Nicolette Vlaming**
- Moandei 25 desimber 22:00 *Krystmoarn, "Kryst foar volwoeksenen",*
m.m.f. sjonggroep
Foargonger: **Ds. Nicolette Vlaming**
- Snein 31 desimber 09:30 *Aldjiersdei*
Foargonger: **Ds. N. de Jong- Wiersema**
- Moandei 1 jannewaris 10:00 *Nijjiersdei, "Moarnsgebed" troch de tsjerkerie.*
Fanôf 10:30 oere nijjierswinsken mei kofje
- Snein 7 jannewaris 09:30 *Nei ôfrin kofjedrinken*
Foargonger: **Ds. Nicolette Vlaming**
- Snein 14 jannewaris 09:30 *Hillich Nachtmiel*
Foargonger: **Ds. Nicolette Vlaming**

Gedicht

Vader
geef licht in mijn handen
om uit te delen,

licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,

licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,

licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,

licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,

licht op mijn schouders
om vrede te dragen,

licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,

licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,

licht in mijn tranen
om mensen te troosten,

licht in mijn hart
om een licht te zijn.



Jaap Zijlstra

Fan de dûmny

Samen vieren

De 4e zondag van Advent staat voor de deur. Wat zal de klokkenmaker deze keer te vertellen hebben?

We horen hoe Maria een heel bijzondere boodschap van een engel kreeg. Wat zouden wij doen bij zo'n bericht?

De viering heeft een hoog muzikaal gehalte want het Leeuwarder Accordeon Ensemble zal feestelijke muziek spelen en er is koffie.

Diezelfde dag is 's avonds de kerstnachtviering. Vanaf 21.30 uur is er 'poeiermolke' en Glühwein. Verwachtingsvol kijken we uit naar deze avond. We zingen kerstliederen, horen het kerstverhaal en de engel van die ochtend komt weer voorbij.



Maandag 25 december om 9.30 is de kerstochtend viering.
We zingen met elkaar, er is een gelegenheidskoortje en onze klokkenmaker komt voor de laatste keer langs.

We lezen Johannes 1 en Sytze de Vries heeft daar een prachtige tekst bij geschreven:

*Het Woord dat op Gods lippen lag
liet van zich horen als het Licht,
als uitgesproken nieuwe dag.
Zo zegent ons zijn aangezicht,
zijn oogopslag!*

*Dit Licht, waar alles uit begon,
baant zich een weg in onze nacht,
verwijst ons leven naar de bron.
Het heeft ons stralend opgewacht,
is onze zon!*

*Dit Woord werd vlees.
Het was een mens
Die Gods gelaat aan ons onthult.
Hij was het Licht, ons toegewend
en heeft als eersteling vervuld
Gods hartewens!*

*Licht spreekt de taal
van Gods gezicht
sinds het begin.
Licht luidt voor ons
de morgen in:
geboortegrond
en land in zicht,
een leven licht uit Licht!*

Zondag 31 december, oudejaarsdag is er alleen een viering om 9.30 uur.
De volgende dag, 1 januari 2024, ben je ook welkom in de kerk om vanaf
10.30 uur koffie te drinken en elkaar nieuwjaar te wensen. De kerkenraad
verzorgt een kort morgengebed.

Een week later, zondag 7 januari is er ook na de viering koffie drinken en
kunnen we elkaar, als we dat nog niet hebben gedaan, nieuwjaar wensen.
In deze dienst zal de nieuwe gedachtenistafel worden onthuld die door
Jehannes Hibma uit Wommels is gemaakt.

Deze gedachtenistafel zal een plek krijgen onder het doksaal. Deze vervangt de standaard met kaarsjes die nu onder de preekstoel in de dooptuin staat. Hier is eerder al over geschreven. De gedachtenistafel is in dezelfde stijl als het doopvont gemaakt.

Wees welkom bij alle verschillende vieringen!

Afwezigheid predikant

Na de drukke weken rond de feestdagen gaan Marja en ik er even tussenuit. We vertrekken eerste kerstdag en zitten tot en met 3 januari in de Ooijpolder bij Nijmegen. Een prachtig plekje in de natuur met zicht op de Waal en de binnenvaartschepen die daar voorbij varen. Wij kijken er naar uit.

Mocht in die periode een predikant nodig zijn, dan kan dit via de ouderlingen en de scriba worden geregeld.

Dan wil ik iedereen graag langs deze weg goede feestdagen wensen en een goede start van het nieuwe jaar!

Samen eten

In november en december zaten we om 12.00 uur met zo'n twintig mensen aan tafel. Een stampotbuffet en een kerstdiner waren de menu's voor die keren.

Dinsdag 9 januari kan je weer aanschuiven. Wat we dan zullen eten blijft nog even een verrassing.

Opgeven kan bij Annie Sjaarda, tel. 06-20765494 of bij ds. Nicolette: 06-14454766.

Uiterlijk zondag 7 januari moeten we weten wie er komen, want op maandag worden de boodschappen gedaan.

De kosten zijn 7,50 per keer. Inloop is vanaf 11.30 uur. Eet je mee?

Ds. Nicolette



Fan de de tsjerkerie

Het laatste nieuws vanuit de kerkenraad van dit jaar.

De Protestantse Kerk; Classis Fryslân, schrijft sinds kort een nieuwsbrief voor alle gemeenten. De nieuwsbrief met de naam "Minsken fan 'e wei" wordt geschreven door classispredikant Riemer Praamstra. Het is de bedoeling om deze nieuwsbrief regelmatig te laten verschijnen. Als kerkenraad hebben wij besloten om deze nieuwsbrief op onze eigen website te zetten. Binnenkort vindt u deze op www.kerkeasterein.nl.

Zo half het winterseizoen aandacht voor de Activiteitengids 2023-2024. Wilt u ook eens meedoen? Het is ook mogelijk om vanaf januari mee te doen. Op pagina 9 staat de activiteit...op zoek naar jouw beeldtaal. Deze is op de eerste maandag van de maand. Maar omdat het dan 1 januari is, is de bijeenkomst in januari op dinsdag 9 januari.

Als kerkenraad gaan wij in 2024 onderzoeken of het mogelijk is om een app voor de telefoon te maken om hiermee informatie te delen met gemeenteleden. Dit zal een groepsapp zijn waarop alleen 2 of 3 beheerders informatie kunnen zetten. Er kan niet op worden gereageerd. Even een voorbeeld: de Startsnien was dit jaar niet op het schoolplein maar in de kerk. Een mededeling van het laatste moment wat niet meer gedeeld kon worden via de website, afkondigingen of de Nijsbrief.

Het jaar 2024 gaan wij als kerkenraad ook gebruiken voor het schrijven van een nieuw beleidsplan. De werktitel wordt 'De kerk van de toekomst'. Uiteraard zullen wij hierbij de gemeente betrekken. Als de eerste 'kapstok' klaar is hoort u hier meer over.

*Als iedereen goed doet
Al is het een klein beetje
Dan zullen al die kleine stukjes
SAMEN
De wereld een stuk mooier maken.*

Desmond Tutu

Een nieuw jaar ligt voor ons. Een nieuw jaar waarin wij als protestantse gemeente open en bereikbaar willen zijn voor alle inwoners van onze dorpen. In 2023 was de Advent open deur hier een mooi voorbeeld van. We horen veel waardering voor dit initiatief.

Ik wens een ieder mooie en goede feestdagen en voor 2024 folle lok en seine.

Denk in 2024 nog eens aan de uitspraak van Desmond Tutu.

Freonlike groet, Janke Abma – van der Valk.

Bezorging Nijsbrief

Het is de bedoeling natuurlijk, dat u elke Nijsbrief in de bus krijgt. Mocht het onverhoopt toch een keer mislukken, dan kunt u contact opnemen met Janny Strikwerda (tel.nr. 06-10331269).

Dan krijgt u alsnog een exemplaar in de bus.

Fan de diaconie

Opbrengsten collecten in de maand november 2023

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Datum	Doel	Opbrengst
1-nov	Voedselbank aangevuld door diaconie tot € 350	€ 302,50
5-nov	Diaconie	€ 186,95
	Kerk in Actie - Zending Colombia	€ 181,60
12-nov	Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon	€ 238,00
19-nov	Plaatselijk Kerkenwerk	€ 76,20
	Diaconie	€ 84,50
26-nov	Protestantse Kerk Nederland - Pastoraat	€ 91,35
	Bloemenfonds	€ 69,85
	Gift voor plaatselijke activiteiten in onze kerk	€ 150,00

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.
Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Collectedoelen

24 december 2023

1^{ste} collecte – Diaconie

2^{de} collecte – Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren

Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren- Inleven in het kerstverhaal
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen... Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.

24 december 2023 (Krystnacht)

Collecte – Kerk in Actie – Israël en Gaza

Kerk in Actie – Israel en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel joden als palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in actie steunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat wordt nu ook gedaan in Israël en Gaza. In Israël wordt praktische en psychosociale hulp geboden aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water en medische benodigdheden en psycho-sociale hulp. Via het internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse Christenen wordt waar mogelijk hulp geboden aan slachtoffers van het huidige geweld. Ongeacht hun geloof of afkomst.

25 december 2023

1^{ste} collecte – ZWO

2^{de} collecte – Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Oekraïne

Kerk in Actie – Kinderen in de knel - Oekraïne

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Dat wil Kerk in Actie bieden aan kinderen in Oekraïne. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Kinderen

krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.

31 december 2023

Collecte – Leger des Heils

1 januari 2023

1^{ste} collecte – Diaconie

2^{de} collecte – Onderhoudsfonds

7 januari 2023

1^{ste} collecte – Jeugdraad

2^{de} collecte – Diaconie

14 januari 2023

Collecte – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Samen tegen armoede

Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Fan de tsjerkrintmasters

- Werkzaamheden rondom de Martinikerk voor een nieuwe bekabeling is in uitvoering bij loonbedrijf Okkema. Het licht in de oude lantaarns rondom de kerk gaat weer branden. Inmiddels schijnen de oude bouwlampen weer op de toren.
- Er zijn andere sloten geplaatst op de deuren van de Martinikerk. Wanneer je een sleutel nodig hebt om het gebouw binnen te treden kun je naar onderstaande personen toe, Halbe Overal, André Vink of Geert Dijkstra.
- Er zijn 3 nieuwe CV kachels geplaatst in de kerk.
- Kerkbalans actie is van 13 t/m 27 januari 2024.
- Vacature voor een nieuwe organist in de Martini kerk van Easterein.

Gezocht: een vernieuwende musicus

De Protestantse Gemeente Easterein zoekt met ingang van 1 februari 2024 een musicus die niet alleen kan orgelspelen maar ook breder kan bijdragen aan muziek binnen onze gemeente.

Wij vragen:

- Iemand die op orgel en/of (digitale)piano de samenzang tijdens zondagse vieringen en rouw- en trouwdienst kan begeleiden en andere muziek kan verzorgen
- Iemand met bevoegdheidsverklaring II of aantoonbaar spelniveau
- Een open houding ten aanzien van een gevarieerde en diverse muziekpraktijk.

Wie bieden:

- Een vlot zingende gemeente met een fulltime predikant
- We zingen uit verschillende bundels, van het Nieuwe liedboek, Hertslach tot Opwekking

- In de Martinikerk uit de 14^e eeuw staat een fraai en goed onderhouden Hardorff orgel uit 1870.
- Een digitale piano is aanwezig.
- Functieomvang en aanstelling in overleg

Voor meer informatie neem contact op met: Stefan van Krimpen, 06-18639018. Sollicitaties voor 1 januari 2024 naar kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl.

Efkes Diele

De parabel van de os ...

Ergens ver van hier leefde een eenzame os.

Hij was te oud voor het zware werk en verveelde zich.

Op een avond klonk er gestommel en vlakbij de stal zag hij een kleine ezel.

"Het is zo koud - rilde het dier - mag ik hier schuilen?"

Vriendelijk knikte de os: "Natuurlijk! Er is plaats genoeg, kom binnen."

"Ik kan nergens terecht, klonk het sip. Ze spotten omdat ik klein ben en noemen me dom en lui."

"Dat ken ik, zuchtte de os, de wereld is hard.

Ik ben oud en tel niet meer mee, niemand ziet nog naar me om."

Triest keek hij om zich heen en ging liggen.

Voorzichtig vleide de jonge ezel zich tegen hem aan en zei:

"Maar ik ben heel blij dat jij er bent!"

Hij voelde zich veilig bij de oude os en kreeg het stilaan wat warmer.

Even later schrokken ze op ... er stond warempel weer iemand bij de stal!

"Weten jullie raad, ik ben verloren gelopen?" klonk het.

De os riep ook dit arme schaap naar binnen, troostte het en beloofde om de volgende dag te helpen zoeken naar de kudde.

En de ezel zei: "Ik zal jou dragen als je moe wordt, lasten dragen is mijn taak."

Opgelucht knikte het schaapje en het proefde wat van het hooi. Algauw viel het uitgeput in slaap terwijl de os zijn warme adem blies.

Tevreden keek de ezel toe en glimlachte ...

En zie, dié avond kwam een engel voorbij:

“Hier moet het zijn, dacht hij,

want nergens, in geen énkele herberg zijn de vrouw en haar man welkom.”

De engel zag hoe de dieren elkaar nabij waren.

“Deze plek is ‘warm’ genoeg om het Kind te laten geboren worden” dacht hij hardop.

“Het Goddelijke Kind, de Messias, die later zal opkomen voor al wie klein en zwak is, wordt straks hier verwelkomd.”

Zo gebeurde het dat diezelfde nacht de vrouw en haar man uiteindelijk beschutting vonden in een doodgewone stal.

En de os, de ezel en het schaapje waren de eerste getuigen van het wondere gebeuren.

Bij hen was immers plaats genoeg ook ... in hun hart!

Bron: Pastorale Zorg



Fan de jeugdrie

Kerstchallenge

Op 12 december hebben de jeugdgroepen samen de kerstchallenge gedaan, welke bedacht is vanuit de PKN. Aan de hand van verschillende opdrachten en geluidsfragmenten volgden we het verhaal van Jozef en Maria die vanuit Egypte terugkijken op de geboorte van Jezus. We kijken terug op een gezellige avond!



Pubquiz

In maart 2020 was het bijna zover. We hadden ruim 50 aanmeldingen voor de pubquiz, maar een paar dagen voordat deze zou plaatsvinden, kwam de lockdown. Afgelopen november wilden we deze alsnog organiseren, maar waren er helaas bijna geen aanmeldingen. Wel veel reacties van mensen die graag wilden, maar niet konden komen. Daarom doen we nog één laatste poging, en wel op vrijdagavond 2 februari. Een gezellige avond voor jong en oud, waarbij we in groepjes quizvragen over allerlei onderwerpen beantwoorden. Komt allen! 😊

Pubquiz – 2 februari



Wanneer: 2 februari, 19.30 uur

Waar: café Bergsma

Entree: gratis, drankjes voor eigen rekening

Graag uiterlijk 20 januari opgeven bij Gera Jacobs
(gera_de_haan@hotmail.com)

Ut de gemeente

Foar alle minsken dy't harren jierdei of jubileum yn desimber of jannewaris hoopje te fieren.

Jierdei

22 desimber	79 jier	dhr. R. Vellinga Easterein
30 desimber	75 jier	mefr. T. Joustra Easterein
7 jannewaris	82 jier	dhr. A. Elgersma Easterein
8 jannewaris	81 jier	mefr. A. van Dijk – Idzenga Easterein

Jubileum

Herstel goeie achternamme

17 desimber 25 jier dhr. H.D. Tacoma en mefr. B.T. Tacoma – **Langhoud**
Wommels

Wa ha de blommen krigen:

19 novimber	mefr. T. Joustra Easterein
26 novimber	mefr. L. Huitema Easterein
3 desimber	dhr. J. Mollema Easterein
10 desimber	mefr. A. Hartman – Kor Wommels
17 desimber	mefr. G. Bruinsma – Bruinsma Easterein

Fol ferwachting

Ferwachtsje Him, Hy komt
der is gjin twivel oan
ieuwen lyn is 't al foarsein:
de Heit, Hy stjoert syn Soan.

De Heilân kaam nei d' ierde ta
yn dizze sûndige wrâld
foar minsken lykas jo en ik
omdat Hy fan ûs hâldt.

Foar minsken net te fetsjen
hoe djip syn leafde wol net giet
't is nimmer te ferklearjen
dy leafdefolle died.

Lit ús dêrom sjonge
sjonge fan ús God en Hear
sjonge fan it berntsje Jezus
dy't kaam as poppe lyts en tear.

Mar dy't alle macht no jun is
mei de Heit en mei de Geast
grut is 't wûnder fan it Krystfeest
it jout hope, moed en treast.

Wieke de Boer – Hiemstra

Leesrooster NBG

vr 22 december	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER
za 23 december	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER
zo 24 december	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
ma 25 december	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
di 26 december	Psalm 96	Zing voor de HEER
wo 27 december	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
do 28 december	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
vr 29 december	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
za 30 december	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
zo 31 december	Psalm 45	Een liefdeslied
maandag 1 jan	Psalm 99	
dinsdag 2 jan	Maleachi 3:1-5	
woensdag 3 jan	Maleachi 3:6-12	
donderdag 4 jan	Psalm 72	
vrijdag 5 jan	Jesaja 60:1-9	
zaterdag 6 jan	Jesaja 60:10-22	
zondag 7 jan	Marcus 1:1-13	
maandag 8 jan	Jesaja 61:1-11	
dinsdag 9 jan	Jesaja 62:1-12	
woensdag 10 jan	Romeinen 12:1-8	
donderdag 11 jan	Romeinen 12:9-21	
vrijdag 12 jan	Romeinen 13:1-10	
zaterdag 13 jan	1 Samuel 1:1-8	
zondag 14 jan	1 Samuel 1:9-18	

1 januari

Achtste kerstdag, de gedachtenis aan Jezus' besnijdenis en naamgeving (Lucas 2: 21), is onze Nieuwjaarsdag geworden. Weer gaan we een nieuw jaar in waarin de naam van Jezus over de aarde klinkt. Psalm 99 zingt van de naam van de HEER. Het is de enige psalm waarin Samuel wordt vermeld, van wie wij later deze maand zullen lezen.

2 - 9 januari

Epifanie ('verschijning' of 'openbaring') stond al op de feestkalender van de Kerk voordat het kerstfeest werd ingevoerd. Dit jaar lezen we de belangrijkste oudtestamentische teksten die met het feest zijn verbonden: het begin van Maleachi 3 dat in Marcus 1 geciteerd wordt, en over de wijzen uit het oosten die onder invloed van Psalm 72 als 'koningen' worden voorgesteld. Ook Jesaja 60 komt langs, met de belofte van vreemdelingen die van ver komen om in Jeruzalem te aanbidden. Ook Jesaja 61 en 62 worden al sinds de vroege Kerk aangewezen als lezingen van de Epifaniëntijd, waarin de Messias zijn intrede in de wereld doet.

10 - 12 januari

De leefregels van Romeinen 12 en 13 werden al door de vroege Kerk in de Epifaniëntijd gelezen: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.'

13 - 21 januari

Er zijn veel overeenkomsten tussen de eerste hoofdstukken van 1 Samuel en de evangelieverhalen over de geboorte en het opgroeien van Jezus. Denk alleen al aan de lofzang van Maria met woordelijke aanhalingen van de lofzang van Hanna. Dit jaar leest de Kerk uit 1 Samuel. De roeping van de discipelen, Marcus 1:14-20, is te horen als een verre echo van de roeping van Samuel in 1 Samuel 3.

Agenda

Maandag 8 januari

20.00 uur

Net te Dreech

voorbereiden dienst 21 januari

Dinsdag 9 januari

Inloop vanaf 11.30 uur Skoalleseize

Samen eten

Donderdag 11 januari

19:30 uur Pastorie

Bijbelkring



Email adressen

predikant@kerkeasterein.nl

scriba@kerkeasterein.nl

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Collectebonnen

dhr. J Brouwer

0515 - 332269

jbrouwereasterein@hotmail.com

Website: www.kerkeasterein.nl

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 7 januari 2024

Via mail: nijsbrief@kerkeasterein.nl