

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 56, 16 februari 2024
www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

Snein 18 febrewaris 09:30
Foargonger:

1^{ste} snein 40 dagen tiid
Ds. Nicolette Vlaming

Snein 25 febrewaris 09:30
Foargonger:

2^{de} snein 40 dagen tiid
ds. Y. de Rouwe

Snein 3 maart 09:30

*3^{de} snein 40 dagen tiid, Nei ôfrin
kofjedrinken*

Foargonger:

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 10 maart 09:30
Foargonger:

4^{de} snein 40 dagen tiid, Hillich Nachtmiel
Ds. Nicolette Vlaming

Snein 10 maart 17:00
Foargonger:

Klein Avonmaal
Ds. Nicolette Vlaming

Woansdei 13 maart 19:30
Foargonger:

Biddei
Ds. Nicolette Vlaming

Snein 17 maart 09:30
Foargonger:

5^{de} snein 40 dagen tiid
Mevr. J. Hania – van der Kooi

Snein 24 maart 09:30

*Palmpeaske m.m.f. musyk-ensemble Forte
Frisone*

Foargonger:

Ds. Nicolette Vlaming

Samen vieren

Project KND 'Wat goed dat jij er bent!

In de veertigdagentijd van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan. De weg van Jezus is een weg van liefde en vertrouwen, maar ook een weg van angst en verdriet. Juist op moeilijke momenten mogen we bidden om Gods aanwezigheid en hopen op de steun van mensen om ons heen. Zo leven we toe naar het verhaal van Pasen, waarin we horen dat God zijn kind ook in de dood niet loslaat.

In de kerk komt een kijktafel te staan met een bak met zand, een woestijn, zoals ook ons leven wel een woestijn kan zijn. Iedere zondag komt iets in deze woestijn te staan op weg naar Pasen. De voorwerpen hebben een directe relatie met het verhaal van die zondag. Samen met de kinderen kunnen we kijken waar de weg naar toe gaat en wat er achter ons ligt. Daarnaast hangen we een mooie tak van een kronkelwilg in de kerk. De kinderen krijgen ook allemaal een tak mee om thuis op te hangen. Iedere zondag komt een knutselwerkje aan die tak te hangen. Zo leven we met elkaar toe naar Pasen.

Het projectlied , melodie lied 539, vertelt ons ook over de verhalen die we horen.

*Veertigdagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.*

*Engelen in de woestijn
zullen voor je zorgen.
Zo zal God dicht bij je zijn
elke nieuwe morgen.*

*Als je goed naar mensen kijkt
zie je iets bijzonders:
in een mens komt God dichtbij,
dat is echt een wonder.*

*Maak je ruimte, vind je rust,
zoek je naar de stilte?
Dan vind je een nieuw geluk:
God is in ons midden.*

*Ga maar zitten en geniet,
proef het goede leven!
Breek het brood en zing een lied,
dit wil God ons geven.*

*Als het graag dat wordt gezaaid
voor het nieuwe leven,
is de Heer die op zal staan
door zichzelf te geven.*

*Leg je jassen op de grond,
zing om lieve vrede,
want de Heer, de koning komt,
rijdend op een ezel.*

*In de stralen van de zon
zal de Heer je groeten.
Hoop voor wie niet hopen kon:
Jij zult Hem ontmoeten*

Vier je mee? Het is goed dat jij er bent!

Ds. Nicolette

Fan de dûmny

In memoriam Tom Dijkstra

Op 24 januari overleed Thomas Dijkstra, Tom. Hij woonde samen met Anna Marike op de pleats in Itens en samen kregen ze vier kinderen.

Tom groeide op als oudste in het gezin van een boerenarbeider.

Van jongs af aan hielp hij mee. Hij wilde graag boer worden, maar de onderwijzer en de dominee zagen dat hij goed kon leren. Zo mocht hij na de lagere school verder leren en kwam uiteindelijk op de kweekschool terecht.

Door het contact met Anna Marike werd hij zich pas goed bewust van zijn Fryske komaf en de taal die daarbij hoorde.

Gedurende zijn leven heeft hij zich op heel veel gebieden ingezet voor de Fryske taal. In het onderwijs en in het kerkelijk leven.

Tom was een gedreven man, wilde graag de controle hebben over zaken en was een perfectionist. Dat kwam hem goed van pas in al het werk dat hij heeft verzet.

Zijn liefde voor de boerderij is nooit weggeweest.

Op de pleats in Itens kon Tom genieten van de Fryske hynders, de roodbonte koeien en het werken op het land. Maaïen was het liefste wat hij deed.

Tom en Anna Marike waren een top koppel. Ze vulden elkaar aan en deelden hun belangstelling voor verschillende onderwerpen. Hij genoot van zijn kinderen en kleinkinderen.

Ze hielpen hem op de pleats maar ze konden ook samen spelletjes doen.

Na zijn diagnose heeft Tom nog goede tijden gehad en genoten van zijn gezin, familie en zijn bezigheden. In oktober ging het toch uiteindelijk niet meer en kwam Tom naar huis om nog goede dagen te hebben. De dagen werden weken en uiteindelijk ook nog maanden en het wachten op het

einde duurde soms lang. Hij voelde dat God bij hem was en zag hem als een stille goede vriend die naast hem zat.

Vrij plotseling ging het ineens snel minder en is hij, in zijn eigen vertrouwde omgeving, omgeven door zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen.

Dinsdag 30 januari kwamen we samen in een bomvolle Martinikerk om hem te gedenken wie hij was. We stonden stil bij zijn leven aan de hand van de tekst 'Doch wêrsto ta roppen bist'. Een tekst die ook bij de profeet Micha is te lezen. Een levensmotto waar Tom naar heeft geleefd en dat voor ons allen ook een voorbeeld op onze levensweg mag zijn. Na de viering begeleidden wij hem naar zijn laatste rustplaats op het hof.

Tom is 81 jaar geworden. Wij denken aan allen die ons voorgingen en zich door God lieten leiden. Hun namen noemen wij met dankbaarheid.

Ds. Nicolette

Oertinking

Pasen valt vroeg dit jaar. Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze weken kunnen voor ons een periode zijn van bezinning op onze levensweg.

Waar besteed ik mijn leven aan? Wat is de roeping van onze geloofsgemeenschap? Het gaat in de Veertigdagentijd om concentratie daarop en vasten kan daarbij helpen.

Wat is de zin van vasten?

In Israël was vasten een teken van boete en berouw en tegelijk was het een reinigingsritueel om de Eeuwige te ontmoeten. Voor doopleerlingen in de oude kerk en de latere kluizenaars is vasten vooral een middel tot en oefening in concentratie op het éne: groei in de omgang met God. In de kerk van de middeleeuwen dient het vasten om het afsterven van het natuurlijke leven te bevorderen. Het lichaam is de kerker van de ziel en mag niet teveel aandacht krijgen.

In onze dagen keert weer een andere oeroude betekenis terug. We komen die bij de profeten en Jezus al tegen. Zij fulmineren tegen een vasten dat alleen uit is op eigen religieuze verwenning of uiterlijk vertoon, terwijl uitbuiting en onderdrukking, geweld en oorlog voortduren. Vasten is bij hen een teken van solidariteit met de arme, de lijdende, de dode.

Verzet

Zo kan vasten in onze dagen ook uitgroeien tot een vorm van verzet tegen dodelijke machten van onderdrukking, onrecht en oorlog. De vraag is daarbij niet in de eerste plaats of zo'n protesterend vasten 'effect' heeft. Mensen zeggen er mee, dat ze geen hap meer door hun keel kunnen krijgen vanwege het onrecht. Vasten bepaalt ons ook zelf bij de waarde van het leven en de dingen. Er is een andere stijl van leven mogelijk! Hoe gaan we met de schepping om?

Op weg naar Pasen brengen we zo de dood en opstanding van Jezus in verband met het lijden en de bevrijding van héél de schepping.

Vasten als protest tegen de cultuur van verspilling en consumptie.

Wat zou dat vasten kunnen opleveren?

Tijd en ruimte vrijmaken voor God, de stilte zoeken in onze gehaaste levens. Solidariteit met degenen die altijd moeten vasten, omdat ze honger lijden. Aandacht voor de heelheid van de schepping. Bezinning op onze inzet en verantwoordelijkheid.

Vasten kan in verschillende vormen:

Beperken van of geen luxe eten, geen vlees eten. Alcohol laten staan, geen zoetigheid eten, niet roken, geen sociale media, de televisie minder aan. Minder energie verbruiken, tijd nemen voor stilte, misschien bewust een vrije dag plannen.

Dit nieuwe vasten is een manier om jezelf te oefenen in kiezen. Door heel bewust nee te zeggen tegen voedsel en andere zaken, leer je ook beter nee te zeggen tegen wat je verder niet wil in je leven. En daarmee ook ruimte te scheppen voor wat je wel wilt.



Een passend gedicht voor de komende tijd:

*Kom naar het levend water,
kom naar de bron:
leer valse schijn verlaten
en keer je om.*

*Ik ben het levend water,
ik ben de bron:
leer je op mij verlaten
en zie niet om!*

*Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef.*

*Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan
zal in mijn daden lezen
de Ene Naam.*

*Wie aarde gaat bewerken
leert met geduld
de groeikracht op te merken
die haar vervult.*

Filmavond

Donderdag 29 februari kijken we weer een film met elkaar. Dit keer een Oscarwinnaar. Er zijn veel films waarin dementie aan bod komt. Niemand wil slachtoffer worden van deze trage aftakeling of er een geliefde aan ten onder zien gaan. In de film komt de verwoestende hersenaandoening ook aan bod.



Wat de film bijzonder maakt is de wijze waarop het verhaal wordt verbeeld en gemonteerd is. Als kijker raak je ook in verwarring en de filmmaker laat je, voor zover dat kan, ervaren wat dementie met iemand doet. De film begint om 19.30 uur en duurt 1,5 uur. Er is dus nog ruimte om met elkaar na te praten.

Schuif gezellig aan op de bank in de pastorie en kijk mee.

Samen eten



Binnenkort weer samen eten?

Ja zeker!

Iedere 2^e dinsdag van de maand ben je van harte welkom in Skoalleseize. Klokslag 12 uur gaan we beginnen en aansluitend is de Soos.

De eerstvolgende keer is 12 maart en daarna 9 april.

Kosten zijn 7,50 euro per persoon. Drinkjes zijn voor eigen rekening. Graag aanmelden bij Annie Sjaarda, 06-20765494.

Ds. Nicolette

Fan de tsjerkerie

De zondagse bloemengroet.

Elke zondag staan er verse bloemen in de Kerk. Deze worden verzorgd door de bloemencommissie. Na de dienst worden deze weggebracht naar iemand in ons dorp.

Op donderdag overleggen de ouderlingen en predikant waar de bloemen naar toe gaan. Dit kan een zieke zijn of de familie van een overledene. Ook is het mogelijk dat de bloemen naar iemand (of gezin) gaan waar 'niets' mee is. Er hoeft dus niet altijd iets aan de hand te zijn bij de ontvanger van de bloemengroet.

Af en toe krijgen wij een tip over wie wel eens de bloemengroet zou kunnen krijgen. Dat is fijn, tenslotte weten wij niet altijd waar ziekte is.

Wij vragen u om als u een naam doorgeeft dit eerst te overleggen met de ontvanger. Het komt namelijk ook voor dat mensen liever niet genoemd willen worden. Maar wij houden ons aanbevolen voor namen.

Tijdens een muzikale dienst op zondag 11 februari hebben wij afscheid genomen van Balt de Vries al organist van onze kerk. Balt zal de diensten in februari nog begeleiden. De zondagen daarna zijn er verschillende organisten. In de volgende Nijsbrief meer informatie hierover.

Namens de kerkenraad,

Een vriendelijke groet, Janke Abma-van der Valk.

Fan de diaconie

Opbrengsten collecten in de maand januari 2024

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Datum	Doel		Opbrengst
1-jan	Leger des Heils, warme kamers	€	65,41
7-jan	Jeugdraad	€	84,30
	Diaconie	€	90,60
14-jan	Kerk in Actie- Samen tegen armoede	€	191,60
21-jan	Diaconie	€	88,10
	Missionair werk	€	82,50
28-jan	Protestante Kerk - Jonge generaties	€	72,60
	Drukwerk	€	58,85

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Collectedoelen

18 februari 2024

1^e collecte – Diaconie

2^e collecte – Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat - Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

25 februari 2024

1^e collecte – Protestantse Kerk – Missionair werk

2^e collecte – Bloemenfonds

Protestantse Kerk – Missionair werk - De kliederkerk is er voor iedereen

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

3 maart 2024

1^e collecte – Diaconie

2^e collecte – Kerk in Actie – Voorjaarszending

Kerk in Actie – Voorjaarszending Libanon - Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

10 maart 2024

Collecte – Kerk in Actie – Zending Indonesië

Kerk in Actie – Zending Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of

naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding

13 maart 2024

Collecte – Voedselbank

17 maart 2024

1^e collecte – Licht en Geluid

2^e collecte – Kerk in Actie – Zending Rwanda

Kerk in Actie – Zending Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familielevens, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want "een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt", menen de oprichters.

24 maart 2024

1^e collecte – Protestantse Kerk – Missionair werk

2^e collecte – Diaconie

Protestantse Kerk – Missionair werk - Het paasverhaal voor heel Nederland
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passion-pakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Fan de ZWO

Misschien kunt u zich nog herinneren dat de ZWO begin 2023 het project "Fryslân foar Moldavië", door middel van een flyer en presentatie in de kerkdienst van 5 februari 2023, onder uw aandacht bracht. Dit project met als doelstelling "Toekomst geven aan ouderen en kinderen" wordt door nagenoeg alle diaconieën en ZWO in Friesland ondersteunt. Graag willen wij u informeren over de financiële steun aan het project 2023. Naast de vaste bijdrage van € 500 per jaar, die komt via collecte opbrengsten en vrijwillige bijdragen, is er nog extra bedrag van iets meer dan € 1.400 aan dit project gedoneerd. Dit bedrag komt uit de collecteopbrengsten van de dienst van 5 februari 2023, die in het teken stond van dit project, giften naar aanleiding van het rondbrengen van de flyer "Fryslân foar Moldavië" in het gehele dorp en de opbrengst van de collecte in de "tentdienst". Ook door het kopen van producten uit Moldavië hebben meerdere mensen hun steentje bijgedragen.

Naast de financiële ondersteuning aan dit project is er tevens een bijdrage van € 250 gedoneerd aan de Kleding bus van SûdWest Fryslân en aan Kerk in Actie Noodhulp Wereldwijd.

Ook dit jaar willen wij weer extra geld inzamelen. Hiervoor zijn er twee acties. De eerste is het weer verkopen van producten, wijn en honing, uit Moldavië. Op de zondagen 18 en 25 februari en 3 en 10 maart liggen bestellijsten in de kerk klaar. Ook kunt u bij één van onderstaande leden van de ZWO uw bestelling doorgeven.

De tweede actie is het organiseren van een zogenaamde "Markt" tijdens het startweekend in september. In de komende nijsbrieven zullen wij u hierover informeren.

Spreekt het werk van de ZWO u aan, dan kunt u ook een financiële bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer: **NL 13 RABO 0349 5014 91** t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Tineke Vink, Jet Reitsma, Luuk van der Werk en Broer Harmen Abma

Eenvoudige broodmaaltijd

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. In eten zal God zelf voorzien omdat Hij de aarde vruchtbaar heeft gemaakt, zodat er gewassen en vruchten kunnen groeien. In Nederland lijkt dat vaak vanzelfsprekend, maar als we het journaal zien blijkt dat helemaal niet vanzelfsprekend te zijn. Allerlei natuurrampen en oorlogen kunnen een oogst laten mislukken.

Biddag kun je zien als een reminder. We zijn afhankelijk van anderen, van omstandigheden van God.

We willen ook dit jaar voorafgaand aan biddag voor gewas en arbeid de mogelijkheid bieden om samen met het dorp een maaltijd te nuttigen.

Omdat het de vastenperiode betreft willen we jullie graag uitnodigen voor een eenvoudige maaltijd met soep, brood, kaas en (karne-)melk.



Woensdag 13 maart is er in het koor van de Martinikerk deze sobere maaltijd.

Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd.

Deze is rond 19.00 uur afgelopen.

Aansluitend op de maaltijd is er om 19:30 uur de biddagviering in de Martinikerk, waar iedereen van harte is uitgenodigd.

U kunt zich aanmelden voor 9 maart bij Marcel Janssen.

Tel: 06-27347900

Mail: marcel.francisca@gmail.com

Uitwisseling met Oosterend Texel.



In mei 2019 is de PG Oosterend (Texel) bij ons geweest, daarna is het even stil geworden vanwege de Corona pandemie.



Nu wordt het hoog tijd om een tegenbezoek te gaan doen. Op zondag 21 april zijn wij van plan om als protestante gemeente Easterein naar Texel af te reizen voor een wederbezoek.

Op deze zondag is er geen dienst bij ons. We proberen met veel mensen richting het mooie eiland Texel te gaan. Wie deze dag mee wil gaan kan zich opgeven bij Marcel Jansen of Douwe Reitsma. We vertrekken om 7.30 naar Den Helder om de boot van 9.00 te nemen. De dienst begint om 10.00 uur in Oosterend.

Wat er verder op die dag gedaan wordt, wij laten ons verrassen.

Omtrent de kosten voor het vervoer kunnen we nu nog niet veel zeggen. Dat is een beetje afhankelijk met hoeveel personen we gaan. Gaan we met een bus of auto. Boot kosten e.d.

Groeten

Marcel Jansen (marcel.fransisca@gmail.com)

Douwe Reitsma (kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl)

Ut de gemeente

Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei ôf jubileum yn febrewaris ôf maart hoopje te fieren.

Jierdei

17 febrewaris	81 jier	mefr. G. Harkema - Strikwerda Easterein
20 febrewaris	84 jier	mefr. A. Kingma - Bonnema Easterein
28 febrewaris	93 jier	mefr. Y. van der Brug - Koopmans Bolsward
1 maart	77 jier	dhr. W. Rienstra Easterein
2 maart	76 jier	dhr. J. Brouwer Easterein
4 maart	77 jier	mefr. D. van der Eems – de Haan Easterein
5 maart	82 jier	dhr. B. Jellema Easterein
6 maart	83 jier	dhr. J. de Jong Easterein
7 maart	75 jier	Mevr. A.C. Sjaarda-Bleeker Easterein
20 maart	76 jier	mefr. E.S. Nauta – de Vries Easterein

Jubileum

Door een misverstand zijn de twee onderstaande jubilea niet vermeld in de vorige nijsbrief. Excuses hiervoor.

20 jannewaris 40 jier dhr. D. Yntema en mefr. S.D. Yntema – van
der Wal
Easterein

10 febrewaris 40 jier dhr. B.T. de Boer en mefr. H. de Boer –
Sieperda
Easterein

Wa ha de blommen/attentie krigen:

14 jannewaris dhr. J.J. Dijkstra'
Easterein

21 jannewaris dhr. M.J. de Boer en mefr. T.M. de Boer – Strikwerda
Easterein

28 jannewaris dhr. E. Kingma en mefr. A. Kingma – Bonnema
Easterein

4 febrewaris dhr. J. Meulenaar
Easterein

11 febrewaris mefr. D. de Vries
Bolsward

Leesrooster NBG

16 - 22 februari

Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de Veertig dagen, leest de Kerk dit jaar gedeelten uit de profeet Jeremia. In Matteüs 16:14 wordt Jezus met deze profeet vergeleken. Jeremia en Jezus zijn niet alleen in hun woorden maar ook in hun handelingen profetisch: zij belichamen het levende woord. Psalm 130 is een boetepsalm, Psalm 116 zingt van 'mijn leven ontrukkt aan de dood' (vers 8).

16 feb	Jeremia 14:17-22
17 feb	Psalm 130
18 feb	Jeremia 1:4-12
19 feb	Jeremia 1:13-19

20 feb	Psalm 116
21 feb	Jeremia 17:1-18
22 feb	Jeremia 17:19-27

23 - 25 februari

Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken vanouds op de tweede zondag in de veertigdagentijd als het evangelie van Jezus' verheerlijking op de berg wordt gelezen.

23 feb	Psalm 27
24 feb	2 Petrus 1:1-11

25 feb	2 Petrus 1:12-21
--------	------------------

26 februari - 6 maart

Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn profetische woorden en symbolische handelingen, als ook van zijn persoonlijke belevenissen vertelt. Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt gezien als het gebed van de messias als hij de tempel zuivert. Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging in het evangelie, nu bij de tempelprediking van Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen van Jeremia.

26 feb	Jeremia 18:1-12
27 feb	Jeremia 18:13-23
28 feb	Psalm 51
29 feb	Jeremia 19:1-9

1 mrt	Jeremia 19:10-15
2 mrt	Psalm 19
3 mrt	Jeremia 26:1-9
4 mrt	Jeremia 26:10-19

5 mrt	Psalm 102:1-15
-------	----------------

6 mrt	Psalm 102:16-29
-------	-----------------

7 - 8 maart

We lezen verder in de tweede Petrusbrief. Nu het tweede hoofdstuk, dat het water van de vloed en de ark van Noach ter sprake brengt. Het bereidt ons voor op de doop en doopgedachtenis in de paasnacht.

7 mrt	2 Petrus 2:1-10a
-------	------------------

8 mrt	2 Petrus 2:10b-22
-------	-------------------

9 - 16 maart

Psalm 122 is de psalm van Kleinpasen, midden in de veertigdagentijd. De profeet Jeremia roept zijn volk midden in de ballingschap op om zich niet afzijdig te houden van Babel, de stad waarheen ze verdreven zijn, maar om er huizen te bouwen, tuinen aan te leggen, kinderen te krijgen en zich in te zetten voor haar bloei. Jesaja 6 is het klassieke 'evangelie' van Kleinpasen.

9 mrt	Psalm 122
10 mrt	Jeremia 29:1-14
11 mrt	Jeremia 29:15-32
12 mrt	Johannes 6:1-15

13 mrt	Johannes 6:16-29
14 mrt	Johannes 6:30-40
15 mrt	Johannes 6:41-59
16 mrt	Johannes 6:60-71

17 - 21 maart

Jeremia 31 is wereldwijd toch al de lezing van vandaag. Nu dient de perikoop bovendien als toeleiding naar Jeremia 32, het hoofdstuk dat deze zondag op het Nederlandse oecumenisch leesrooster staat: 'Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de Heer' (vers 44).

17 mrt	Jeremia 31:27-40
18 mrt	Jeremia 32:1-15
19 mrt	Jeremia 32:16-25

20 mrt	Jeremia 32:26-35
21 mrt	Jeremia 32:36-44

22 - 24 maart

Het evangelie van Palmzondag zingt: 'Hosanna', dat is een citaat van Psalm 118:25-26.

22 mrt	Psalm 118:1-16
23 mrt	Psalm 118:17-29

24 mrt	Marcus 11:1-11
--------	----------------

Agenda

Maandag 26 februari

Gespreksavond Net te Dreech

Woensdag 28 februari

19.00 uur Sacristie

Extra kerkenraad i.v.m. beleidsplan

Donderdag 29 februari

10.00 uur Reahûs

Martinikring

Donderdag 29 februari

19.30 uur Pastorie

Filmavond

Donderdag 7 maart

10.00 uur Sacristie

Koffieochtend

Donderdag 7 maart

19.30 uur Pastorie

Bijbelkring

Zondag 10 maart

17.00 uur Martinitsjerke

Avondmaal in kleine kring

Dinsdag 12 maart

12.00 uur Skoalleseize

Samen eten

Woensdag 13 maart

18.00 uur Martinitsjerke

Eénvoudige Broodmaaltijd

Email adressen

predikant@kerkeasterein.nl

scriba@kerkeasterein.nl

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Collectebonnen

dhr. J Brouwer

0515 - 332269

jbrouwereasterein@hotmail.com

Website: www.kerkeasterein.nl

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 17 maart 2024

via mail: nijsbrief@kerkeasterein.nl