

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 60, 28 juny 2024

www.kerkeasterein.nl



TSJINSTEN

Snein 30 juny 10:00

Foargonger

*Tintetsjinst m.m.f Wilhelmina, nei ôfrin
kofjedrinken*

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 7 july 09:30

Foargonger

Dooptsjinst, nei ôfrin kofjedrinken

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 14 july 09:30

Foargonger

Fryske tsjinst

Ds. T.T. Osinga

Snein 21 july 09:30

Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 28 july 09:30

Foargonger

Nei ôfrin kofjedrinken

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 4 augustus 10:00

Foargonger

Freuletsjinst op it keatsfjild yn Wommels

Ds. M. Dijkstra

Snein 11 augustus 09:30

Foargonger

Ds. A. van der Honing

Snein 18 augustus 09:30

Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 25 augustus 09:30

Foargonger

Nei ôfrin kofjedrinken

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 1 septimber 09:30

Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 8 septimber 09:30

Foargonger

Ds. A. Cluistra- Boschloo

Samen vieren

Deze Nijsbrief omvat de hele zomerperiode. Geen zomeropstelling meer in de kerk, want we zitten al in een opstelling waar we dichterbij elkaar zitten. Het gaat te ver om over alle vieringen iets te zeggen, maar een aantal noemen we.

Zondag 30 juni is de jaarlijkse tentdienst. Het thema van de dorpsfeesten is 'Landen'. Het thema van deze zondag is "Droom-land". We lezen die zondag het verhaal van Ruth die haar land verlaat en met haar schoonmoeder meegaat naar háár geboortegrond. De viering is in klein comité voorbereid en Wilhelmina verzorgt de muzikale begeleiding. Na afloop is er koffie en oranjekoek.

Zondag 7 juli zal Maud Sinne Krol, dochtertje van Erwin Krol en Tineke Yntema, de doop ontvangen. Qlassy werkt muzikaal mee aan deze blije viering.

Zondag 4 augustus zijn wij allemaal welkom bij de Freuledienst in Wommels op het kaatsveld.

Goede vieringen gewenst deze zomermaanden!

Ds. Nicolette

Ter gedachtenis aan Djurre Tacoma

Op woensdag 5 juni overleed Djurre Tacoma. Samen met zijn vrouw Botty woonde hij aan de Wynserdyk op nummer 10. Hij mocht de leeftijd bereiken van tachtig jaar.

Djurre Jackle Tacoma werd op 11 februari 1944 geboren in het dorpje Slappeterp. Zijn vader was daar boerenarbeider. Later verhuisde het gezin naar Tsjom, waar Djurre opgroeide. Hij was een jongen die van alles aan wilde pakken: eerst naar de technische school en toen verschillende baantjes: van monteur tot kraanmachinist. Z'n draai vond hij uiteindelijk in de handel: in een bus vol materiaal de garages langs. Hij hield van de techniek, maar ook van de mensen die hij daarbij tegenkwam. Die handel lijkt een harde wereld, maar Djurre probeerde daarin het menselijke niet uit het oog te verliezen. 'As do it mar goed dochst', was het zegje wat hij z'n zoons vaak voorhield. Het bedrijf was inmiddels een echt familiebedrijf waarin de zoons en ook z'n vrouw Botty volop meedraiden.

Drie kinderen mochten Djurre en Botty grootbrengen: Hendricus, Andries en Gerrit Evert. Ze waren op elkaar gesteld. Op zaterdag was er altijd wel iets om samen aan te pakken. Eerst gezellig een bakje met een stuk oranjekoek erbij, en dan aan het werk: klussen, opruimen, schoonmaken of met elkaar op stap op zoek naar een andere auto of motoren kijken. Djurre hield van autorijden. Later, toen z'n zoons de zaak hadden overgenomen, belde hij nog vaak of ze niet een klusje voor hem hadden: een machine repareren of er één wegbrengen bijvoorbeeld. En voor z'n kleinkinderen deed hij dat ook graag: als het een keer hard regende of als het 's avonds wat later was geworden kwam pake graag in z'n auto voorrijden.

Dat zorgzame typeerde Djurre ook. Hij deed graag iets voor een ander. En als anderen eens moeilijk deden, dan kon hij dat goed relativeren: 'dy hat himsels ek net makke'. En dan kon hij dan ook van zichzelf zeggen. Hij nam de tijd voor wie langskwam en kon goed luisteren.

Muziek was een andere passie van hem. Die muziek had hij ook echt nodig. Wanneer hij op z'n accordeon speelde of zong met het shantykoor of Edoza, dan klaarde de lucht voor hem op. Het was alsof de muziek hem even omhoog tilde, om over de golven van het leven heen te kunnen zien.

Het was daarom ook heel mooi dat bij de dankdienst voor Djurre z'n leven Edoza een aantal van zijn lievelingsliederen zong. We hebben stilgestaan bij de trouwtekst van destijds: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.' Die woorden klinken hooggestemd. Maar Botty herinnerde ons eraan dat die woorden hen vooral bemoedigd hadden op dagen dat er voor hen alle reden tot zorg was. Juist dan is er de troost dat er één is die je kent.

In dat vertrouwen hebben we Djurre te ruste gelegd op het kerkhof rond de Martini. Dat hij nu rust mag vinden bij zijn Heer, tot die Hem wakker roept op zijn grote morgen.

ds. Riemer Praamsma

Overdenking

Tijdens onze rondreis door Denemarken, afgelopen maand, bezochten we regelmatig een kerk. Of het nu in een dorpje of een grotere plaats was, als we de kans kregen gingen we naar binnen.

Wat ons al vanaf het begin opviel is dat, zeker bij dorpjes, de kerk aan de rand van het dorp of zelfs duidelijk buiten het dorp ligt. Een verklaring hiervoor hebben we (nog) niet gekregen. In Denemarken is er eigenlijk maar één kerk, namelijk de Lutherse kerk, waar vrijwel alle Denen lid van zijn, maar echt trouwe kerkgangers zijn ze vaak niet vergeleken met Nederland. In de Deense grondwet staat "Den Evangelisk-Lutherske Folkekirke i Danmark" als staatskerk beschreven. Dat het een staatskerk is werd ons duidelijk toen we bij één van de kerken de Deense vlag halfstok zagen hangen. De kerkdeur was open en we liepen naar binnen. In de kerk stond een kist klaar voor de rouwdienst die later die dag blijkbaar zou plaatsvinden. Wij zijn meteen vertrokken zonder verder nog in de kerk rond te kijken. Maar dit was wel een heel duidelijk voorbeeld hoe kerk en staat niet gescheiden zijn. Zo ontdek je gaandeweg steeds weer wat nieuws.

In Skive, gelegen aan het Skivefjord bezochten we het plompe witte kerkje, *De Vor Frue Kirke (Onze Lieve Vrouwe Kerk)*. Op het gewelf waren prachtige fresco's geschilderd. We waren niet alleen in de kerk, een leerkracht was er met een groep leerlingen en zij zaten in het koor. Heel stil liepen we door het prachtige kerkje, maakten her en der wat fotos's, waaronder ook van de preekstoel.

We zagen in al die kerken heel mooi rijk versierde preekstoelen, maar deze was wel heel bijzonder. Allereerst de prachtig warme kleur en boven de preekstoel zweefde een duif, als teken van de Heilige Geest. Het Woord van de kansel is een geïnspireerd woord, een bezield woord. Mooi verbeeld door die duif. Verder waren er acht panelen waarop in gouden letters woorden stonden. Nu was (is) ons Deens niet optimaal, maar je gaat toch een poging doen om de tekst te ontcijferen. Het leek onbegonnen werk totdat



we op het meest linkse panel dat zichtbaar is op de foto, bekende woorden tegen kwamen. 'Maria' konden we lezen en 'Pontius Pilatus'...

De combinatie van deze woorden vinden we alleen maar terug in de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Die woorden zijn er van jongs af aan ingeprent en konden we zo oplepelen. En dan, ja, dan kan je het Deens 'zonder problemen' lezen. Een panel verder lazen we 'opstanden fraa de død e opfaret til himmls'.

'Opgestaan van de dode, opgevaren ten hemel...' dat kon niet anders.



Wat bijzonder is het om dan in een kerk, een toch wel vertrouwde plek, in een land waarvan je de taal niet machtig bent, woorden te lezen waar je mee opgegroeid bent.

Nu ben ik persoonlijk niet zo van de vaste formuleringen, maar juist deze aloude woorden van het Credo deden mij beseffen

dat we verbonden zijn met elkaar, wereldwijd. Dat dan die voorgeformuleerde teksten, zoals ook het Onze Vader, mensen dichterbij elkaar kunnen brengen over grenzen van de taal heen.

Misschien heb je zelf die ervaring ook wel eens gehad in het buitenland wanneer in een kerk het 'Vater unser' klinkt of het 'Notre Père' tijdens een viering. Al begrijp je misschien van de rest van de woorden niet veel, deze woorden zijn zo vertrouwd en bekend. En dan bid je mee, diezelfde

woorden in je eigen taal. De cadans van de woorden neemt je mee en jouw Nederlandse of Fryske woorden kloppen gewoon.

Dit besef kwam die dag in Skive even heel erg binnen. Wat mooi dat we elkaar, over grenzen heen, kunnen vinden in het lezen van de geloofsbelijdenis. We waren er allebei helemaal vól van. Allereerst de ontdekking van die bekende woorden die de sleutel waren om de rest van de tekst te ontcijferen en vervolgens het besef van thuis zijn.

Een kerk, een godshuis, waarvan de deur altijd open staat (helaas niet in Nederland). Waar je binnen mag lopen om even een plekje te zoeken; om stilt te worden, om rust te zoeken.

Het gedicht van 'de Passant' vond ik hierbij zo passend:

U, die dit hopelijk aandachtig leest,
bent misschien al jaren niet meer in de kerk geweest.
Meestal passeert u Gods huis met een grote boog,
maar hier is de drempel vast en zeker minder hoog.
Iedere zondag zijn we hier present met een dienst,
die U misschien nog van vroeger kent.
We zijn hier geen sekte om vreemde dingen te leren
en hebben niet de intentie u in een uur te bekeren.

Ons doel is dat u weer hoort van God, de Heer,
op een wijze, die ook later vraagt naar meer.
We zingen liederen, begeleid door een organist.
Alleen dat al zou "zonde" zijn, als u het mist.

Aanstaande zondag, de eerste dag van de week,
houdt de dominee (naar wij hopen) een actuele preek.
Om tien uur 's morgens het hele jaar
komt onze gemeente dus bij elkaar.

Wees welkom, neem de drempel en wees niet verlegen.
Ga zitten in de rij en ontvang aan het einde Gods onmisbare zegen.

Ds. Nicolette

Fan de dûmny

Als de maanden juli en augustus in zicht komen, hangt er een sfeer van vrij-zijn in de lucht. Als de zon hoger aan de hemel gaat staan en de dagen aanzienlijk langer worden, krijgen vooral mensen wier tijd voor de rest van het jaar wordt ingevuld door school, werk en noem maar op, een verlangen naar vrij zijn, vrij van alles wat moet gebeuren, vrij van het vaste ritme van alle dag, vrij zijn van...

Vakantie lijkt zo'n moment voor mensen die anders aldoor druk in de weer zijn: zij krijgen vakantie. Anderen maken vakantie: in plaats van vrij-zijn-van zeggen zij: vrij-zijn-voor.

Jezelf vrijmaken voor de kleine geneugten van de zomer: geurende bloemen en dansende muggen in het avondlicht, kwinkelerende vogels en een wisselende wolkenhemel. Je beperktheid doorbreken door je gedachten te richten, wegtrekken uit jezelf en verwijlen bij dingen die je hart goed doen: een goed gesprek, een fijn bezoek, een vrolijke kaart. Een vlinder fladdert en jij fladdert mee ook al ben je aan stoel of bed gebonden. Want van binnenuit ben je vrij. Zó kun je vakantie vaker beleven dan in juli en augustus.

Al die mensen die op reis gaan, of het nu ver weg is of dichtbij, wens ik graag een goede tijd toe. Geniet van de vakantie, een welkome afwisseling in het dagelijkse leven. Even er tussenuit, opladen, meer tijd met het gezin doorbrengen, die boeken lezen die al zolang liggen te wachten. En vult u zelf maar in.

Niet voor iedereen is de zomervakantie een tijd om naar uit te kijken. Gewoon omdat er geen geld is om weg te gaan. Ziekte mensen ongewild bij huis houdt. Of een stukje eenzaamheid die op de loer ligt omdat kinderen op vakantie zijn en niet langs kunnen komen.

Laten we proberen er voor elkaar een goede en mooie zomer van te maken. Een onverwacht bezoekje, een kaartje vanaf het vakantieadres, een wandelingetje maken samen. Het zijn maar kleine dingen, maar kunnen

veel voor mensen betekenen.

Als we dat met elkaar kunnen doen, dan kunnen we allemaal op onze eigen plek een goede zomer hebben en hopelijk weer veilig en uitgerust terugkeren op ons eigen plekje.

Mocht u om wat voor een reden dan ook bezoek van mij willen ontvangen, aarzel niet, bel!

Een goede zomertijd gewenst!

Ds. Nicolette

Fan de de tsjerkerie

De afgelopen week is de laatste kerkenraad voor de zomervakantie geweest. Plannen voor het nieuwe seizoen worden genotuleerd. De uitwerking zal (voor een groot deel) na de zomer komen. Voor de komende weken staat nog op de agenda de voorbereiding voor de tentdienst. Daarna zal er gewerkt worden aan de Activiteitengids en de Startsnein in september. Plannen maken voor het seizoen 2024-2025!

Hieronder een stukje herhaling uit de vorige Nijsbrief: Doet u ook mee?

Tijdens de financiële gemeenteavond op 15 mei is er uitleg gegeven over een whatsapp-groep van de kerk van Easterein. Als naam is gekozen: "Tsjerke-app Easterein". Een whatsapp waarbij de leden van het Moderamen beheerder zijn en waarop alleen zij iets kunnen schrijven. Er kunnen géén reacties geplaatst worden. Wij willen de whatsapp gebruiken voor een herinnering, maar vooral voor wijzigingen die op het laatste moment plaatsvinden. Denk b.v. aan de Startsnein van vorig jaar. Door het slechte weer werd deze verplaatst van het schoolplein naar de kerk. Tijdens de gemeenteavond lag er een lijst waarop je je naam en telefoonnummer kon zetten. Deze namen zijn inmiddels toegevoegd. Wil je ook deel uitmaken van deze groep? In de kerk ligt een lijst of geef het door aan één van de kerkenraadsleden. Dan kun je worden toegevoegd.

Tijdens de vergadering van de ouderlingen lazen we Liet 600, een lied over "Ljocht". Couplet 5:

*Ljocht, wol skine yn ús eagen,
Ljocht, dat tûzenfâldich brânt,
Ljocht wol ús mei strielen siere,
gean ús foar fan hân ta hân.*

Ik wens jullie allemaal dit Ljocht toe deze zomer.

Mei een hertlike groet, út namme fan de tsjerkerie, Janke Abma-van der Valk.

Financiële gemeenteavond, woensdag 15 mei 2024 in het koorgedeelte van de Martinikerk Easterein.

Iepening

Opening door de voorzitter van de kerkenraad Janke Abma-van der Valk. Ze heet iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 30 gemeenteleden. De avond wordt geopend door het voorlezen van het gedicht Maaitiid van Baukje Tsjerkje de Jong.

Meidielings

Gemeente app. Een Whats-app groep met eenrichtingsverkeer. Om de gemeenteleden in kennis te stellen van allerhande (laatste) nieuwtjes welke door beheerder(s) erin gezet kan worden. Deelnemers kunnen het alleen maar lezen.

Gearwurking BHH

Toenadering met PKN Easterein. Vanaf 1 Jan jl. staat bij hen in de agenda om de 14 dagen geen eigen dienst. De dienst van Easterein staat hiervoor in hun agenda.

Op dit moment zijn er voldoende kerkenraadsleden weer in BHH. Enkele vragen hierover van leden worden beantwoord.

Stap voor stap gaan we verder.

Jierreken 2023.

Dit jaar zonder toelichting, wanneer er vragen zijn dan kunnen die nu gesteld worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er altijd uitleg naar de kerkrentmeesters, kerkenraad en tot slot op de gemeenteavond. Iedereen heeft inzage kunnen krijgen in de cijfers.

Een vraag over de Tsjerne. Er komt zo meteen de vraag vanuit de CvK wat te doen met de Tsjerne.

Een vraag over de waardestijging. Prijs van het land is gestegen, dat is de waardestijging van de grond. Nieuwe richtlijnen geven nu de waarde aan in het financieel overzicht.

Een vraag aan de diaconie over dividend St Oikocredit. Deze wordt door Luuk beantwoord.

Administrateur Willem Twijnstra wordt bedankt onder applaus voor het opstellen van de cijfers. Na afloop wordt een bos bloemen overhandigd.

Tsjerke fan 'e takomst.

Janke legt één en ander uit over hoe we de komende periode als kerk naar buiten willen treden als kerk zijn. Dit gebeurt ook al heel veel maar nu maken we hier beleid op. Een nieuw beleidsplan ligt hieraan ten grondslag. Welke positieve ervaringen heb jij met onze kerk. De bouwstenen die we hier van terugkrijgen willen we gebruiken in het beleidsplan. Als titel willen we gebruiken "Tsjerke fan 'e takomst".

Groepen die we benaderen als gespreksgroep om tot een beleid te komen zijn: 10+ en 13+ plusgroep, Groep Net te Dreech, het Beamer team, koffie ochtend, ouders met jonge kinderen, maar ook Eastereinders (inwoners) en individuele gemeenteleden.

Meidielings fan de tsjerkerintmasters.

Stefan vertelt in het kort iets over de werkzaamheden van de kerkrentmeesters over de afgelopen periode.

Wat doen we zoal:

- Beheer van gebouwen, (pastorie, Tsjerne en kerk)
- Wat willen we met de Tsjerne? Hebben jullie ideeën? Verschillende gemeenteleden geven aan dat de Tsjerne zijn langste tijd heeft gehad. De Tsjerne heeft niet meer de functie die het in het verleden had. De

kerkrentmeesters gaan verder onderzoek doen naar andere mogelijkheden.

- Walbeschoeiing aangebracht.
- Verlichting rondom de kerk.
- Permanente verlichting op de toren.
- Cv-ketels vernieuwd.
- Gedachtenis hoek in het koorgedeelte aangebracht (gefinancierd door een legaat).
- Afscheid genomen van organist Balt de Vries. Helaas geen vaste organist meer. Er is nu een orgel-groeps app tot stand gekomen waarin meerdere organisten zitten die bij toerbeurt de kerkdiensten begeleiden.
- In juni komen er nieuwe toiletten.

Skoft.

Sjirk Joustra (oud Eastereinder) vertelt iets over de reis met goederen (een bananendoos met vooraf opgegeven goederen) naar de Oekraïne. Halbe Overall was de contactpersoon vanuit Easterein. Via de gespreksgroep Net te Dreech is er veel in Easterein opgehaald en uiteindelijk naar het oorlogsgebied gebracht. De opbrengst was groot. Een reis van ongeveer 2400 km. Samen met nog een chauffeur is Sjirk naar Odessa (Oekraïne) geweest. Ondanks het slechte wegdek en vele wachttijd uren in het land is alles toch op z'n plek gekomen. Aan de hand van foto's heeft Sjirk een verhaal gehouden over zijn belevenissen. Veel werk maar toch ook dankbaar dat ze dit hebben kunnen doen.

Rûnfrach

Kan in de Nijsbrief een voorstelrondje komen van de nieuwe organisten. Wordt geregeld.

Janke bedankt iedereen voor zijn of haar komst en sluit af met Een gebed om de Geest.

Douwe Reitsma.

Fan de diaconie

Opbrengsten collecten in de maand mei 2024

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Datum	Doel	Opbrengst	
5-mei	Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne	€	206,20
	Diaconie	€	51,80
9-mei	Diaconie	€	85,90
	Drukwerk	€	58,05
12-mei	Jeugdraad	€	75,00
	Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat	€	88,45
19-mei	Missionair werk	€	142,25
	Diaconie	€	131,70
26-mei	Diaconie	€	63,25
	Kerk in Actie Zending Bangladesh	€	80,25
	Giften t.b.v. Voedselbankactie	€	120,00

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.
Hartelijk dank voor uw royale gebaar.

Collectedoelen

30 juni 2024

Collecte – ZWO – Project “Fryslân foar Moldavië

ZWO – Project Fryslan foar Moldavië, o.a. zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. De organisatie Home Care biedt ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

7 juli 2024

1^e Collecte – Pastoraat preken in gebarentaal

2^e Collecte – Bloemenfonds

Pastoraat preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder

14 juli 2024

1^e Collecte – Jeugdwerk – De Tsjerne

2^e Collecte – Diaconie

21 juli 2024

1^e Collecte – Diaconie

2^e Collecte – Plaatselijk Kerkenwerk

28 juli 2024

1^e Collecte – Restauratiefonds

2^e Collecte – Diaconie

4 augustus 2024

1^e Collecte – Diaconie

2^e Collecte – Bloemenfonds

11 augustus 2024

1^e Collecte – Jeugdraad

2^e Collecte – Kerk in Actie – Zending Pakistan

Kerk in Actie – Zending Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

18 augustus 2024

1^e Collecte – Diaconie

2^e Collecte – Kerk en Pastoraat

25 augustus 2024

1^e Collecte – Onderhoudsfonds

2^e Collecte – Diaconie

1 september 2024

1^e Collecte – Missionair Werk

2^e Collecte – Diaconie

Missionair Werk Nederland - Nieuwe vormen van kerk-zijn

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

8 september 2024

1^e Collecte – Diaconie

2^e Collecte – Jonge Generaties

Jonge Generaties Nederland - Het hele jaar door met jongeren op weg
Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenpakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Fan de jeugdrie

Voor veel leerlingen was het een spannende tijd, op woensdag 12 juni werd de uitslag van de examens bekend gemaakt. De geslaagden kregen een lekkere reep chocolade met de tekst 'Trots op jou!' En ook bij degenen met een herexamen werd dit erg gewaardeerd.



Fan de ZWO

Eastereinders sette harren yn foar immen oars.

Onderstaand willen u verder informeren over bovenstaande actie. In het kort nog even het plan. Heel veel "eastereinders" hebben wel een hobby of vinden het leuk om iets voor een ander te doen. De opzet is dat zelfgemaakte artikelen/etenswaren/diensten kosteloos worden aangeboden aan de ZWO en die zorgt voor de verkoop. Het is niet de bedoeling dat u zelf gaat verkopen.

De opbrengst van deze verkoop is voor het project "Fryslân foar Moldavie" en Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid West Friesland. Deze verkoop zal plaatsvinden op zaterdag 21 september 2024, vanaf elf uur tot twee uur in de Martinitsjerke.

Om alvast een idee te hebben wat wij kunnen verwachten, verzoeken wij u vriendelijk ons na 1 augustus 2024 alvast te informeren over artikelen die u wilt aanleveren. Dit kan bij Tineke Vink via emailadres Tineke0808@gmail.com

Wat kunt u bijvoorbeeld doen?

- U kunt een artikel breien, haken, vilten of iets van hout maken. Artikelen die overblijven worden door de ZWO geschonken aan een organisatie of u kunt aangeven dat u het artikel weer terug wilt hebben.
- U bakt een taart, cake of brood. Indien u dit van plan bent graag dit van te voren melden bij één van onderstaande leden van de ZWO groep om te voorkomen dat er teveel achterblijft.
- Voor een bepaald bedrag iets voor een ander doen, bijv. tuinonderhoud, taxiservice, éénvoudig kluswerk. U bepaalt zelf de prijs voor de door uw verleende dienst.
- Misschien hebt u zelf wel in idee.

Wij houden u op de hoogte van de verdere invulling.

Alvast onze hartelijk dank voor uw bijdrage.

Tineke Vink, Luuk van der Werk, Jet Reitsma en Broer Harmen Abma



Orgelconcert in Easterrein

Organist: Dub de Vries / Trompettiste: Melissa Venema



Op donderdag 18 juli 2024 in de
prachtige Martinikerk van Easterrein.

Aanvang: 20.00 uur | Entree € 10,- incl. koffie
Voorverkoop kaarten via: www.koopjekaartje.nl

Volgende orgelconcerten: 25 juli / 22 augustus / 21 december

Tsjerkebuorren 2 | 8734 GX Easterrein | www.kerkeasterein.nl

Ut de gemeente

Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei ôf jubileum yn juny, july, augustus ôf septimber hoopje te fieren.

Jierdei

10 july	76 jier	mefr. A. Bijlsma Easterein
10 july	75 jier	dhr. J. Meulenaar Easterein
24 july	77 jier	mefr. B.Tacoma - Veenstra Easterein
24 july	78 jier	mefr. D. Dijkstra - Reinsma Easterein
3 aug.	85 jier	dhr. J.IJ. Kooistra Easterein
15 aug.	81 jier	dhr. H. Drost Easterein
18 aug.	83 jier	dhr. C. van Dijk Easterein
19 aug.	90 jier	dhr. S. Scheltema Makkum Fr.
20 aug.	98 jier	mefr. A. Okkema-Zijlstra Wommels
20 aug.	87 jier	dhr. J. Strikwerda Easterein

20 aug.	76 jier	mefr. J. Jelsma – Dijkstra Easterein
28 aug.	88 jier	mefr. J. Couperus – Stegenga Easterein
31 aug.	77 jier	dhr. G.T. Hiemstra Easterein
6 sept.	87 jier	dhr. E. Kingma Easterein
8 sept.	90 jier	mefr. G. de Boer-Velzen Wommels

Jubileum

31 july	60 jier	dhr. J. de Jong en mefr. S. de Jong – Bouma Easterein
16 aug.	25 jier	dhr. en mefr. IJ. A. Zijlstra Itens

Wa ha de blommen krigen:

26 maaie		dhr. Grasman Easterein
9 juny		dhr. Vollenbroek Easterein
16 juny		dhr. K. de Jager en mefr. H. de Jager - Strikwerda Easterein
23 juny		mefr. B. Tacoma – Veenstra Easterein

Leesrooster NBG

28 - 30 juni

In Psalm 30 kunnen we het verhaal van Marcus 5 terughoren, over de bloedvloeiende vrouw en het dochttertje van Jairus: 'Heer, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij genezen..., ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven' (vers 3 en 4).

28 jun	Psalm 30
29 jun	Marcus 5:1-20

30 jun	Marcus 5:21-43
--------	----------------

1 - 3 juli

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele psalter, een tekst zonder enig uitzicht. Opmerkelijk, zo'n inktzwarte gebed. Maar ook wie geen enkel licht meer zien, mogen weten dat aan hen is gedacht. Hier staat de psalm de blinde Paulus bij, van wie Jezus zegt: 'Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam' (Handelingen 9:16).

1 jul	Psalm 88
2 jul	Handelingen 9:1-19a

3 jul	Handelingen 9:19b-31
-------	----------------------

4 - 5 juli

Nu het Handelingenboek zich op Paulus gaat richten, is het gepast hem ook zelf aan het woord te laten. In Romeinen 14 pleit hij voor verdraagzaamheid.

4 jul	Romeinen 14:1-12
-------	------------------

5 jul	Romeinen 14:13-23
-------	-------------------

6 - 8 juli

In de Kerk zijn op de eerste zondag van juli Psalm 28 en Marcus 6:1-6a bij elkaar gezet. Het evangelie illustreert wat de psalm bidt: 'Voor de daden van de HEER hebben ze geen oog, noch voor het werk van zijn handen' (vers 5). Tegenover de benepen blik van Jezus' vaderstad staat de weidsheid van Psalm 117.

6 jul	Psalm 28
7 jul	Marcus 6:1-6a

8 jul	Psalm 117
-------	-----------

9 - 13 juli

We vervolgen de Romeinenlezing met de laatste twee hoofdstukken van de brief: opnieuw een pleidooi om elkaar om Christus' wil te aanvaarden en de hartelijke groeten.

9 jul	Romeinen 15:1-13
10 jul	Romeinen 15:14-24
11 jul	Romeinen 15:25-33

12 jul	Romeinen 16:1-16
13 jul	Romeinen 16:17-27

14 - 17 juli

In de wereldwijde Kerk staan op de tweede zondag van juli Efeziërs 1:1-14 en Marcus 6:6b-13 op het rooster. Wij lezen deze perikopen in hun bredere context: over 'geestelijke zegeningen' en hun lichamelijkeheid, tot op het ziekbed, tot in het graf.

14 jul	Marcus 6:6b-13
15 jul	Marcus 6:14-29

16 jul	Efeziërs 1:1-14
17 jul	Efeziërs 1:15-23

18 - 20 juli

Wij maken een begin met de lezing van het boek Zacharia. Daar lezen we een ander genre dan de profetische woorden en handelingen van Jesaja en Jeremia, die dit jaar tot nog toe aan de orde kwamen. Het boek Zacharia bevat een reeks visioenen. Het zijn geheimzinnige beelden die de profeet met een innerlijk oog waarneemt maar niet verstaat. Hij moet telkens om tekst en uitleg vragen. Wij lezen deze hoofdstukken als een oefening om gevoeligheid voor dit boek te ontwikkelen. Die lees oefening zal pas met advent worden beloond.

18 jul	Zacharia 1:1-6
19 jul	Zacharia 1:7-17

20 jul	Zacharia 2:1-9
--------	----------------

21 - 23 juli

Op de derde zondag van juli leest de Kerk Efeziërs 2:11-22 en Marcus 6:30-44. Thuis spreiden we deze lezingen uit over meer dagen. De apostel richt

zich tot de niet-joodse gelovigen. Het evangelie vertelt van een wonderbare spijziging met veel joodse elementen: vijf Thoraboeken, dus vijfduizend mensen, twaalf stammen van Israël, dus een tegoed van twaalf manden. Twee hoofdstukken later word opnieuw van een wonderbare spijziging verteld, maar dan juist zo heidens mogelijk: het volk van de vier windstreken, dus vierduizend mensen, zeven volkeren rondom Israël, dus een tegoed van zeven manden.

21 jul	Marcus 6:30-44
22 jul	Efeziërs 2:1-10

23 jul	Efeziërs 2:11-22
--------	------------------

24 - 27 juli

We gaan door met de visioenen van Zacharia. Bij het derde hoofdstuk zullen de eerste christenen gefascineerd zijn geweest door de hogepriester Jezus die hier met luister wordt bekleed (Jozua en Jezus is in de talen van de Bijbel dezelfde naam).

24 jul	Zacharia 2:10-17
25 jul	Zacharia 3:1-10

26 jul	Zacharia 4:1-14
27 jul	Zacharia 5:1-11

28 - 30 juli

We lezen Efeziërs 3:14-21 en de laatste perikoop van Marcus 6. De apostel verkent alle dimensies van de liefde van Christus, het evangelie peilt vooral de grondeloze diepte.

28 jul	Marcus 6:45-52
29 jul	Efeziërs 3:1-13

30 jul	Efeziërs 3:14-21
--------	------------------

31 juli - 1 augustus

De hogepriester Jozua wordt gekroond, een Telg maakt zijn opwachting. Koningschap en priesterschap komen bij elkaar in de verwachting van de messias.

31 jul	Zacharia 6:1-8
--------	----------------

1 aug	Zacharia 6:9-15
-------	-----------------

2 - 8 augustus

In de doorgaande lezing van de Efeziërsbrief en het Marcusevangelie heeft de Kerk op de eerste zondag van augustus Efeziërs 4:17-25 en Marcus 7:1-23 opengeslagen, over de levenswandel, de *halacha*. Psalm 29 is gehoorzaam aan 'de stem van de Heer'.

2 aug	Efeziërs 4:1-6
3 aug	Efeziërs 4:7-16
4 aug	Marcus 7:1-13
5 aug	Marcus 7:14-23

6 aug	Psalm 29
7 aug	Efeziërs 4:17-5:2
8 aug	Efeziërs 5:3-20

9 - 16 augustus

De doorgaande lezing van het Marcusevangelie heeft de Kerk inmiddels bij Marcus 7:24-30 gebracht. In de brede schakering van kerkelijke roosters komen op deze zondag onder andere Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat grote hoofdstuk van de verrijzenis lezen we helemaal, ook omdat het de brieflezing is van Maria Tenhemelopneming of zoals protestanten het feest noemen: het ontslapen van de heilige Maagd (15 augustus).

9 aug	Deuteronomium 8:1-6
10 aug	Deuteronomium 8:7-20
11 aug	Marcus 7:24-30
12 aug	1 Korintiërs 15:1-11

13 aug	1 Korintiërs 15:12-19
14 aug	1 Korintiërs 15:20-34
15 aug	1 Korintiërs 15:35-49
16 aug	1 Korintiërs 15:50-58

17 - 19 augustus

Marcus 7:31-37 staat weer precies op zijn plaats, het is het evangelie dat op deze zondag in de Kerk wordt gelezen. Psalm 119, steeds acht verzen die in het Hebreeuws telkens met dezelfde letter beginnen, het hele alfabet langs, is vooral een psalm van het najaar. De poëzie vermenigvuldigt de eeuwigheid (het getal acht staat daarvoor symbool) met de taal (het alfabet). De psalm bezingt onafgebroken de goedheid van Gods wetten en wordt hier in de mond van de dove en gebrekkig sprekende man uit het Marcusevangelie gelegd: 'Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond'.

17 aug	Psalm 119:89-96
18 aug	Marcus 7:31-37

19 aug	Psalm 119:97-104
--------	------------------

20 - 22 augustus

In de Kerk wordt de komende zondagen uit de laatste hoofdstukken van de Efeziërsbrief gelezen, over wat het is 'het voorbeeld van God' te volgen.

20 aug	Efeziërs 5:21-33
21 aug	Efeziërs 6:1-9

22 aug	Efeziërs 6:10-24
--------	------------------

23 - 26 augustus

Marcus 8:22-26 over de genezing van de blinde is de tegenhanger van Marcus 7:31-37 over de genezing van de dove. En precies daartussenin zegt Jezus: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet?' (vers 18). Psalm 119 wordt nu de blinde in de mond gelegd: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.'

23 aug	Psalm 119:105-112
24 aug	Marcus 8:1-13

25 aug	Marcus 8:14-21
26 aug	Marcus 8:22-26

27 - 30 augustus

In verschillende kerkelijke tradities wordt deze weken Deuteronomium 10:12-21 gelezen als achtergrond van Jezus' omgang met de wet. Met 'besnijd uw hart' wordt het teken van het verbond zowel vergeestelijkt als uitgebreid tot de hele mensheid, mannen en vrouwen.

27 aug	Deuteronomium 9:1-14
28 aug	Deuteronomium 9:15-29

29 aug	Deuteronomium 10:1-11
30 aug	Deuteronomium 10:12-21

31 augustus - 3 september

Met deze lange redevoering wordt het eerste deel van het boek van de profeet Zacharia afgesloten: 'Geef de moed niet op' (Zacharia 8:13 en 15).

31 aug	Zacharia 7:1-14
1 sep	Zacharia 8:1-8

2 sep	Zacharia 8:9-17
3 sep	Zacharia 8:18-23

4 - 8 september

In deze lezingen staat Petrus centraal. In Handelingen leren we hem kennen als de apostel van de heidenen, in het evangelie is hij een hoeksteen én een struikelblok.

4 sep	Handelingen 9:32-43
5 sep	Handelingen 10:1-23a
6 sep	Handelingen 10:23b-48

7 sep	Marcus 8:27-9:1
8 sep	Handelingen 11:1-18

Agenda

Zaterdag 6 juli 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 13 juli 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Donderdag 18 juli 20:00

*Orgelconcert door Dub de Vries
(orgel) en Melissa Venema
(trompet)*
Martinitsjerke

Zaterdag 20 juli 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Donderdag 25 juli 20:00

Orgelconcert door Barteld Post
Martinitsjerke

Zaterdag 27 juli 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 3 augustus 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 10 augustus 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 17 augustus 13:30 – 17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Donderdag 22 augustus 20:00

*Orgelconcert door Frans van der
Hauw*
Martinitsjerke

Zaterdag 24 augustus 13:30 –
17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 31 augustus 13:30 –
17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Zaterdag 7 september 13:30 –
17:00

Tsjerkepaad
Martinitsjerke

Email adressen

predikant@kerkeasterein.nl
scriba@kerkeasterein.nl
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

Collectebonnen

dhr. J Brouwer
0515 - 332269
jbrouwereasterein@hotmail.com

Website: www.kerkeasterein.nl

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)
NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)
NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen
NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

Zie voor de Nijsbrief van de Classis "Minsken fan'e wei" onze website.

**Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 1 september 2024
via mail: nijsbrief@kerkeasterein.nl**