

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr. 66, 28 februari 2025
www.kerkeasterein.nl



FIERINGEN

Snein 2 maart 09:30

Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 9 maart 09:30

Foargonger

*1^{ste} snein 40 dagen tiid, nei ôfrin
kofjedrinken*

Ds. Nicolette Vlaming

Woansdei 12 maart 19:30

Foargonger

Biddei

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 16 maart 09:30

Foargonger

2^{de} snein 40 dagen tiid

Drs. Janneke Kerkhof

Snein 23 maart 09:30

Foargonger

*3^{de} snein 40 dagen tiid, m.m.f.
Entheos Vocal Group*

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 30 maart 09:30

Foargonger

*4^{de} snein 40 dagen tiid, Hillich
Nachtmiel*

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 6 april 09:30

Foargonger

5^{de} snein 40 dagen tiid

Ds. Rianne van Zessen

Oertinking

En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zei tot Hem: 'Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.' Maar Hij antwoordde en zei: 'Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat.'

Vasten doet Jezus in de woestijn, en wel een periode van veertig dagen en veertig nachten. Drie belangrijke onderwerpen in één zin.

De woestijn is de plaats waar Jezus heengaat nadat Hij door Johannes werd gedoopt. In de bijbel staat de woestijn voor de plaats waar mensen verblijven op weg naar het Beloofde Land, dat God hen zal wijzen. Het is ook een oefenplaats, een plek waar Israël oefende, waar mensen oefenen in het mens-zijn naar Gods bedoeling. In de woestijn is het leven hard en zwaar, de tocht is moeilijk, echt een beproeving. Jezus is daar en we lezen dat daar een reden voor was. Jezus is daar om verzocht te worden. Hij zal op de proef gesteld worden. Zijn tegenstrever de verzoeker, verderop de duivel genoemd, zal Hem onder druk zetten om toe te geven aan de verleidingen, die hij Hem voorhoudt.

Zijn verblijf in de woestijn begint met een periode van vasten, en wel veertig dagen en veertig nachten. Veertig is zo'n bijzonder getal, dat we elders in de Bijbel ook wel kennen. Denkt u maar aan het verhaal van de zondvloed. Het regende veertig dagen en veertig nachten, precies zolang als Mozes op de berg vertoefde. Of de veertig jaren durende zwerftocht in de woestijn na de bevrijding uit Egypte, de veertig dagen die de verspieders nodig hadden om het land Kanaän te verkennen. En zo zijn er nog vele plaatsen te noemen. Veertig staat in de bijbel symbolisch voor een bijzondere, meestal onbepaalde, heel lange of ongekennde tijd.

Het vasten is het derde item, dat de aandacht verdient. Van oorsprong hield dit in dat mensen zich tijdelijk onthouden van voedsel. We komen dit in heel veel godsdiensten tegen. Het is meestal een teken van boete, berouw en inkeer, verbonden met een periode van intensief gebed. In de protestantse traditie is het lange tijd taboe geweest maar het komt terug, zij het in een andere vorm dan vroeger. Het afzien van voedsel is

aangepast; mensen kiezen, als ze willen vasten en zich bezinnen, voor het afzien van andere dingen, meestal gewoontes waar ze eigenlijk wel vanaf zouden willen.

Even stilstaan bij waar je in feite erg aan gehecht bent geraakt. Je zou kunnen denken aan de overvloedige maaltijden of alcoholgebruik, dat je tijdens de vastentijd gaat aanpakken. Zo zou je ook wat kunnen doen aan de verslavende aantrekkingskracht van de televisie, computer, sociale media. Of dat altijd maar werken of het voortdurend praten over anderen. Even afzien van jezelf en denken aan een ander door een financiële bijdrage aan een hulpactie.

Veertig dagen en veertig nachten, een lange tijd afzien. Dat kost energie en doorzettingsvermogen. Maar in tegenstelling tot wat je zou denken, kun je van zo'n periode van bezinning juist sterker worden en beter bestand tegen alles wat het leven op je pad brengt. Je staat bewuster in het leven, steviger met beide benen op de grond, vaster in de schoenen, waarmee je door de woestijn van het leven onderweg bent naar het Beloofde Land.

Ik wens u een goede tijd van bezinning, op weg naar Pasen.

Ds. Nicolette

Samen vieren

Op 5 maart, aswoensdag begint de veertigdagentijd en gaan we op weg naar Pasen. Zondag 9 maart is de 1^e zondag in de veertigdagentijd. De kinderen van school en het dorp krijgen allemaal een uitnodiging om mee te doen met het project in de zondagse viering.

Het thema dit jaar is **'Een nieuwe dag'**.

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen.

We beginnen met het verhaal van Jezus in de woestijn, Veertig dagen en nachten is Jezus daar en wordt Hij door de duivel op de proef gesteld. Na deze tijd van beproeving begint iets nieuws: vervuld van Gods Geest gaat Jezus het evangelie verkondigen.

We horen ook over de verheerlijking op de berg, waar Jezus verandert en waar Mozes en Elia aan Hem verschijnen. Op de 3^e zondag horen we over een vijgenboom die geen vruchten geeft, maar die een nieuwe kans krijgt. Op deze zondag werkt Entheos Vocal Group mee aan de viering. (*meer informatie over deze groep op pagina 5*)

Zondag 30 maart lezen we het verhaal van de verloren zoon en ontdekken we dat mensen niet worden 'afgeschreven': mensen mogen en kunnen een nieuw begin maken.

Om dat te onderstrepen komen we die zondag samen rond de tafel om brood te breken en de wijn rond te laten gaan. Hij heet ons welkom aan Zijn tafel, zoals de vader zijn verloren zoon met open armen opwachtte en een feest gaf, uit dankbaarheid.

Ook horen we over oneerlijke oppassers in een wijngaard en op 13 april over de intocht in Jeruzalem.

Voorafgaand aan die viering op Palmzondag maken we met de kinderen op school Palmpaasstokken en brengen de kinderen hun versierde stokken in een vrolijke optocht de kerk in.

En met Pasen horen we over de wonderlijke nieuwe dag waarop de vrouwen en de leerlingen ontdekken dat Jezus leeft! God maakt een nieuw begin.

Iedere zondag knutselen de kinderen iets dat met het thema te maken heeft en zo leven we met elkaar toe naar Pasen.

Goede en inspirerende vieringen toegewenst!

Ds. Nicolette

Zondag 23 maart "Entheos Vocal Group"

Entheos Vocal Groep is een dynamische groep mensen, is in februari 2023 opgericht door Joeke Hoekstra, Jennie Boon en Nienke Dekker uit een diep verlangen om samen ons enthousiasme voor gospelmuziek tot uiting te brengen. Samen met medezangers,



muzikanten en technici die zich herkennen in dat verlangen zetten we Entheos Vocal Group in de wereld. We geloven erin dat we het talent dat we van God hebben gekregen, mogen inzetten om harten te raken. Wij zingen liederen van Black gospel tot Pentatonix, bekend en minder bekend repertoire, in verschillende talen, van ingetogen tot swingend.

Missie:

Onze missie is om Gods liefde in de wereld te brengen, binnen en buiten de kerkmuren. Dit willen we doen door het zingen en spelen van gospelmuziek. We brengen diverse muziekstijlen van ballads tot up tempo nummers.

Enthousiasme

Enthousiasme brengt ons samen en dit stralen we uit! Gods boodschap van liefde verdient het om met passie gebracht te worden. In een tijd waarin christen zijn minder vanzelfsprekend is, zoeken wij naar manieren en plekken om Gods woord vol overtuiging muzikaal uit te dragen.

Bevlogen

We willen Gods liefde binnen en buiten de kerkmuren ten gehore brengen. We zoeken steeds weer naar nieuwe wegen om op een eigentijdse manier de bijbelse boodschap van hoop te verkondigen.

Dankbaar

We voelen ons dankbaar dat we samen mogen zingen en spelen. We zien het als een geschenk dat we samen deze groep mogen vormen!

Folkje Marijke Visser (muziekcommissie)

Fan de dûmny

Uit de gemeente

Ieder huisje heeft zijn kruisje, zeggen we wel eens. En als ik een rondje Easterein doe en door het dorp loop, dan dringt deze uitspraak zich weleens aan me op.

Op zoveel plekken in onze dorp speelt zich van alles achter de voordeur af. Vreugde om een nieuw leven, verdriet omdat er afscheid genomen moest worden van een geliefd mens.

Zorgen om een kwetsbare gezondheid bij het ouder worden.

Of omdat ziekte het dagelijkse leven op zijn kop zet en regelmatig een bezoek aan het ziekenhuis wordt gebracht voor onderzoeken, uitslagen en behandelingen.

Bij ons allemaal komen er mensen en namen in ons op. Soms is het lastig om iets voor iemand te kunnen doen, soms kan even achter de deur kijken al van grote betekenis zijn.

Een kaartje, een soepje, een praatje.

In ons gebed kunnen wij deze namen ook noemen en bij God brengen. Want vouwen wij toch niet elke keer onze handen in het geloof en vertrouwen dat Hij niet loslaat de mens waarmee hij ooit is begonnen. Als biddende en betrokken gemeenschap willen we zo om alle mensen heen staan en waar mogelijk tot steun zijn.

Ds. Nicolette

'Houd dan de lofzang gaande...' over het kerkasiel in Kampen

De wisseling van de wacht bij de doorgaande viering in de Open Hofkerk gebeurt altijd met het overdragen van de Paaskaars, maar soms daarnaast ook met een lied of een tekst.

Zo klonk op 10 februari om 20.00 uur Psalm 150 en luisterden we naar muziek en daarna ontvingen we de Paaskaars en gingen 'onze' vier uur in. Vier uren om de lofzang gaande te houden, wij wakend, zodat de familie Babayants kon slapen.

Het kerkasiel is voor de Protestantse Wijkgemeente Open Hof ook een wake-up-call:

veel gemeenteleden voelen zich aangesproken op hun gaven, zoals catering, muziek, organisatie.

Er komen ook gemeenteleden uit andere kerken en mensen van buiten de kerk. Een 98-jarige vrijwilliger zei ontroerd: *Nu weet ik wat echt kerk-zijn is*. En de "gewone" zondagmorgendienst wordt ook beter bezocht. In de hal hangt nu een kaart, met speldenprikken voor de plaatsen waar de mensen vandaan komen.

Dat is dus Nederland op zijn breedst: van Delfzijl tot Terneuzen, van Den Helder tot Maastricht. We hebben uiteraard ook Fryslân op de kaart gezet.

Er blijft natuurlijk de discussie: mag of moet je als kerk je zo opstellen tegenover onze overheid? Deze vraag is zo oud als de kerkgeschiedenis, of nog ouder: zo oud als de weg naar Rome, naar Jeruzalem of zelfs naar de Sinai. In het Eerste Testament zijn er steeds profeten nodig die de regering in Israël bij de les moeten houden: de Tien Woorden.

In het Tweede Testament ontstaat steeds meer afstand tussen de Romeinse overheid en de Joodse en christelijke gelovigen: de overheid van Romeinen 13 heeft in Openbaring 13 haar gezag volledig verspeeld. Dan is immers Jeruzalem door de Romeinen ingenomen, de tempel verwoest en de keizerverering verplicht gesteld. Voor Joden en christenen is dat laatste een brug te ver.

Een collega-predikant wierp bij de kwestie kerkasiel-overheid de volgende vraag op: *Wat zou Jezus doen?*

Een vraag die mij aan het denken heeft gezet en me heeft doen besluiten om mee te doen.

Meer weten over het kerkasiel? En waarom de kerk de klok luidt voor kinderen?

Lees meer op www.kerkasielkampen.nl



Wie gaat mee...?

Mogelijk willen vanuit Easterein ook mensen mee naar het kerkasiel. Met elkaar een blok van 2, 4 of 6 uur vullen met zingen, teksten, stilte. Als er mensen zijn die mee zouden willen doen, meld je dan bij ds. Nicolette. Dan kunnen we met elkaar zoeken naar een datum waarop we met elkaar naar Kampen gaan om de lofzang gaande te houden en de familie Babayants een stuk veiligheid te bieden.

Ds. Nicolette

Fan de tsjerkerie

Op zondag 8 juni is er opnieuw een dienst met aftreden en bevestiging van ambtsdragers. Bij deze een oproep om als gemeente namen van gemeenteleden door te geven die u geschikt vindt voor een ambt. Uiteraard alleen na overleg met de betreffende persoon. Op dit moment is er nog steeds een vacature voor ouderling. Wij hopen dat na 2 jaar ook deze groep weer voltallig zal zijn.

Mei een hertlike groet, út namme fan de tsjerkerie,
Janke Abma – van der Valk.

Hulp bij ordenen archief 'oude' classis Franeker



In 2018 zijn de zeven Friese classes opgegaan in één classis Fryslân. Elke classis had zijn eigen archief en van de 'oude' classis Franeker staat er 12 strekkende meter die nog helemaal moet worden behandeld. De classis Fryslân wilde dit door een archiefbureau laten doen, maar dat gaat ver boven haar budget. Deze archieven zijn op dit moment in het streekarchief Dokkum opgeslagen; daar was ruimte en daar is ook de gelegenheid om eraan te werken.

We zoeken vrijwilligers en denken hierbij ook aan oud-scriba's die aan de ordening en inventarisatie mee willen werken

Bij voorkeur werken we in Dokkum, maar als u het archief 'in de buurt wilt hebben', kan dat ook. Alles is al - ongeordend - in archiefdozen ondergebracht.

Als er mensen beschikbaar zijn voor een korte periode volgt er een instructie. Een eenvoudige inrichting volstaat; het gaat voornamelijk om ontnieten / plastic verwijderen, opschonen en in chronologische volgorde plaatsen en voor elke doos een inventarislijst opstellen.

Het plan- onze hoop - is om dit alles voor 1 juli 2025 af te ronden. Daarna kunnen de archieven naar een burgerlijke gemeente (Drachten.

Heerenveen, Franeker) of naar Tresoar in Leeuwarden.

Wie doet er mee? Meld ook meteen maar de dag of het dagdeel in de week waarop u zou kunnen. Er is een vrijwilliger van de Stichting Behoud Kerkelijke Archieven voor vragen beschikbaar.

Ik hoor graag van u, u mag mij mailen:

jannybrinkman@outlook.com (Classis Fryslân)

Fan de diaconie

Opbrengsten collecten in de maand januari 2025

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Datum	Doel		Opbrengst
5-jan	Diaconie	€	131,20
	Onderhoudsfonds	€	107,55
12-jan	Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat	€	69,75
	Diaconie	€	101,75
19-jan	Jeugdraad	€	96,35
	Protestante Kerk - Missionair werk	€	99,20
26-jan	Protestantse Kerk - Jonge generaties	€	52,20
	Diaconie	€	40,05
	Gift voor nijsbrief	€	35,00

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.

Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Collectedoelen

2 maart 2025

1^e collecte – Kerk in Actie – Zending Egypte

1^e collecte – Diaconie

Kerk in Actie – Zending Egypte – Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem

bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

9 maart 2025

1^e collecte – Wereld diaconaat Kameroen

2^e collecte – Kerk in Actie - Zending China

Wereld diaconaat - Kameroen – Duurzame landbouw in Noord-Kameroen

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. Mensen leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa, neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen.

Kerk in Actie - Zending China - Toevluchtsoord voor migranten in nood

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen bijbel- of koran studies, cursussen Engels en computervaardigheden volgen, en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in China dat vrouwen een beter leven geeft.

12 maart 2025

Collecte – Voedselbank

16 maart 2025

1^e collecte – Missionair werk Kliederkerk

2^e collecte – Bloemenfonds

Missionair werk – De kliederkerk is er voor jong en oud

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten.

23 maart 2025

1^e collecte – Diaconie

2^e collecte – Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavië

Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavië - Kerken geven kinderen een toekomst

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

30 maart 2025

Collecte – Werelddiaconaat Colombia

Werelddiaconaat Colombia – Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis.

6 april 2025

1^e collecte – Licht en Geluid

2^e collecte – Kerk in Actie -Zending Golfstaten

Kerk in Actie -Zending Golfstaten – De kracht van bijbel verhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethodede waarbij bijbel verhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.

Fan de jeugdrie



De jeugdgroepen zijn het jaar gestart met het maken van een 'Happiness Jar', een pot waar je het hele jaar leuke herinneringen in kunt verzamelen. Daarnaast hebben we het gehad over de

bijbelverhalen van dankbaarheid en feest vieren (oudste groep) en Simson (jongste groep). We gaan er weer een mooi jaar van maken samen.



Ut de gemeente

Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei of jubileum hoopje te fieren.

Jierdei

1 maart	78 jier	dhr. W. Rienstra Easterein
2 maart	77 jier	dhr. J. Brouwer Easterein
4 maart	78 jier	mefr. D. van der Eems – de Haan Easterein
5 maart	83 jier	dhr. B. Jellema Easterein
6 maart	84 jier	dhr. J. de Jong Easterein
7 maart	76 jier	mefr. A.C. Sjaarda-Bleeker Easterein
20 maart	77 jier	mefr. E.S. Nauta – de Vries Easterein
26 maart	80 jier	dhr. S. Ruiter Hidaard

Jubileum

8 maart	40 jier	dhr. P. Zwerver en mefr. A Zwerver – Kamstra Easterein
11 maart	55 jier	dhr. G.J. Hiemstra en mefr. G. Hiemstra – Boersma Easterein

17 maart	55 jier	dhr. F. Vellinga en mefr. G. Vellinga - Posthuma Easterein
23 maart	40 jier	dhr. A. Bakker en mefr. Tj. Bakker – Hofstra Easterein

Wa ha de blommen/attentie krigen:

26 jannewaris	mefr. A. Bijlsma Easterein
	dhr. J. Overal Easterein
2 febrewaris	mefr. E. Vellinga Easterein
9 febrewaris	dhr. T. de Boer Easterein
16 febrewaris	dhr. P. Stam Easterein
23 febrewaris	dhr. J. van der Heide Easterein

EXPOSITIERUIMTE !

Heeft u een hobby en/of verzameling en u zou die willen laten zien aan een breed publiek! In de Martinikerk staat een vitrinekast en die biedt daarvoor alle ruimte. Voor informatie en mogelijkheden:

Koster André 06-25497928 - famvink@ziggo.nl

Vrijwilligers gevraagd??

Tussen 10 april en 11 mei speelt er een belangrijk gedeelte van de voorstelling "It Spoor Werom!" af in onze eigen Martinikerk.

Zowel voor de middag(15:00) als de avond(20:00) voorstellingen zoeken wij vrijwilligers die aanwezig willen zijn in de kerk.

15 minuten voor aanvang mag de deur open en na afloop kan de kerk weer worden afgesloten. Natuurlijk mag je ook samen op de kerk passen. Opgave kan bij koster André: 06-25497928 - famvink@ziggo.nl



Leesrooster NBG

Ester

De feestrol Ester wordt in de synagoge gelezen tijdens het feest van Poerim, dat dit jaar op 13-14 maart valt. Wij lezen er nu al naartoe. De hoofdpersonen van het boek zijn Ester, Mordechai en de kwaadaardige Haman, die het Joodse volk wil uitroeien.

Kinderen letten goed op bij de voorlezing van dit lange verhaal. Telkens als de naam van Haman klinkt, beginnen ze te schreeuwen en te fluiten en maken ze zoveel mogelijk lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is.

28-feb	Ester 3,1-11	1-mrt	Ester 3,12-15
--------	--------------	-------	---------------

Joël

Sprinkhanen hebben het land kaalgevreten en de oogst verwoest. Op de omschrijving ervan volgt steeds een oproep om te vasten, 'Kondig een vastentijd af', eerst in Joël 1:13-20, vervolgens in 2:12-

17. Die laatste perikoop is een klassieke lezing op Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd.

2-mrt	Joël 1,1-14
3-mrt	Joël 1,15–2,2a

4-mrt	Joël 2,2b-11
5-mrt	Joël 2,12-17

Ester

De naam van Poerim is afgeleid van het woord poer dat lot betekent. De lezing op de feestdag zelf (13 maart) legt het uit.

6-mrt	Ester 4,1-17
7-mrt	Ester 5,1-14
8-mrt	Ester 6,1-14
9-mrt	Psalm 81
10-mrt	Ester 7,1–8,2

11-mrt	Ester 8,3-17
12-mrt	Ester 9,1-15
13-mrt	Ester 9,16-26a
14-mrt	Ester 9,26b–10,3

Korintiërs en Lucas

Een voorlopig hoogtepunt van het Lucasevangelie is het visioen van de verheerlijking op de berg (Lucas 9:28-36). De Kerk leest daarbij: 'Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog' (1 Korintiërs 13:12).

15-mrt	1 Korintiërs 13,1-13
16-mrt	Lucas 9,1-9
17-mrt	Lucas 9,10-17

18-mrt	Lucas 9,18-27
19-mrt	Lucas 9,28-36
20-mrt	Lucas 9,37-50

Jesaja

Deze hoofdstukken, vooral Jesaja 53, worden vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Sommige teksten klinken ons bovendien bekend in de oren omdat ze zijn opgenomen in de Messiah van George Frideric Handel (beter bekend als Georg Friedrich Händel): 'He was despised and rejected

of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair, He hid not His face from shame and spitting' (=Jesaja 53:3 en 50:6). We lezen nog even door in Jesaja. Omdat het vastentijd is, leest de Kerk op zondag 6 april Jesaja 58:6-14. Met de dagelijkse lezingen ervoor en erna leren wij deze perikoop in een breder verband te plaatsen.

21-mrt	Jesaja 50,4-11
22-mrt	Jesaja 51,1-8
23-mrt	Jesaja 51,9-16
24-mrt	Jesaja 51,17-23
25-mrt	Jesaja 52,1-6
26-mrt	Jesaja 52,7-12
27-mrt	Jesaja 52,13—53:6
28-mrt	Jesaja 53,7-12
29-mrt	Jesaja 54,1-10

30-mrt	Jesaja 54,11-17
31-mrt	Jesaja 55,1-13
1-apr	Jesaja 56,1-8
2-apr	Jesaja 56,9-57,6
3-apr	Jesaja 57,7-13
4-apr	Jesaja 57,14-21
5-apr	Jesaja 58,1-5
6-apr	Jesaja 58,6-14

AGENDA

Woensdag 5 maart

20.00 uur locatie volgt nog

Net te Dreech

Donderdag 6 maart

10.00 uur Smidslân 8

Koffieochtend

Donderdag 6 maart

19.30 uur Pastorie

Bijbelkring

Donderdag 13 maart

12.00 uur Skoalleseize

Samen eten

Donderdag 13 maart

19.30 uur Pastorie

Filmavond

Donderdag 20 maart

11.00 – 13.30 uur Martinitsjerke Easterein

Martinikring

Zondag 23 maart

16.00 uur Tsjerne

Jeugdmiddag

Donderdag 27 maart

19.30 uur Pastorie

Bijbelkring

Dinsdag 1 april

19.00 uur Locatie volgt

Twittermaaltijd Net te Dreech

Donderdag 3 april

10.00 uur Smidslân 8

Koffieochtend

Email adressen

predikant@kerkeasterein.nl
scriba@kerkeasterein.nl
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
webmaster@kerkeasterein.nl

Collectebonnen

dhr. J Brouwer
0515 - 332269
jlbrouwereasterein@hotmail.com

Website: www.kerkeasterein.nl

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)
NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)
NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen
NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

**Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 30 maart 2025
via mail: nijsbrief@kerkeasterein.nl**