

# ***NIJSBRIEF MARTINITSJERKE***

## ***Protestantse Gemeente te Easterein***

Nr. 68, 9 maaie 2025  
[www.kerkeasterein.nl](http://www.kerkeasterein.nl)



### **FIERINGEN**

**Snein 11 maaie 09:30**  
Foargonger

**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 18 maaie 09:30**  
Foargonger

*Nei ôfrin kofjedrinken*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 25 maaie 09:30**  
Foargonger

**Ds. Theo Menting**

**Tongersdei 29 maaie 09:30**  
  
Foargonger

*Himelfeartsdei, Regiotsjinst*  
*Hartwerd, Oldeclooster 8,*

**Snein 1 juny 09:30**  
Foargonger

*Fiering mei bôle en wyn*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 8 juny 09:30**  
  
Foargonger

*Pinkstersnein, Herbefestiging en*  
*ôfskie amtsdrager(s), Nei ôfrin*  
*kofjedrinken*  
**Ds. Nicolette Vlaming**

**Snein 15 juny 09:30**  
Foargonger

**Ds. Sytze Ypma**

## Oertinking

### De vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren – Leertijd

We zijn op weg naar het Pinksterfeest. Het woordje Pinksteren betekent "vijftigste" dag.

Omdat het vanaf Paaszondag tot Pinksteren vijftig dagen is. Zeven weken. Zeven maar zeven dagen plus de dag zelf.

We tellen de dagen en houden de adem in wat er gaat gebeuren nu Jezus is opgestaan uit de dood.

De eerste weken na Pasen staan we in de kerk stil bij de verschijningen van de opgestane Jezus aan zijn leerlingen. Wat betekent het dat Hij is opgestaan? Hoe is Hij bij ons?

En uiteindelijk leven we toe naar het moment dat de belofte die Jezus deed dat de Heilige Geest uitgestort zal worden. De Geest die ons gaand houdt en in beweging zet. Ons inblaast en enthousiast maakt.

Zeven weken lang overwegen we zo aan de hand van de verschillende verhalen, woorden en beelden het mysterie dat de Opgestane bij ons is. De vijftig dagen zijn een leertijd, voor ons allemaal.

### Tussen Pasen en Pinksteren

Joh. 20: 21-23

Hij blies op hen en wekte hen tot leven;  
zoals God Adam eens tot leven riep  
zo wilde Hij Zijn jong'ren volmacht geven  
te heersen over alles wat Hij schiep;  
maar deze heerschappij zou dienen worden,  
elkaar de voeten wassen, needrig, klein,  
zoals de Heer deed, toen Zijn jong'ren morden  
omdat niet één de minste wilde zijn.  
Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven  
waarmee het rijk der heemlen opengaat:

"Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven,  
en rekt gij ze toe - Ik straf hen voor hun kwaad."  
Tot tweemaal toe sprak Hij Zijn woord van vrede  
opdat die hen geheel vervullen mocht:  
want wie Hij uitzendt, wordt  
door Zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht

*Nel Benschop – uit: 'hemel-hoog & aarde-diep'*

## Samen vieren

Zondag 11 mei is een viering waar wat meer dialoog mogelijk is rond de verkondiging. Op het moment van schrijven, voor de Paasdagen, is de invulling nog niet bekend, maar op verzoek zijn er twee momenten in het jaar gepland waarbij het verkondigende deel een wat andere vorm heeft.

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag is er een viering in de buitenlucht samen met de gemeentes Lollum-Waaksen, Burgwerd, Hartwerd, Hichtum en Wommels-Hidaard.

De **viering begint om 9.30 uur** en is bij de familie Bouwstra in Hartwerd, Oldeclooster 8.

Meer informatie over deze dag is verderop te vinden.

Zondag 1 juni is er een viering met brood en wijn.

Zondag 8 juni, Pinksteren, zal er herbevestiging en afscheid zijn van ambtsdragers en vieren we ook het feest van de Geest. Aansluitend is er koffiedrinken.

## In memoriam Akke Bijlsma

Zaterdag 5 april is in Leeuwarden in het ziekenhuis overleden Akke Bijlsma. Ze was 52 jaar de levensgezel van Hilbrand Drost en samen woonden ze aan de Skoallestrjitte.

Akke is 'hikke en tein' in Wytmarsum. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool en volgde daarna nog de opleiding voor gezinsverzorging. Het leven van Akke heeft in het teken gestaan van zorgen en ze deed haar werk ook met veel plezier totdat rugklachten haar noopten te stoppen. Akke had naast haar werk ook de nodige hobby's. Zingen, keyboard spelen, fröbelen en vooral de tuin en bloemen. Akke had groene vingers.

Akke haar leven is niet altijd gemakkelijk geweest. Alle veranderingen en nieuwe dingen waren voor Akke lastig. Daarnaast had ze een heel sterke intuïtie. Ze ving alles op en kwam ongefilterd bij haar binnen. Daar kon ze maar met weinig mensen over spreken.

Daarnaast had Akke een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Tegen onrecht kon ze slecht. We lazen bij haar afscheid psalm 15 van Huub Oosterhuis, waar de mens wordt opgeroepen om recht te doen, de waarheid te spreken en het goede te doen.

Wat er echt in Akke omging was soms moeilijk te peilen. Ze voelde zich vaak niet begrepen en niet gezien. En dat heeft wel zijn weerslag op haar gehad.

In haar ziekteperiode, die niet makkelijk voor iedereen is geweest, liet Akke zich meer kennen. Na haar overlijden vond de familie een schriftje met teksten en gedachten van Akke.

Eén stuk, over de droom van Jakob bij Bethel, lazen we met elkaar tijdens het afscheid.

Eindelijk kon Akke zich laten horen en kregen wij een bijzonder inkijkje in haar gedachten.

Akke moest steeds meer de regie uit handen geven en dat viel haar zwaar. Op het eind van haar leven kwam de lieve en zorgzame Akke weer terug. In die liefde liet ze het leven los en mocht ze zich toevertrouwen aan de Eeuwige, bij wie ze mocht thuiskomen. Die God waar ze zo op vertrouwde en die haar ook de gave had gegeven om meer te zien en te voelen dan anderen.

Haar leven mag nu rusten bij God, thuiskomen bij Hem, die vaak met zijn mensen zulke wonderlijke wegen bewandelt. Akke is nu thuis, waar geen pijn en verdriet meer is. Dat dit voor Hilbrand ook een troost mag zijn. Ze zal gemist worden maar we zijn dankbaar voor alles wat ze ons heeft gegeven, aan liefde en zorg.

Ds. Nicolette

## In memoriam Bote Jellema

Op 25 april overleed Bote Jellema in zijn kamer in Nij Stapert te Wommels, waar hij enkele weken daarvoor naartoe was gegaan.

Thuis aan de Wynserdyk was het minder vertrouwd om nog langer zelfstandig te wonen. Zijn vrouw, Trienke Hiemstra, leefde niet meer. Begin 2014 hadden ze nog hun 50-jarig huwelijk gevierd, maar kort daarna raakte ze ziek en stierf op 2 oktober van dat jaar. Met haar verlies had Bote grote moeite en het leven kreeg voor hem niet meer de glans terug van daarvoor. Hij en Trienke waren een twee-eenheid. Zij was geboren en getogen in Easterein, hij kwam van Dronrijp, als nakomer in een gezin met nog twee broers en twee zussen.

Bote volgde de ambachtsschool in Leeuwarden. Zijn dienstjaren vervulde hij in Havelte en in Frankrijk. Als timmerman ging hij aan de slag bij Veenstra in Easterein en later bij Frankena in Wommels. Na hun trouwen betrokken ze een woning in Dronrijp om een vijf jaar erna naar de Skoallestrjitte in Easterein te verhuizen. Toen er sprake was van het slopen van twee woningen aan de Wynserdyk, kreeg hij het voor mekaar om deze over te nemen en na een grondige verbouwing als gezin te betrekken. Hun huishouden bestond uit twee zoons en een dochter: Gerke, Adele en Auke. Van lieverlee kwam er aanhang, werden ze pake en beppe en is hij oerpake geworden.

Toen hij in de veertig was, vond hij werk als beheerder bij een zorginstelling voor mensen met een beperking in Sneek. Bij de sollicitatie was de keuze op hem gevallen, omdat hij zo'n rustige man was. Ze noemden hem ook de handy man. Secuur en precies, zo was hij in zijn doen en laten. Het is geen wonder dat kleinkinderen wel eens een beroep op hem deden om iets voor hen te maken.

Als vakbondsman is hij een tijd verantwoordelijk geweest voor het innemen van vakantiebonnen. Zoiets was wel aan hem toevertrouwd. Pas na zijn pensioen gingen ze meer op vakantie. Daarvoor waren het vooral dagtochten. Toen een van de kinderen een huisje had op Ameland werd dit een geliefde bestemming. In Easterein sloot hij zich aan bij jeu de boules. Bij de kerk is hij diaken geweest.

Spaarzaam voor zichzelf, maar gul voor anderen. Zo kun je Bote en Trienke typeren. Zijn familie mist in hem een betrokken en meelevende heit, pake en oerpake. Bote is 83 jaar geworden. De uitvaart vond in besloten kring plaats in de Martinikerk, waarna de graflegging volgde. Hun trouwtekst werd bij het afscheid aangehaald: Mijn genade is u genoeg (2 Cor. 12: 9). Moge hij rust hebben gevonden bij God in het hemelse, herenigd met Trienke.

Ds. Marten Dijkstra

## Onderweg naar Pasen.

Onderweg naar Pasen, dat zijn we natuurlijk het hele jaar, maar ik denk nu aan de vieringen, voorafgaand aan ons Paasfeest: Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Een kleine terugblik op die vieringen.

Op Witte donderdag stond er in het midden van de kerk uitnodigend een lange gedekte tafel, versierd met rode anemoontjes en gerechten voor de sedermaaltijd en het avondmaal.

De gerechten die we aten waren bitter en zoet, zoals ook Jezus en de discipelen bij hun laatste maaltijd bitter en zoet aten.



We hebben daarna het avondmaal gevierd met druivensap en matses. Matses waar we een stukje vanaf mochten breken en door mochten geven aan degene die naast ons zat.

Het was een heel bijzondere dienst, die mij ( ik weet het goeie woord niet) ontroerde, blij maakte en tegelijk deed beseffen, hoe bevoorrecht ik ben (wij zijn) dat wij witte donderdag op deze manier mogen vieren.

Ik heb het ervaren als een oase in de woestijn!

Een oase als een veilige plek in deze onrustige, onvriendelijke wereld met veel geweld.

We hebben daarna samen in het koor van de kerk " The Passion" gezien Dankbaar en ontroerd liep ik naar huis....



Dan komt de dienst op Goede Vrijdag.  
De dienst, waarin we ieder jaar de kruisiging van Jezus gedenken. We vieren en gedenken het lijden en sterven van Jezus tijdens een stilteliturgie.  
De dienst die we ten diepste niet kunnen missen.



En dan de dienst op 'stille zaterdag'. We hebben de Paaswake gevierd! We kwamen weer in stilte binnen in een donkere kale kerk, maar na de overdenking en de herinnering aan de doop en het noemen van onze 'doopna(a)m(en)', werd het liturgisch centrum weer aangekleed met als laatste de brandende Paaskaars! Staande in de kring mochten we het licht van de Paaskaars aan elkaar doorgeven om vervolgens met het licht het donker in te gaan, om een stukje duister te verdrijven.....

En dan is het Pasen: feest van de opstanding! We hebben het uitbundig gevierd. Om acht uur met elkaar genoten van het gezellige Paasontbijt. Vanaf negen uur kwamen de 'thuisontbijters' binnen druppelen en mochten we samen het feest van de opstanding vieren. Het feest van het Licht! We mochten samen vieren dat Gods Liefde sterker is dan de dood.



Gezegend en met een blij hart mochten we huiswaarts gaan!

Greet de Boer

## Fan de dûmny

### Rûntsje Easterein



Het maken van een wandeling zorgt niet alleen voor rust en stilte in je lichaam. Wanneer je door de natuur loopt kijk je al gauw anders naar de wereld om je heen. Wandelen is ook wel thuiskomen bij jezelf. In het najaar hebben we een keer gewandeld en nu in het voorjaar is er weer de mogelijkheid om 's avonds om 19.00 uur met elkaar een rondje te lopen

rond Easterein. (rond 20.00 uur zijn we weer terug)

We verzamelen op een punt en lopen dan met elkaar een ronde.

Onderweg horen we een korte gedachte waar je over na kan denken of met degene naast je over kan praten.

Opgeven is niet nodig.

Zorg dat je om 19.00 uur aan het eind van de Skippersbuorren staat.

Data: 7 mei en 3 juni

### Samen eten



De laatste keer samen eten van dit seizoen is op **donderdag 8 mei** om 12.00 uur in Skoalleseize.

Opgeven kan bij Annie Sjaarda, tel. 06-20765494.

## Jeugmiddag in de Tsjerne

# JEUGDRAAD

Zondag 18 mei is er om 16.00 uur weer een middag voor de jeugd van groep 7 en 8, en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. We zorgen voor een leuk programma en er is ook altijd iets te drinken en wat lekkers.

## Classisvergadering 22 mei



**Protestantse Kerk**  
**Classis Fryslân**

Donderdag 22 mei is de laatste classisvergadering van dit werkseizoen. Iedere

classisvergadering begint met een vesper. Deze keer zal Ds. Idske van der Pol afscheid nemen als voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie voor de classis Fryslân. Om 19.15 uur is een vesper in de Martinikerk in Franeker. Van harte welkom!

## Kerkasiel Kampen



In de nacht van donderdag 22 op 23 mei gaan Marja en ds. Nicolette naar het kerkasiel in Kampen om onze bijdrage te leveren aan de doorgaande viering.

Vooraf de nachten zijn lastig om te vullen. Vandaar dat wij van 0.00 tot 6.00 uur hebben vastgelegd.

Als je mee wilt, meld je dan bij één van ons aan. Ook als je niet de hele nacht maar een deel wilt meevieren, geef het maar door.

Meer informatie over het kerkasiel is te vinden op de website:

<https://kerkasielkampen.nl/>

## Dauwtrappen Hemelvaart

Met Hemelvaart is het op veel plaatsen de gewoonte om vroeg in de ochtend een wandeling te maken, als de dauw nog op het veld ligt.



Deze traditie pakken de kerkelijke gemeenten Burgwerd-Hartwerd-Hichtum, Easterein, Kubaard, Lollum-Waaksens en Wommels-Hidaard gezamenlijk op met een wandeltocht langs de plek van het vroegere klooster Bloemkamp. De route is 5,7 km lang en voert langs het belevingspunt Bloemkamp en start en eindigt bij de boerderij van de familie Bouwstra, Oldeclooster 8 te Hartwerd. Hier verzamelen we ons om 7.15 uur en vertrekken om 7.30 uur.

Na afloop van de tocht is daar om 9.30 uur een korte viering in hun schuur.

Tegelijkertijd met de wandeling is er ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de viering samen te fietsen. Deze start bij It Bynt, Terp 21 in Wommels en eindigt eveneens bij de boerderij aan Oldeclooster 8. Net als bij de wandeling kunnen de deelnemers zich om 7.15 uur verzamelen en is het vertrek om 7.30 uur.

Een ieder die hieraan mee wil doen, is welkom!

### ***Hemelvaartsdag donderdag 29 mei***

#### Wandeling

Verzamelen 7.15 uur, Start 7.30 uur

Locatie: Oldeclooster 8, Hartwerd

#### Fietstocht

Verzamelen 7.15 uur, Start 7.30 uur

Locatie: It Bynt, Terp 21 Wommels

#### Viering

9.30 uur

Oldeclooster 8 Hartwerd

Ds. Nicolette

## Fan de tsjerkerie

### De Frede fan 'e Greiden.

De frede fan 'e greiden wês oer dy,  
de frede fan mar en lân;  
De frede fan 'e loftten wês oer dy,  
de frede fan waad en strân.  
Djippe frede mei komme oer dy,  
mei Gods frede no groeie yn dy.

Dit lied zongen we tijdens de zangdienst, met als thema VREDE, op 4 mei in Burgwerd. Het was een mooi gevulde kerk waar ook veel Eastereinders welkom werden geheten door de kerkenraad van Burgwerd, Hartwerd en Hichtum. Het mannenkoor Laus Deo werkte mee aan de dienst. Een dienst waar wij als gemeente welkom waren nu er geen voorganger gevonden kon worden voor de dienst in Easterein. Dit jaar volgen er nog enkele diensten samen (ook met Wommels/Kubaard/Hidaard en Lollum/Waaksens) gehouden omdat er niet voldoende predikanten beschikbaar zijn.

Als je zo in stilte naar Burgwerd fiets langs de landerijen kom je de natuur in al zijn pracht en kleur tegen. Mijn gedachten gaan naar het gedicht van de regenboog op de Paaskaart waarin alle kleuren werden beschreven. We kunnen terug zien op mooie vieringen. Vieringen waarin we van de scherven aan het kruis naar het Licht van de Paaskaars gingen.

In deze Nijsbrief vindt u een uitnodiging voor de gemeenteavond op 27 mei aanstaande. Iedereen is welkom om op deze avond mee te praten over onze protestantse gemeente van Easterein.

Als kerkenraad willen we graag een inkijkje geven van de verschillende functies die er zijn. Maar dan wel **ANNO 2025**. In gesprekken blijkt vaak dat er nog veelal over functies wordt gedacht als zo'n 30 jaar geleden.

Inmiddels is er veel veranderd in het kerkenwerk. Deze keer een bijdrage van de Kerkrentmeesters en de Ouderlingen.

Een nieuwe activiteit is besproken op de laatste kerkenraadsvergadering in april. We willen op 6 donderdagmiddagen de kerk open zetten voor jong en oud. Het gaat om de 6 weken schoolvakantie. Het is stil in het dorp en er zijn weinig activiteiten. Er is gelegenheid voor een kop koffie of thee, een praatje en een spelletje. De kerk zal open zijn van 14.30 – 16.30 uur. Bij toerbeurt zal iemand van de kerkenraad aanwezig zijn.

\*\*\*\*\*

### *Ouderling ANNO 2025.*

Wat doet een ouderling anno 2025 in de protestantse gemeente van Easterein.

Het zijn veel praktische zaken waar wij ons mee bezig houden.

Het maken van de Paas- en Kerstkaart. We zoeken een gedicht, passende voorkant en zetten er de diensten en activiteiten op.

Elke week overleggen we (via whatsapp) waar de bloemen die zondag naar toe gaan.

We denken mee met het vullen van de Activiteitengids. Op de landelijke site van de Protestantse Kerk Nederland kom je soms leuke activiteiten en materialen tegen die ook toepasbaar zijn in onze gemeente.

We organiseren de 'lichtjesavond' en daaraan aansluitend de 'gedachtenisdienst'. Allebei om stil te staan bij de mensen die we missen door overlijden. De organisatie van de 'lichtjesavond' heb ik zelf als zeer bijzonder ervaren. Het pad rondom de kerk verlicht met waxinelichtjes in glazen potten. Ook binnen de kerk verlicht met kleine sfeerlichtjes, zachte sfeervolle muziek en een mooi bloemstuk op tafel. De gesprekken die je

hebt met de bezoekers die avond maken dat je dankbaar en ontroerd weer naar huis gaat.

We coördineren en evalueren het bezoekwerk in de gemeente. De nieuwe opzet heeft een stuk verlichting gebracht bij de huidige ouderlingen. Het was even een heleboel werk om een nieuwe opzet te maken maar we zijn blij dat er zoveel gemeenteleden mee zorgen dat het bezoekwerk plaats vindt.

Het crisis-pastoraat wordt verzorgd door de predikant. Indien nodig bij afwezigheid van de predikant pakt een ouderling dit op.

We zijn bij toerbeurt aanwezig bij het koffiedrinken voor ouderen.

We plannen de data voor het koffiedrinken na de dienst en de verschijningsdata van de Nijsbrief en zijn bij toerbeurt 'ouderling van dienst' tijdens de zondagse viering.

Dit is in vogelvlucht "het werk" van een ouderling anno 2025. Denk je nu: ik wil graag meer weten of er eens over in gesprek gaan: kom gerust eens bij mij (Janke) langs.

Voor onze levendige en enthousiaste gemeente is het fijn dat er 4 ouderlingen zijn. Dan kunnen de taken verdeeld worden en hoeft er niets geschrapt te worden.

met een hartelijk groet, Janke Abma – van der Valk

## Fan de tsjerkrintmasters

Wie zijn wij en wat doen wij? De meeste gemeenteleden weten vast wel wat wij doen, maar het leek ons toch zinvol om iets over ons zelf te vertellen.

De Kerkrentmeesters is een college die op dit moment bestaat uit 5 personen.

We handelen zelfstandig maar maken deel uit van de kerkenraad. Belangrijke beslissingen worden altijd voorgelegd in de kerkenraad, waarna een besluit pas definitief wordt genomen.

Ons college bestaat uit de volgende personen:

De voorzitter, ouderling/kerkrentmeester, Stefan van Krimpen.

De taken van de voorzitter zijn in grote lijnen: De voorzitter leidt de vergaderingen (kerkrentmeester vergadering en het kosteroverleg)

Neemt deel aan het moderamen en is aanwezig bij de kerkenraadsvergadering.

Secretaris, ouderling/kerkrentmeester, Leonard Roelofsen.

Leonard heeft het stokje overgenomen van Douwe Dirk Reitsma. Hij draagt zorg voor het verzenden van de agenda en notulen m.b.t. de vergaderingen van de kerkrentmeesters.

Hij doet allerhande administratieve handelingen waaronder kerkbalans en andere financiële zaken. En is ook altijd aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen.

Agrarische zaken kerkrentmeester Doede Kooistra.

Hij draagt onder andere zorg voor contact met de pachters, aan en verkoop van landerijen, aanvraag en afgifte diverse vergunningen, en houdt de kerkrentmeesters op de hoogte van eventuele wijzigingen in de regelgeving m.b.t. de agrarische zaken.



Gebouwen beheer en onderhoud ouderling/kerkrentmeester Andries Veenstra.

Zijn taken bestaan uit toezien op het correct uitvoeren van onderhoud gebouwen zowel de kerk als de pastorie. Ook draagt hij zorg voor het opvragen van offertes indien er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hij zorgt voor overleg met de architect zodat de monumentale status wordt gewaarborgd.

Algemene zaken en begraafplaats kerkrentmeester Siemen Bouma. Siemen heeft Leo Slooter opgevolgd en ondersteunt de andere kerkrentmeesters met hun taken. Hij onderhoudt het contact met de mensen van de begraafplaats.

Samen zijn we verantwoordelijk voor vele taken die niet altijd opgemerkt worden maar die er zeker wel toe doen. Onze hoofdtaak is zo verantwoordelijk mogelijk omgaan met de financiële middelen/vermogen van onze gemeente. Een van de belangrijkste jaarlijks terugkerend onderdelen is actie kerkbalans.

Ons kerkgebouw wordt niet alleen gebruikt voor erediensten op zondag maar ook als trouwlocatie, uitvaarten en als locatie voor boekpresentaties, theatervoorstellingen orgelconcerten en de Keunstrûte. In samenspraak met onze koster Andre Vink proberen we deze activiteiten in goede banen te leiden.

Samen met dorpsbelang, sportverenigingen en de gemeenste Sudwest Fryslân en natuurlijk met onze eigen bestuursleden en gemeenteleden kijken we naar de toekomst en de hierbij behorende mogelijkheden, zodat wij een kerk voor het dorp kunnen zijn en blijven. In de toekomst zullen wij iets dieper op sommige zaken ingaan zodat u op de hoogte blijft van de zaken waarmee wij ons bezighouden.

Stefan van Krimpen



**Utneoging foar de Finânsjele Gemeentejûn**  
woansdei 27 maaie 2025 om **19:30 oere** yn 'e Martinitsjerke  
yn Easterein

*Ynrin mei kofje/tee*

### **Wurklist**

1. Iepening.
2. Meidielings.
3. Jierrekken oer 2024 troch dhr. W. Twijnstra.
4. Mooglikheid ta it stellen fan fragen oer de jierrekken.
5. Skoft.
6. Omfreegjen.
7. Sluting.

*Efkes neiprate mei een hapke en een snapke.*

-----  
**OPM.** Snein 18 en 25 maaie lizze eksemplaren fan it finânsjele oersjoch by de útgong yn tsjerke om mei te nimmen. Bin hjiroer fragen dan kin jo terjochte by it kollege van rintmasters, [kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl](mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl)

De tsjerkerie fan de Protestantse Gemeente te Easterein

## Fan de diaconie

### Opbrengsten collecten in de maand maart 2025

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

Datum	Doel		Opbrengst
2-mrt	Kerk in Actie - Zending Egypte	€	103,75
	Diaconie	€	113,40
9-mrt	Werelddiaconaat Kameroen	€	103,70
	Kerk in Actie - Zending China	€	84,20
12-mrt	Voedselbank	€	149,00
16-mrt	Missionair werk, Kliederkerk	€	96,95
	Bloemenfonds	€	86,60
23-mrt	Diaconie	€	134,85
	Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavie	€	137,20
30-mrt	Kerk in Actie - Werelddiaconaat Columbia	€	161,85

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  
Hartelijk dank voor uw royale gebaar

### Collectedoelen

#### 11 mei 2025

1<sup>e</sup> collecte – Diaconie

2<sup>e</sup> collecte – Kerk in Actie – Zending Bangladesh

## *Zending Bangladesh -Kerk in de minderheid is dienstbaar aan de samenleving*

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch wil de minderheidskerk in dit land relevant zijn voor de samenleving. Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten waaronder landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.

### **18 mei 2025**

1<sup>e</sup> collecte – Protestantse Kerk Nederland – Missionair Werk - De kerk op social media

2<sup>e</sup> collecte – Licht en Geluid

### *Protestantse Kerk Nederland – Missionair Werk - De kerk op social media*

Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video's bekijken waar bijvoorbeeld identificatie-figuren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen betekent. Een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken.

### **25 mei 2025**

1<sup>e</sup> collecte – Drukwerk

2<sup>e</sup> collecte – Diaconie

## 1 juni 2025

Collecte – Kerk in Actie – Myanmar - Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking

Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, drugsverslaving en zelfmoord nemen toe. Praten over psychisch welzijn is echter taboe. De Raad van Kerken wil dat doorbreken en traint kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Ook stimuleert de raad ouders aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Zo verspreidt de Raad van Kerken Gods licht onder jongeren in Myanmar.

## 8 juni 2025

1<sup>e</sup> collecte – Protestantse Kerk Nederland - Het Vakantiebureau

2<sup>e</sup> collecte – Diaconie

## 15 juni 2025

1<sup>e</sup> collecte – Diaconie

2<sup>e</sup> collecte – Kerk en Eredienst

**U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.**

## Ut de gemeente

### Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei ôf jubileum hoopje te fieren.

### **Jierdei**

18 maaie	77 jier	mefr. T. Hingst – de Vries Easterein
29 maaie	96 jier	mefr. A. Hartman-Kor Wommels
29 maaie	88 jier	mefr. J.A. Boersma – Scherpenisse Easterein
7 juny	80 jier	dhr. U. Bouma Easterein

### Jubileum

15 maaie	40 jier	dhr. en mefr. Cnossen – Bakker Itens
----------	---------	---

### **Wa ha de blommen/attentie krigen:**

6 april	mefr. M.A. Crucq Easterein
13 april	dhr. H. Drost Easterein
20 april	mefr. S.M.M. Heins – Scheltema Easterein

mefr. D. van der Eems – de Haan  
Easterein

dhr. A.C. Vink  
Easterein

27 april mefr. B. Sijszeling  
Easterein

## **Efkes Diele**

Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en blijken van medeleven na het overlijden van Nico Vermeulen uit oorspronkelijk uw gemeente.

Wat bijzonder om te merken dat er nog velen waren die zich Nico herinnerden:

Van het voetballen, de streken, de voetzoekers bij kerkvergaderingen, de geit uit de schuur halen en aanbellen bij de pastorie — wat een lawaai! De dominee kon er gelukkig wel om lachen.

Voetbal was een hoogtepunt in zijn jeugd. In de keuken van dominee De Bruin werden de plannen gesmeed, en daarna de collecte voor een bal — meestal vijf centen, maar hij kwam er!

Wij danken u ook hartelijk voor de goede zorgen rondom de uitvaart. Het is goed zo.

Wat een rijkdom dat zes kleinzoons hem mochten dragen en hem samen in het graf hebben laten zakken.

We gaan verder, maar vergeten het mooie dorp Easterein en de fijne tijd die we daar hebben beleefd ooit.

Met vriendelijke groet,  
Familie Vermeulen

## Leesrooster NBG

### *Johannes*

In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede Herder (Johannes 10) in de paastijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 en 7-9, lezingen die in het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken.

9-mei	Johannes 4.27-42
10-mei	Johannes 4,43-54
11-mei	Johannes 5,1-13
12-mei	Johannes 5,14-29
13-mei	Johannes 5,30-47
14-mei	Handelingen 15,36–16,10
15-mei	Handelingen 16,11-24
16-mei	Handelingen 16,25-34
17-mei	Handelingen 16,35-40

18-mei	Psalm 71
19-mei	Johannes 8,1-11
20-mei	Johannes 8,12-24
21-mei	Johannes 8,25-36
22-mei	Johannes 8,37-47
23-mei	Johannes 8,48-59
24-mei	Johannes 9,1-12
25-mei	Johannes 9,13-23
26-mei	Johannes 9,24-41

### *Psalmen en Lucas*

Ook op en rondom Hemelvaartsdag volgen we de orthodoxe gewoonte. Psalm 110 bezingt de troonsbestijging van de priesterkoning: 'Neem plaats aan mijn rechterhand' (vers 1). Het is een van de meest geciteerde psalmverzen van het Nieuwe Testament. Psalm 108 zingt: 'Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen' (vers 6), en klinkt in de liturgie als een lofzang op de godheid van Christus. De laatste perikoop van Lucas 24 is de orthodoxe evangelielezing van het feest van Christus' Hemelvaart.

27-mei	Psalm 56
28-mei	Psalm 110
30-mei	Psalm 108

29-mei	Lucas 24,36-53
--------	----------------



## *Handelingen*

De Orthodoxie kent in de paastijd naast de lezing uit het Johannesevangelie een doorgaande lezing uit het boek Handelingen. We pakken de draad op vanaf de tweede zendingsreis van Paulus. Paulus wordt vaak beschouwd als 'de apostel van de heidenen', maar in deze hoofdstukken legt hij zijn eerste contact steeds op sabbat in de synagogen. Zijn bezoek aan Athene is daarop een kenmerkende uitzondering.

31-mei	Handelingen 17,1-15
1-jun	Handelingen 17,16-34
2-jun	Handelingen 18,1-11

3-jun	Handelingen 18,12-22
4-jun	Psalm 61

## *Johannes*

Het pinksterevangelie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is: 'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft' (Johannes 7:37v). De Kerk van het Westen leest op zondag Trinitatis Johannes 3: 'Niemand kan het koninkrijk van God binnen gaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest' (vers 5).

5-jun	Johannes 7,1-13
6-jun	Johannes 7,14-24

7-jun	Johannes 7,25-36
8-jun	Johannes 7,37-52

## *Lucas*

Op 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper. De lezing op deze dag gaat dan ook over deze 'voorloper van Christus', zoals hij in de Orthodoxie genoemd wordt.

9-jun	Lucas 6,39-49
10-jun	Lucas 7,1-10

11-jun	Lucas 7,11-17
12-jun	Psalm 52

## *Spreuken*

De tweede helft van Spreuken 8 is een traditionele lezing van zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De wijsheid (vrouwelijk) die 'nog voor alles er was' werd voortgebracht, is vereenzelvigd met de eeuwige Zoon van God. De Statenvertaling las: 'Ick ben van eeuwicheyt af gesalft geweest' (vers 23) en vatte de wijsheid dus op als Christus, Messias, Gezalfde.

13-jun	Spreuken 8,1-21
14-jun	Spreuken 8,22-36

15-jun	Johannes 2,23-3,13
--------	--------------------

**Woensdag 7 mei**

*19.00 uur Skippersbuorren*

Rûntsje Easterein

**Donderdag 8 mei**

*12.00 uur Skoalleseize*

Samen eten

**Zondag 18 mei**

*16.00 uur Tsjerne*

Jeugmiddag

**Donderdag 22 mei**

*18.30 Martinikerk Franeker*

Afscheid ds. Idske v.d. Pol + classisvergadering

*0.00 – 6.00 uur Open Hof Kampen*

Doorlopende viering Kerkasiel

**Dinsdag 27 mei**

*19.30 uur Martinikerk*

Gemeenteavond

**Donderdag 29 mei**

*7.15 uur Oldeclooster 8, Hartwerd*

Start Wandeling

*7.15 uur it Bynt, Wommels*

Start Fietstocht

**Dinsdag 3 juni**

*19.00 uur Skipperbuorren*

Rûntsje Easterein



**Email adressen**

predikant@kerkeasterein.nl  
scriba@kerkeasterein.nl  
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  
webmaster@kerkeasterein.nl

**Collectebonnen**

dhr. J Brouwer  
0515 - 332269  
jbrouwereasterein@hotmail.com

Website: [www.kerkeasterein.nl](http://www.kerkeasterein.nl)

**Bankrekening nummers**

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)  
NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)  
NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen  
NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

**Kopijdatum volgende nijsbrief is 8 juni zondag 2025  
via mail: [nijsbrief@kerkeasterein.nl](mailto:nijsbrief@kerkeasterein.nl)**