

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE

Protestantse Gemeente te Easterein

Nr.72, 10 oktober 2025

www.kerkeasterein.nl



FIERINGEN

Snein 12 oktober 09:30
Foargonger

Fiering mei bôle en wyn
Ds. Nicolette Vlaming

Snein 19 oktober 09:30
Foargonger

Ds. Netty de Jong-Wiersema

Snein 26 oktober 09:30
Foargonger

Drs. Janneke Kerkhof

Snein 2 novimber 09:30
Foargonger

Gedachtenis snein
Ds. Nicolette Vlaming

Woansdei 5 novimber 19:30
Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Snein 9 novimber 09:30
Foargonger

Nei ôfrin kofjedrinken
ds. Marco Roepers

Snein 16 novimber 09:30
Foargonger

Ds. Nicolette Vlaming

Oertinking

Zaaien en oogsten

Er staan weer borden langs de wegen met modder op 'e dyk, it is risptiid. Of te wel, de wegen zijn vies door de tractoren omdat de oogst wordt binnengehaald. Dit bracht me bij de tekst van Anselm Grün, in het boek 'Betoverend licht' met afbeeldingen van Ton Schulten, over zaaien en oogsten. Hij zegt daar het volgende en begint met een citaat van Robert Louis Stevenson, een Schots schrijver uit de 19e eeuw die romans, gedichten, toneelstukken en reisverhalen schreef. Het citaat luidt:

Beoordeel een dag niet op de oogst die je 's avonds hebt binnengehaald, maar op het zaad dat je hebt gezaaid.

En dan schrijft Grün hierover het volgende:

Wanneer ik 's avonds op de dag terugkijk, dan vind ik het niet belangrijk hoeveel successen ik kan laten zien, maar wel dat ik bewust heb geleefd. Wanneer een gesprek geslaagd was, wanneer ik iemand die gebukt ging onder zorgen heb opgebeurd, wanneer ik me helemaal concentreerde op wat ik deed, dan ben ik dankbaar.

Maar ik weet dat het gesprek geen definitief resultaat heeft opgeleverd, dat de persoon die ik heb opgebeurd, weer gebukt zal gaan onder zorgen zodra de volgende crisis komt.

Het is geen oogst die ik in een schuur kan opslaan, maar zaad dat ik heb gezaaid.

Ik ben al dankbaar als ik mijn eigen spoor in deze wereld heb achtergelaten.

En dat gebeurt steeds als ik me helemaal concentreer op datgene wat ik zeg en doe, als ik present ben in ontmoetingen, als ik het leven waarneem zoals het is.

Alles wat bewust gebeurt, laat sporen achter.

Hierin wordt het zaad gezaaid dat eens zal opkomen in de harten van mensen die ik heb ontmoet, tot wie ik heb gesproken, voor wie ik heb gewerkt en voor wie ik me heb ingezet.

Bij deze tekst zou ik de volgende vragen willen meegeven om hier nog eens in alle rust over na te denken:

1. Wat betekent het voor jou om bewust te leven?
2. En denk eens na over welke sporen jij in jouw leven in deze wereld achterlaat.
3. Anselm Grün zegt dan dat jouw bewust leven met oog en oor voor anderen niet een concrete oogst oplevert die je opslaat, maar zaad dat je hebt gezaaid.

Hoe is dat voor jou?

Als afsluiting een gebed:

*Eeuwige, wanneer ik terugkijk op mijn dag vraag ik niet naar mijn succes,
maar naar de momenten waarop ik werkelijk aanwezig was.*

*Een woord dat troost bracht.
Een blik die hoop schonk.
Een stilte die ruimte gaf.
Ik weet dat niets blijft,
dat zorgen terugkeren.*

Maar ik vertrouw erop dat zaad is gevallen in de aarde.

*Leer mij aandachtig te leven,
bewust te spreken,
liefdevol te handelen.*

*En laat de sporen die ik nalaat, hoe klein ook,
in Uw licht vrucht dragen.
Amen*

Wij gedenken...

Zondag 2 november staan we als kerkelijke gemeente in een viering stil bij alle overleden dorpsgenoten / gemeenteleden.

De nabestaanden zullen voor die tijd een brief met een uitnodiging krijgen, maar iedereen is uitgenodigd om de viering bij te wonen.

We noemen hun namen, opdat wij hen niet vergeten.

Dit jaar gedenken wij met liefde en genegenheid de volgende mensen uit onze gemeenschap en noemen hun namen:

Anna Marike Dijkstra – van der Woude
overleden op 19 oktober 2024

Afke Wiersma – Algra
overleden op 17 november 2024

Cornelis van Dijk
overleden op 3 december 2024

Ijbeltje van der Brug – Koopmans
overleden op 29 december 2024

Monique Stam – Hooft
overleden op 4 februari 2025

Akke Bijlsma
overleden op 5 april 2025

Bote Jellema
overleden op 25 april 2025

Theo Jelsma
overleden op 30 april 2025

Gatske Hiemstra – Boersma
overleden op 15 juli 2025

Harmen van der Meulen
overleden op 2 september 2025

*Als jouw naam klinkt zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.*

*Als jouw naam klinkt stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.*

*Nu jouw naam klinkt komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
meegeschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.*

*Nu jouw naam klinkt wacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.*

Ds. Nicolette

Fan de dûmmy

Inspiratiefestival op Terschelling

Geloven in beweging

Ben jij geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar het Inspiratiefestival op Terschelling! Laat je door een gevarieerd programma in kerken, duinen, bos en strand verrassen door talloze voorbeelden van kerk-zijn in de tijd. Hier ontmoet je mensen die ook op zoek zijn naar de kerk van de toekomst en die hun ervaringen met je willen delen.



Verbinden, verdiepen, vernieuwen

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Op het eiland kunnen deelnemers uit de volle breedte van kerk en samenleving zich een weekend lang laten inspireren door mix van activiteiten die een opfrisser zijn voor hun persoonlijk geloof en kerkelijke praktijk. Als een vrijplaats voor verbinding, verdieping en vernieuwing wil het

1e lustrum in 2025

'Jutten', daar gaat het om tijdens dit festival. Laat je verrassen en vind wat je niet zocht.

Wie met de boot het vasteland verlaat, kan op het eiland met een mix van activiteiten een opfrisser ervaren voor geloof en kerkelijke praktijk.

Meer informatie op: <https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/>

Lichtjesavond



Voor iedereen die iemand mist, aan iemand denkt en de ruimte hiervoor zoekt is op zaterdag 1 november de Martinikerk open van 18.30 tot 20.30 uur.

Er branden lichtjes in en rondom de kerk. Muziek klinkt en er is alle tijd om stil te staan bij de herinneringen. Voor wie wil is er ook ruimte voor een gesprekje bij een kop koffie.

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Ferhalen fan it begjin:

Op syk nei it paradys en de ôfkomst van Abraham

In 2008 maakte Douwe Willemsma met zijn vrouw Ine een reis vanuit Turks Koerdistan naar Syrië, Jordanië, Israël en Egypte. Met een presentatie wil hij ons meenemen op zijn tocht langs bijbelse plaatsen en wat deze hem heeft opgeleverd aan inzichten over de oorsprong van het volk Israël. Waar komt Abraham vandaan? Waar kunnen we de Hof van Eden plaatsen? Over deze en andere zaken zal het gaan.

Dinsdag 4 november, It Hiddahús, Buorren 7 in Hidaard Consumpties voor eigen rekening

Aanmelden bij ds. Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961,

email: martends@outlook.com

Fan de tsjerkerie

De herfst doet langzaam haar intrede, een tijd van oogst, dankbaarheid en nieuwe plannen. Ook binnen onze gemeente bruist het weer van de activiteit. Er wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven en plannen om elkaar en onze omgeving te blijven ontmoeten en inspireren.

Maar om alle bruisende activiteiten mogelijk te kunnen maken doen we weer een beroep op jullie. Zo hebben we bij onderstaande activiteiten hulp nodig.

Maaltijd in de kerk – samen eten, samen delen

Meer informatie hierover bij "Fan de diaconie".

Commissie voor Tsjerkepaad

De voorbereidingen voor het komende seizoen van Tsjerkepaad zijn alweer begonnen! Om alles goed te organiseren willen we een kleine commissie instellen die de coördinatie op zich neemt. Vind je het leuk om mee te denken over openstellingen, ontvangst of activiteiten? Geef je dan op bij de kerkenraad. Samen kunnen we onze kerk weer gastvrij openstellen voor bezoekers van binnen en buiten de gemeente.

Vernieuwing van de website

Onze kerk krijgt binnenkort een vernieuwde website! Een extern bedrijf werkt samen met ons aan een frisse, overzichtelijke opzet, zodat bezoekers en gemeenteleden makkelijk informatie kunnen vinden over diensten, activiteiten en nieuws. Zodra de nieuwe site online is, laten we het uiteraard weten.

Tot slot

We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid en inzet binnen onze gemeente. Samen bouwen we aan een levende, warme gemeenschap waarin iedereen welkom is.

De Helpende Hand

Ik reik jou mijn hand en ik krijg
deze terug van jou
Ik help jou kom maar gauw
Deze hulp komt in vele vormen
Maar er zijn ook normen
Gezamenlijk als een groep vol vreugde
En samenhangend geluk
Werken we samen en voelen we geen druk
De taken zijn goed verdeeld
Waar niemand zich verveeld
De liefde van delen is groot
We geven ons allen bloot
Wat een team van saamhorigheid
aan onze zij
Dit team gaat niemand voorbij
Helpende handen maken veel werk gedaan
Daardoor is de eenheid een gelukkig bestaan



Met vriendelijke groet, Marcel Janssen

Fan de diaconie

Maaltijd in de kerk – samen eten, samen delen

We willen graag met dankstond weer een gezamenlijke maaltijd organiseren voor jong en oud, voorafgaand aan de dankdag voor gewas en arbeid in onze kerk. De intentie is om dit te doen, omdat samen eten zo'n mooie manier is om elkaar te ontmoeten.

Om het ook dit jaar mogelijk te maken, is de Diaconie op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met de voorbereidingen voor deze maaltijd. De voorbereidingen bestaan o.a. uit het maken van soep (meestal 2 verschillende varianten), het klaarzetten en afruimen van de tafels en

andere kleine klusjes. We starten meestal om 17.00 uur met het klaarzetten. Lijkt het u/je leuk om mee te helpen? Meld je dan **voor 1 november** aan bij de voorzitter van de Diaconie Durk Joustra, [email durkjoustra70@gmail.com](mailto:durkjoustra70@gmail.com), alle hulp is van harte welkom!

Opgeven voor de maaltijd op 5 november om 18.00 uur kan ook tot 1 november bij Durk Joustra.

Actie Voedselbank

Beste Dorpsgenoten,

Zoals de meesten wel weten organiseert de diaconie elk jaar een deur aan deur actie voor de voedselbank Bolsward. Dit jaar gaat het net wat anders dan normaal.

Wij komen nu niet bij de deuren langs, maar vragen u / jou om op één van de volgende vrijdagen 10 & 17 oktober producten in de kerk te brengen tussen 13.30 en 17.00. Mocht het u echt zelf niet lukken om producten te brengen laat het dan weten via whatsapp op 0610361885 dan halen wij het bij u op.

Het gaat om:

Lang houdbare melk, Pakjes soep, Ontbijtkoek, Beschuit, Spaghetti, Pannenkoekmix, Hagelslag, Tandpasta, Wasmiddel.

U mag ook een gift overmaken onder vermelding van VOEDSELBANK op NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. Diaconie Easterein.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Opbrengsten collecten in de maanden augustus en september 2025

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de volgende bedragen binnengekomen.

10-aug	Kerk in Actie - Zending Cuba	€	88,00
	Diaconie	€	106,00
17-aug	Mercyships	€	110,60
24-aug	Restauratiefonds	€	90,00
	Diaconie	€	86,20
31-aug	Potestantse Kerk Nederland - Pastoraat, Veilige plek voor studenten	€	107,90
	Drukwerk	€	92,85
7-sep	Diaconie	€	141,80
14-sep	Kerk in Actie - Werelddiaconaat Indonesië	€	114,40
	Jeugdraad	€	87,35
21-sep	Bartimeus	€	236,45
28-sep	Kerk en Pastoraat	€	47,40
	Protestantse Kerk - Missionair erk Nederland	€	46,80

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.
Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Collectedoelen

12 oktober 2025

Collecte – Diaconie

19 oktober 2025

1^{ste} Collecte – Diaconie

2^{de} Collecte – Werelddiaconaat Bangladesh

Werelddiaconaat Bangladesh – Innovatief kooktoestel verandert levens
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet het toestel brandstof om in biochar, een restproduct dat gebruikt wordt als natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op hun eigen land of verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen kunnen zij hun gezin voldoende te eten geven. Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om genoeg te eten te hebben. Daarom collecteren we voor betere omstandigheden voor families in Bangladesh

26 oktober 2025

1^{ste} Collecte – Kerk in Actie zending China

2^{de} Collecte – Werelddiaconaat Colombia

2 november 2025

1^{ste} Collecte – Missionair werk China

2^{de} Collecte – Diaconie

Missionair werk China – Diaconale trainingen voor kerken
Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zoeken mogelijkheden om Gods liefde in daden om te zetten, om zo aanwezig te zijn in de Chinese samenleving. Ze zijn bijvoorbeeld actief in

de ouderen- en gezondheidszorg, de opvang van verslaafden, of hebben preventieprogramma's rond verdovende middelen en hiv/aids. De Chinese Raad van Kerken ondersteunt plaatselijke kerken met advies en diaconale trainingen

5 november 2025

Collecte – Voedselbank

Het doel van Voedselbank Bolsward e.o. is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de Voedselbank Bolsward e.o. meehelpen te zoeken naar een manier om hen uit de problemen te helpen.

9 november 2025

1^{ste} Collecte – Diaconie

2^{de} Collecte – Werelddiaconaat Zuid Afrika

Werelddiaconaat Zuid Afrika – Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

Veel jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan.

16 november 2025

1^{ste} Collecte – Jeugdwerk – De Tsjerne

2^{de} Collecte – Diaconie

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst.



Escaperoomspel

Groep 6,7 en 8 en klas 1



Zondag 12 oktober

16.00-17.30

Welkom in de Tsjerne

**De Jeugdraad
Protestantse gemeente Easterein**



**Voor in de agenda:
11 januari en 15 maart**



Ut de gemeente

Lokwinsken

Foar alle minsken dy't harren jierdei of jubileum hoopje te fieren.

Jierdei

13 okt.	86 jier	mefr. A. Bruinsma Easterein
5 nov.	76 jier	mefr. H. Meijer - Visser Easterein

Jubileum

25 okt.	40 jier	dhr. P. van der Werf en mefr. J. van der Hoek Easterein
31 okt.	50 jier	dhr. K. Overal en mefr. B. Overal – Hempenius Easterein

Wa ha de blommen/attentie krigen:

7 septimber	mefr. A. Zwerver Easterein
14 septimber	mefr. J. Couperus - Stegenga Sneek
21 septimber	dhr. M. Greidanus Easterein
28 septimber	dhr. E. Ruitenbeek Easterein
5 oktober	dhr. H. Drost Easterein

OPROEP:

WIE WIL ER VAN HALF DECEMBER TOT HALF JANUARI EEN KERSTSTAL ACHTER HET RAAM PLAATSEN VOOR EEN KRIBJESROUTE?

Een kribjesroute is een gezellige wandelroute langs adressen waar kerststallen achter het raam staan. Dit kunnen gekochte kerststalletjes zijn, maar ook, zelfgemaakte. Denk aan gehaakte, van lego, geschilderde... noem maar op. Bij die stalletjes staat een getal en een letter. Als je al de stalletjes langs bent geweest, heb je een hele slagzin. De mensen die meelopen krijgen een blad met een plattegrond en adressen en een antwoordblad.

Vind je het leuk om hieraan mee te doen, meld je dan aan bij Marja Crucq; Marjacrucq@gmail.com, 0615838661.

Er is een informatiebijeenkomst op maandag 13 oktober om 19.30 uur op de Populiereleane 9. We laten dan ook, misschien ter inspiratie, wat foto's zien van de kribjesroute die wij vorig jaar in Nijmegen hebben gelopen

Tsjerkepaad 2025 "Levende stenen"

Van 5 juli tot 13 september waren er iedere zaterdagmiddag 2 vrijwilligers actief in onze Martinikerkerk. De meeste doen dit al jarenlang en hebben inmiddels een "schat" aan ervaringen en leuke en/of mooie herinneringen.

Een grote variatie aan bezoekers komt voorbij. De een voor een praatje de ander voor de kerk of gewoon voor de koffie of thee. Dan heb je zomaar een praatje of een vraag en echt niet altijd over onze mooie kerk, ook over persoonlijke zaken die mensen bezig houden of de actualiteit van het moment.

Kijk je daarna nog eens in het gastenboek dan staan er vaak mooie en welgemene uitspraken in.



Er was er ééntje bij die opviel. 2 augustus zaten Durkje van der Eems en ondergetekende in de kerk. De thee was klaar en al gauw kwamen de eerste mensen binnen. We hadden leuke en belangstellende gesprekken. Aan het eind van de middag keek ik even in het gastenboek, daar stond een alleraardigst bedankje aan het adres van "de koster en zijn vrouw". Wij zagen de humor er wel van in en het geeft aan dat mensen zich echt thuis voelen in onze kerk.

Rest mij tot slot nog om; Janke Twijnstra, Anneke, Willem, Durkje, Leonard, Berber, Marja, Nicolette, Folkje, Halbe en Tineke, heel hartelijk te bedanken voor hun inbreng als gastheer/vrouw.

Volgend jaar weer een nieuw Tsjerkepaad hopelijk weer met warme ontvangsten door de inmiddels bekende vrijwilligers en nieuwe gastheren/vrouwen. U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet, André Christiaan Vink (Coördinator Tsjerkepaad)

Leesrooster NBG

10-okt	Psalm 119,153-160
11-okt	Psalm 119,161-168
12-okt	Psalm 119,169-176
13-okt	Lucas 17,1-10

14-okt	Lucas 17,11-19
15-okt	Lucas 17,20-37
16-okt	Lucas 18,1-8
17-okt	Psalm 62

2 Timoteüs

In oktober leest de Kerk dit jaar de tweede brief aan Timoteüs. Deze brief gaat in op de vraag hoe het onderricht van de apostel Paulus voortgang zal vinden in volgende generaties. Timoteüs (zijn naam betekent 'die God vereert') wordt daarbij ten voorbeeld gesteld. Hij is jong, hij zal het apostolisch ambt een volgende eeuw in dragen.

18-okt	2 Timoteüs 2,14-26
--------	--------------------

19-okt	2 Timoteüs 3,1-9
--------	------------------

20-okt	2 Timoteüs 3,10–4,8
21-okt	2 Timoteüs 4,9-22
22-okt	Psalm 78,1-16

23-okt	Psalm 78,17-39
24-okt	Psalm 78,40-55
25-okt	Psalm 78,56-72

Lucas

Hier neemt het evangelie de draad weer op van Jezus' opgang naar Jeruzalem (Lucas 9:51; 13:22). Door het grensgebied van Samaria en Galilea reist hij verder naar Judea: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten over de Mensenzoon geschreven is zal daar plaatsvinden' (18:31). Dit wordt vaak een 'lijdensaankondiging' genoemd, het is echter ook een proclamatie van zijn verrijzenis: 'op de derde dag zal Hij opstaan' (18:33).

26-okt	Lucas 18,9-17
27-okt	Lucas 18,18-30

28-okt	Lucas 18,31-43
--------	----------------

Handelingen

In de Kerk wordt in november gelezen van Paulus' derde zendingsreis en van zijn transport naar Rome, een bestemming die al in Handelingen 19:21 op zijn lijstje stond. Paulus gaat niet naar Rome om daar het evangelie te brengen, want het was daar al (Handelingen 29:15). Hij gaat omdat hij zich heeft beroepen op de keizer. Als hij dat niet had gedaan, was hij allang een vrij man geweest (26:32). Maar Paulus heeft het op de spits gedreven: de hoogste machthebber op aarde moet zich over het evangelie uitspreken.

29-okt	Handelingen 18,23–19,7
30-okt	Handelingen 19,8-22
31-okt	Handelingen 19,23-40
1-nov	Handelingen 20,1-12
2-nov	Handelingen 20,13-24
3-nov	Handelingen 20,25-38
4-nov	Psalm 76

5-nov	Lucas 19,1-10
6-nov	Lucas 19,11-28
7-nov	Handelingen 21,1-14
8-nov	Handelingen 21,15-26
9-nov	Handelingen 21,27-36
10-nov	Handelingen 21,37–22,16
11-nov	Handelingen 22,17-29

Lucas

In november vallen de drie zondagen van de voleinding. Het is de tijd waarin 'de laatste dingen' aan de orde worden gesteld: de jongste dag en de komst van de messias. Het evangelie vertelt van de beslissende komst van Jezus in Jeruzalem en de beslissende komst van de Mensenzoon.

12-nov	Lucas 19,41-48
13-nov	Lucas 20,1-8
14-nov	Lucas 20,9-19

15-nov	Lucas 20,20-26
16-nov	Lucas 20,27-40

Aginda

Donderdag 9 oktober 12.00 uur de Skoalleseize
Samen eten

Vrijdag 10 oktober 13:30 – 17:00 uur Martinikerk
Actie Voedselbank

Vrijdag 10 oktober 19.00 uur Martinikerk
Oefenen zanggroep

Zondag 12 oktober 16.00 uur Tsjerne
Jeugdmiddag

Dinsdag 14 oktober 19.00 uur Eind Skippersbuorren
Rûntsje Easterein

Vrijdag 17 oktober 13:30 – 17:00 uur Martinikerk
Actie Voedselbank

Vrijdag 24 oktober 19.00 uur Martinikerk
Oefenen zanggroep

Dinsdag 30 oktober 19.30 uur Pastorie
Bijbel-gesprekskring

Vrijdag 31 oktober 19.00 uur Martinikerk

Oefenen zanggroep

Zaterdag 1 november 18.30 – 20.30 uur Martinikerk

Lichtjesavond

Maandag 3 november 20.00 uur

Net te Dreech

Woensdag 5 november 18.00 Martinikerk

Maaltijd in de kerk – samen eten, samen delen

Dinsdag 4 november 20.00 uur It Hiddahús, Buorren 7 in Hidaard

Lezing 'Ferhalen fan it begin'

Donderdag 6 november 10.00 uur bij Jellie Jelsma, Smidslân 8

Koffieochtend

Email adressen

predikant@kerkeasterein.nl

scriba@kerkeasterein.nl

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl

webmaster@kerkeasterein.nl

Website: www.kerkeasterein.nl

Collectebonnen

dhr. J Brouwer

0515 - 332269

jbrouwereasterein@hotmail.com

Bankrekening nummers

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen)

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen)

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 9 november 2025

via mail: nijsbrief@kerkeasterein.nl